

Kernboodschap: De Heilige Geest leert ons op de Heere Jezus te vertrouwen.

In het kort

Er zijn tien dagen voorbij gegaan na Jezus' hemelvaart. Een periode waarin de brede kring van Jezus' discipelen (120 mensen) eensgezind en biddend bij elkaar is. Als de dag van het Pinksterfeest (Joods oogstfeest) aanbreekt, gaat Jezus' belofte van de Heilige Geest in vervulling. Dit gaat gepaard met zichtbare en hoorbare tekenen van wind en tongen als van vuur. De discipelen worden vervuld met de Heilige Geest en spreken allerlei talen. Daardoor kunnen alle mensen die in Jeruzalem zijn de verkondiging van de grote werken van God verstaan. Petrus toont in zijn toespraak aan dat op deze dag in vervulling gaat wat al door de profeten is voorgezegd. Hij roept zijn hoorders op tot geloof en bekering. De Heilige Geest werkt krachtig: drieduizend mensen worden die dag aan de gelovigen toegevoegd.

Bijbel

Handelingen 2

Kijk en luister

Deel 1, blz. 202 - 205

Zingen

» Psalm 100:4

» Dit is de dag

Start de les 1

Eef: Gisteren ging ik fietsen, maar ik kwam bijna niet vooruit! Het leek wel of iemand mij tegenhield!

Leiding: Wat dan? Zat je ergens aan vast?

Eef: Nou, het leek er wel op! *(tegen de kinderen)* Hoe kan dat nou? Hebben jullie dat ook weleens? *(laat de kinderen reageren)*

Leiding: O, wacht eens. Het waaide gisteren heel hard, hè? Het was de wind, Eef!

Eef: De wind? Die heb ik helemaal niet gezien. *(tegen de kinderen)* Jullie wel? *(laat de kinderen reageren)*

Leiding: De wind kun je niet zien, Eef! Maar je voelt wel dat de wind er is: als de wind tegen je aanblaast, of als je naar de bomen kijkt.

Eef: *(kijkt naar buiten)* O ja, ik zie het. De blaadjes bewegen, het waait! Nou snap ik waarom het fietsen zo moeilijk ging. Maar weet je, toen ik terugfietste, leek het wel alsof ik vloog!

Brug naar verhaal na 1

We gaan nu luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, het Boek van God. Daarin hoor je over de Heilige Geest. Net als de wind kun je die niet zien. Maar je merkt wel dat Hij er is!

Start de les 2

Zeg een zinnetje in een vreemde taal (Duits, Engels, Frans) en herhaal dat eventueel. Laat de kinderen erop reageren of vraag of ze begrijpen wat je zegt.

Brug naar verhaal na 2

Als ik een andere taal praat, kunnen jullie mij niet verstaan, hè? Ik praatte in het ... *(noem de taal die je sprak)* en jullie spreken Nederlands. We gaan nu luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, het Boek van God. Daarin hoor je over mensen uit allerlei landen. Toch begrijpen ze allemaal dezelfde preek!





In de kring

Lees het verhaal uit **Kijk en Luister**, deel 1, blz. 202 - 205.

Tijdens het verhaal

- » Blz. 202: vouw je handen.
- » Blz. 203: doe je hand achter je oren en kijk verbaasd om je heen.
- » Blz. 204: laat emotie (verdriet) zien.
- » Blz. 205: wijs de kinderen aan; vouw je handen.

Vragen

- » Waar bidden de discipelen om? (blz. 202)
- » Wat horen en zien de mensen op het Pinksterfeest? (blz. 203)
- » Wat gebeurt er dan? (blz. 203)
- » Wat gebeurt er als Petrus over de Heere Jezus vertelt? (blz. 204)
- » Wat gebeurt er op deze plaat? (blz. 205)
- » Waarom worden de mensen gedoopt?

De Bijbel voor jou

Wat is dat een blijde dag! Wel drieduizend mensen geloven in de Heere Jezus. Ze vertrouwen dat Hij al hun verkeerde dingen vergeeft. Dat komt door de Heilige Geest. Die komt op het Pinksterfeest. De Heilige Geest is net als de wind. Je ziet niet dat de wind er is, maar je merkt wel dat het waait. Je haren wapperen, de blaadjes bewegen... De Heilige Geest kun je ook niet zien. Maar je merkt het wel dat Hij er is, want Hij leert ons om op de Heere Jezus te vertrouwen. Dat gaan we samen hardop zeggen. *Lees de kernboodschap een keer hardop voor en zeg deze daarna samen met de kinderen op.* **De Heilige Geest leert ons op de Heere Jezus te vertrouwen.**

Gebed

- » Dank dat de Heilige Geest naar de aarde is gekomen!
- » Dank dat Hij ons leert vertrouwen op de Heere Jezus.
- » Bid dat we met heel ons hart geloven wat de Heere aan ons belooft.
- » Bid dat we, net als op het Pinksterfeest, aan alle mensen over de Heere Jezus vertellen.



Aan de slag

Nodig

- » werkblad 57
- » kleurpotloden
- » lijmstift
- » schaar
- » optioneel: crêpepapier in rood en oranje

Werkwijze

1. Knip de vlammen uit en lijm ze boven de hoofden van de discipelen.
2. Kleur alles mooi in.
3. Optioneel: beplak de vlammen met propjes rode en oranje crêpepapier.



