



Titel:	BARDO EN DE BOMMENLEGGERS <i>Bardo-serie, deel 14</i>
Auteur:	<i>Ben de Raaf</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	Mes
Leeftijd:	Vanaf 9 jaar
Aantal blz.:	158
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Bart laat Bardo uit en ziet dat twee jongens op een fatbike een prullenbak laten ontploffen. Bardo gromt steeds. Er klopt iets niet. Op de clubavond wordt er een discussie gevoerd over vuurwerk. Joep steekt na afloop een vuurpijl af, maar als de politie komt, is hij spoorloos verdwenen. De jongeren moeten allemaal hun naam en adres opgeven. 's Avonds wordt de hele buurt opgeschrikt door een enorme knal. Bart gaat met vader kijken: hij herkent de jongens en Bardo gromt opnieuw. Met zijn zus Carolien gaat hij op onderzoek uit. Ze luisteren een gesprek af tussen vier jongens en komen veel te weten. Joep is boos op Alex, een jongen van de club. Agent Meindert komt bij Bart thuis, maar ze moeten mee naar het bureau om een verklaring af te leggen. Bart ziet dat Joep vier flessen wasbenzine verstoppt. Bardo grijpt één van de jongens in zijn broek en Bart filmt alles. Hij geeft dit door aan de politie. Tijdens de kerkdienst wordt er een cobra geplaatst op de auto van de ouders van Alex. Via de camera kunnen ze terugkijken wie het gedaan heeft. De volgende dag gaat Carolien mee op een fatbike met een politieagent en Bart gaat in een bakfiets met Bardo. Als Bart ziet dat de jongens een cobra met een fles wasbenzine tot ontploffing brengen, geeft hij dit gelijk door. De politie pakt ze op en dan blijkt dat het een heel netwerk is van drugshandel en vuurwerkverkoop.

Beoordeling:

Het verhaal heeft heel veel spannende momenten: kinderen zullen ervan genieten. De christelijke identiteit ligt er niet bovenop, maar is op een natuurlijke manier in het verhaal verwerkt. Op club wordt bijvoorbeeld gewezen op onze verantwoordelijkheid ten opzichte van vuurwerkgebruik. Het is jammer dat de uitgever het boek niet voldoende gecontroleerd heeft: er zitten taal- en opmaakfouten in, zelfs op de achterkant.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2025

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	BEDREIGD DOOR EEN BOM
Auteur:	<i>Roland Kalkman</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	9-12 jaar
Aantal blz.:	140
Prijs:	€ 12,90

Inhoud:

In dit spannende jeugdboek staat een reeks mysterieuze bommeldingen centraal. Tijdens een open lesmiddag op het Westcollege moeten Seth en Else halsoverkop het gebouw verlaten. In de chaos ontdekken ze de conciërge bewusteloos op de grond. Wat is er met hem gebeurd? En durven ze in te grijpen, of is dat te gevaarlijk? De spanning wordt verder opgevoerd wanneer Jimmy – de vriend van Elses broer – de bom precies op tijd weet te ontmantelen. Als er kort daarna een tweede bommelding volgt en Jimmy opnieuw op het juiste moment verschijnt, rijzen er vragen. Is dit toeval of weet Jimmy meer dan hij laat blijken? De politie arresteert hem, maar Seth en Else besluiten zelf op onderzoek uit te gaan. Hun zoektocht leidt tot een ontdekking met grote gevolgen en al snel worden ze zelf bedreigd.

Beoordeling:

Het boek weet de lezer van begin tot eind te boeien met een combinatie van actie, mysterie en dreiging. Jongeren zullen zich gemakkelijk kunnen inleven in Seth en Else, die ondanks angst en onzekerheid blijven zoeken naar de waarheid. De afwisseling van spannende momenten en onverwachte wendingen houdt het verhaal levendig en maakt dat je wilt blijven doorlezen. Een aanrader voor iedereen die van vlotte en meeslepende jeugdthrillers houdt. Eigentijds en actueel met voorbeelden als AI, games e.d. Identiteit is op natuurlijke wijze verwerkt in de verhaallijn.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	DE NACHT VAN DE VLEERMUIZEN <i>Focus-serie, deel 6</i>
Auteur:	<i>Leendert van Wezel</i>
Omslag/ill.:	<i>Vanderperk Groep, Groot Ammers</i>
Uitgeverij:	Mes
Leeftijd:	Vanaf 9 jaar
Aantal blz.:	128
Prijs:	€ 8,95

Inhoud:

's Nachts worden vier vrienden in een zeilboot opgeschrikt door een geluid. Het blijkt een stuurloos schip te zijn. Steven springt op het schip en vindt een bewusteloze man. Het lukt hem om de ankers uit te laten. Onverwacht komen ze Arend tegen. Ze voeren een bijzonder gesprek, dat ervoor zorgt dat Arend die zondag twee keer met hen meegaat naar de kerk. Er is een detectietracker op hun boot aangebracht. De volgende dag is Arend verdwenen en vliegt er een drone boven hun boot. Karel en Joyce worden gepakt en ontmoeten in het schip Arend. Steven hangt aan de buitenkant van het schip en springt later in het water. Ook Sanne springt van de boot. Ze vinden hun boot terug. Steven belt de politie. Op het nippertje worden twee mannen gearresteerd. Intussen hebben Karel en Joyce met een plamuurmes de deur opengemaakt. Met Arend springen ze in het water. Op het schip is nog iemand: de politie schiet de ramen kapot, maar de man springt overboord. Het schip is nu stuurloos. Met een politieagent klimt Steven aan boord en brengt het schip in de juiste koers. Op beelden van de drone zien ze een overval in Amsterdam. De buit is echter verdwenen. Steven herinnert zich een verse lasnaad en daarachter blijkt het koffertje met de buit te zitten. Ze hebben te maken met een criminele bende. Door alles heeft Arend God teruggevonden, of beter: God heeft hem gezocht en gevonden.

Beoordeling:

Voor de leeftijd van 9 jaar is dit boek minder geschikt, eerder voor 11 jaar en ouder, vooral vanwege de geloofsvragen die worden behandeld. Deze vragen worden op een mooie, duidelijke manier in het boek beschreven: heel leerzaam voor de oudere kinderen. Het boek maakt veel indruk en zit boordevol spanning. Er wordt veel informatie gegeven over schepen. Jongens zullen genieten van alle technische dingen in het boek.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2025

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	DE ONVERGETELIJKE CONCIËRGE
Auteur:	<i>Hans Mijnders</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	9-12 jaar
Aantal blz.:	109
Prijs:	€ 11,90

Inhoud:

Er komt een nieuwe conciërge op school en... het is een vrouw! Hoe kan dat? Dan moet ze mannenklusjes doen! Pepijn wil weten of juf Wiltoria, zo heet de nieuwe conciërge, handig is. Hij heeft een plan... Maar de conciërge haalt een grapje met hem uit. Een paar dagen later is de politie op school. Waarom is dat? Er gebeuren meer rare dingen op school: kauwgom in een slot, dreigbrieven in de brievenbus. Wie weet hier meer van? Joep wil weten of Pepijn er meer van weet. Hij wil het niet geloven, maar waarom doet Pepijn dan zo vreemd? Pepijn weet niks van de dreigbrieven. Van de kauwgom in het slot weet hij wel en dit heeft invloed op zijn DST. Intussen heeft groep 8 het druk met iets heel belangrijks: de doorstroomtoets. Spannend! Bijna alle leerlingen zijn zenuwachtig. Tijdens de DTS krijgen de kinderen fruit van de nieuwe conciërge. Dan komt de uitslag van de DTS. Is iedereen er blij mee? Pepijn ook? Pepijn heeft een mooie uitslag, maar zijn ouders wilden eerst graag een hogere uitslag. Daar kregen ze later spijt van. Groep 8 heeft een leuke verrassing voor de nieuwe conciërge: juf Wiltoria is een fantastisch conciërge!

Beoordeling:

Het is een leuk boek met verschillende verhaallijnen. Allerlei groep 8 perikelen komen erin voor, zoals verliefdheid, telefoongebruik, ruzies enz. Het is een leuk kinderboek. Er zit geen christelijke strekking in.

Eindoordeel:

Aanbeloven



BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2025

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	DE SCHAT VAN HET GELOOF - DEEL 1 <i>Ontdek de rijkdom van de twaalf artikelen</i>
Auteur:	<i>Willemieke Kloosterman-Coster</i> <i>Anneke Kloosterman-van der Sluys</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	8-12 jaar
Aantal blz.:	40
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

In dit boekje leren de kinderen al op jonge leeftijd wat de Twaalf Artikelen van het christelijke geloof inhouden. Wanneer ze ouder worden, is het waardevol om hierin ook de grote lijnen te ontdekken en dieper te graven in de schatten van het geloof. De auteurs Willemieke Kloosterman en Anneke Kloosterman schreven de serie 'Schatten van het geloof'. In drie delen krijgen kinderen uitleg: in deel 1 over de Twaalf Artikelen, in deel 2 over de Tien Geboden en in deel 3 over het Onze Vader. Dit eerste deel is geschreven om aan de kinderen een maand lang dagelijks uitleg te geven over een stukje uit de Geloofsbelijdenis. Door het gebruik van herbruikbare stickers worden de kinderen gestimuleerd om hun best te doen. Als het goed is, kan het kind aan het einde van de maand de Geloofsbelijdenis ook helemaal zelf opzeggen.

Beoordeling:

Het is een mooi leerboekje om de kinderen vertrouwd te maken met de Geloofsbelijdenis. Je gaat stap voor stap door de belijdenis heen. Je leert de kinderen op deze manier hoe de Geloofsbelijdenis is opgebouwd en de meeste kinderen zullen deze stapsgewijs ook kunnen leren. Het is in een duidelijke en eenvoudige taal geschreven. Een boekje dat, zowel op de zondagsschool als ook thuis, gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als de Geloofsbelijdenis behandeld wordt in de kerk.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen, als hulpmiddel bij de uitleg van de geloofsbelijdenis





Titel:	DE VERDWIJNING VAN EL NEGRO <i>B&B Weltevree – deel 3</i>
Auteur:	<i>Janwillem Blijdorp</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemen / Richard van der Pol</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	168
Prijs:	12,95

Inhoud:

Als het paard El Negro uit de manege gestolen is, gaan de kinderen van familie Zandstra op onderzoek uit. Vooral David wil graag weten wat er is gebeurd. De vader van zijn vriend Joris draagt de verantwoordelijkheid over El Negro. Iedereen tast in het duister, zelfs de politie. Door kleine aanwijzingen ontdekken de kinderen steeds meer. Dan wordt er een brief met de vraag om losgeld bezorgd bij Joris thuis. Zijn vader komt naar familie Zandstra voor overleg. Samen besluiten ze een val op te zetten om tijdens de overhandiging van het losgeld de dader in te kunnen rekenen. Helaas gaat het mis door een foutje van Joas, Davids broer. Gelukkig krijgen ze de dader alsnog te pakken.

Beoordeling:

In dit derde deel over familie Zandstra van de B&B Weltevree beleven ze weer een avontuur. Een gestolen paard, een verdacht stel en een vreemde advertentie, een losgeld brief, genoeg ingrediënten voor een spannend verhaal. Af en toe speelt het verhaal zich weer iets eerder af omdat het uit een ander oogpunt wordt bekeken. Een leuk boek, geschikt voor jongens en meiden. De christelijke strekking zit door het boek heen en komt ook naar voren door de levenshouding van familie Zandstra.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	DE ZOEKTOCHT VAN KLEINE LENTE <i>Een verhaal uit China</i>
Auteur:	Arina Boer
Omslag/ill.:	Albert Bloemert / Marjan Hoogendoorn
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	9-12 jaar
Aantal blz.:	81
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

De 12-jarige Kleine Lente groeit op in een Chinees dorpje. Als er hongersnood uitbreekt, sterven zijn vader, broertje en zusje. Zijn moeder is al eerder gestorven. Kleine Lente besluit naar het zuiden te trekken, op zoek naar eten. Uiteindelijk komt hij in het huis van een zendeling. Daar hoort hij over de Heere Jezus en wil hij stoppen met het dienen van afgoden. Daarom gooit hij het afgodsbeeldje, dat hij van zijn vader heeft gekregen, kapot. Dan ontdekt hij dat er een briefje in zit, waaruit blijkt dat hij familie is van de Mandarijn (de machtigste man van de hoofdstad). Kleine Lente gaat naar de Mandarijn. Hij hoort dat hij de opvolger mag worden, omdat de Mandarijn zelf geen zoon heeft. Dan komt Kleine Lente voor een moeilijke keuze. Of hij kiest voor rijkdom en eer, maar dan ook voor het dienen van de afgoden óf hij kiest om de Heere Jezus te dienen. Kleine Lente kiest om de Heere te volgen en vertrekt bij de Mandarijn. Gelukkig kan hij voortaan bij de zendeling wonen!

Beoordeling:

Dit boek is een hervertelling van het boek 'Toen de honger kwam' (1938), geschreven door Aart Duyser. Een indrukwekkend verhaal over een jongen die alles verliest, maar rijkdom vindt in de Heere. Het boek leest prettig, met korte overzichtelijke zinnen. Er staan veel grote platen in het boek, wat het ook geschikt maakt om voor te lezen. In het boek gebeuren er verschillende dingen, die het boek spannend en verrassend maken. De christelijke strekking is duidelijk aanwezig. Het is een boek met een Bijbelse boodschap.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	DROOMWEEK OP DE HORSEHOEVE <i>Best Horse Friends – deel 3</i>
Auteur:	<i>Janco Bunt-Koster</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemen / Roelof van der Schans</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	10 jaar e.o.
Aantal blz.:	224
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

Olivia heeft haar eigen paard op de Horsehoeve staan en gaat er graag samen met haar vriendin Lisa heen. Lisa heeft er paardrijles van Patricia, de eigenaar van de Horsehoeve en ook hun docent Engels. Ze leren en beleven er veel en genieten van het omgaan met de dieren. Het is wel vervelend dat Patricia en haar man Robèrt steeds wat hebben aan te merken op wat de meiden doen. Het liefst zouden ze aan hun strenge toezicht ontsnappen, maar dat gaat natuurlijk niet. Op een dag vraagt Patricia of Olivia en Lisa in de meivakantie op de Horsehoeve willen passen als ze op vakantie gaan. Wat hebben ze daar veel zin in! Maar het is wel even spannend of ze dat ook mogen van hun ouders: het is wel een grote verantwoordelijkheid en Lisa helpt thuis veel mee... Het is maar de vraag of de moeder van Lisa die hulp een weekje kan missen nu ze zwanger is. Gelukkig mogen ze op de Horsehoeve gaan passen omdat ze de week ervoor Lisa's moeder helpen met schoonmaakklassen. De vader van Olivia zal in die week elke avond even langskomen op de Horsehoeve, om een oogje in het zeil te houden. Er gaan allerlei kleine dingen mis tijdens de logeerpartij, maar de meiden weten het op een mooie manier op te lossen, zodat Patricia en Robèrt weer warm onthaald kunnen worden na een prachtige vakantie week.

Beoordeling:

Een heel leuk boek dat in één ruk uitgelezen zal worden door paarden-meiden! De voorkant van het boek oogt fris en vrolijk, precies de sfeer van het boek. Er staan, behalve een plattegrond van de Horsehoeve, geen illustraties in. De christelijke identiteit is onopvallend maar heel warm aanwezig. Als voorbeeld: de moeder van Olivia stopt in de koffer van haar dochter een kaartje met de tekst: 'Vergeet Mij niet', een verwijzing naar het niet vergeten van haar stille tijd. Een hartelijke aanbeveling voor tienermeiden die paardenboeken verslinden!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	FEEST VOOR MAUD
Auteur:	<i>Els de Jong</i>
Omslag/ill.:	<i>Bladenmakers BV, Ermelo</i>
Uitgeverij:	Lumen
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	131
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

Maud mag bruidsmeisje zijn op de bruiloft van haar tante. Ook Emily mag bruidsmeisje zijn. Maud kent haar van school en van koor. Emily doet lelijk tegen Maud. Ondertussen wordt Maud gekozen om solo te zingen met Kerst. Emily lijkt hier boos over, maar plotseling doet ze weer aardig tegen Maud. Tot Maud net voor de uitvoering met Kerst wordt meegenomen door Emily...

Beoordeling:

Op een mooie subtiele manier wordt verteld over de moeite die Maud heeft om met Emily om te gaan. Emily doet erg lelijk, maar Maud wil haar niet lelijk behandelen. Ook wil ze voor haar tante niet dat het ongezellig wordt. Op een invoelbare manier krijg je als kind een kijkje in het hoofd van Maud. Meiden zullen de worsteling herkennen. Tegelijk ademt het boek gezelligheid en is het leuk om te lezen. Op een goede manier wordt de afhankelijkheid van de Heere bij Maud geschetst. Het wordt mooi door het hele verhaal heen verweven. Er zijn geen illustraties in het boek. De tekst is echter heel boeiend geschreven voor meiden van ongeveer 8 tot 12 jaar. Er staan veel dialogen in.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	GEUZEN IN ACTIE! <i>Een strip over de tijd van de Reformatie</i>
Auteur:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	8-12 jaar
Aantal blz.:	51
Prijs:	€ 8,95

Inhoud:

In het jaar 1566 is boerenzoon Dirk samen met zijn ouders op de vlucht voor de Spaanse regering. Onverwacht komen ze bij de Geuzen terecht in het geuzenleger van Lodewijk van Nassau en Lumey, die tegen de Spaanse legers vechten. Vrienden van Dirk vallen in handen van de Raad van Beroerten en dreigen ter dood te worden veroordeeld. Dirk wil dit voorkomen, maar dat moet ook snel gebeuren, want de wrede Spaanse veldheer Alva is al in aantocht om de opstand en de beeldenstorm in de Nederlanden met grof geweld neer te slaan.

Beoordeling:

Dit stripverhaal, dat een vervolg is op het stripverhaal 'Opstand!', geeft een klein deel weer van hetgeen zich in de Tachtigjarige Oorlog afspeelde. Soms met een vleugje humor, soms erg in een karikatuur (bijvoorbeeld een onstuimige Lumey en een zeer nobele Lodewijk van Nassau). Dit geeft het verhaal, met een zekere spanning, iets weer van de Reformatie. De tegenstelling tussen enerzijds de Spaansgezinden en anderzijds de Geuzen is wel duidelijk; de achterliggende gedachte van rooms-katholiek versus Reformatie is er wel, maar komt inhoudelijk niet zo uit de verf als wellicht gehoopt. Spanning door verraad van enkele duistere figuren, zit in het verhaal. Enkele christelijke deugden, zoals eerlijkheid en trouw zitten in het verhaal geweven. Buiten deze deugden komt de vertwijfeling kort naar voren: welke kant moet men nou kiezen? Uiteindelijk komt het goed en wordt de goede keuze gemaakt. Verder kom je geen nadrukkelijke christelijke strekking tegen in het boek.

Eindoordeel:

Aanbevolen



BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2025

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	GEVARENZONE
Auteur:	<i>Herman Wilbrink</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout – Patrick Balster</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	Vanaf 11 jaar
Aantal blz.:	123
Prijs:	€ 12,50

Inhoud:

Met *Gevarenzone* neemt de acteur de lezer mee in de wereld van spanning, actie en de dagelijkse realiteit van de brandweer. Het verhaal opent met een indrukwekkende scène: Sander loopt met de straalpijp in zijn handen tussen roestige wagons, terwijl mannen van het arrestatieteam met getrokken wapens de trein beveiligen. Grote vuurtongen slaan uit de kapot gesprongen ramen – een beeld dat de toon zet voor de rest van het boek. Wanneer midden in de nacht brand uitbreekt bij de overburen, ontdekt Sander dat zijn buurman gezocht wordt in verband met een geplande aanslag. Terwijl zijn werk bij de brandweer onverminderd doorgaat, neemt de dreiging in Nederland steeds verder toe. Als de verdachte opnieuw wordt gesignaleerd, belandt Sander zelf midden in de gevaarzone.

Beoordeling:

Het boek combineert de spanning van een thriller met een realistische inkijk in het werk van de brandweer. De actie is tastbaar en beeldend beschreven, waardoor je als lezer het gevoel hebt dat je zelf door de rook en vlammen loopt. Tegelijkertijd laat het verhaal zien, hoe dun de scheidslijn kan zijn tussen het dagelijkse werk en levensgevaarlijke situaties. Een meeslepende aanrader voor liefhebbers van spannende verhalen én voor iedereen die een inkijk wil krijgen in het werk van de brandweer, met veel toelichting en uitleg van gebruikte afkortingen en middelen. Op een natuurlijke manier is de christelijke identiteit in het boek opgenomen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2025

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	GEWOON JUUL
Auteur:	<i>Rachel Eisen-Goudkuil</i>
Omslag/ill.:	<i>Linda Bikker</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	109
Prijs:	€ 12,50

Inhoud:

Juul zit in groep 8. Juul is niet blij met haar krullen. Bij de kapper laat ze een middelbaarschool kapsel knippen. Ook wil ze met de meiden uit de brugklas meedoen. Daarom laat ze haar vriendinnen in de steek. Maar zijn de meiden uit de brugklas wel echte vriendinnen? Juul komt er achter dat ze dat niet zijn. Ze vraagt zich af of haar echte vriendinnen nog wel iets met haar te maken hebben. Ondertussen vragen de leerlingen van groep 8 zich af of de meester wel op tijd beter is om bij het afscheid te zijn. Juul maakt samen met haar vader een plannetje. Gelukkig komt het goed.

Beoordeling:

Een herkenbaar boek voor meiden. Het is een mooi boek dat helemaal past bij meiden van groep 8. Het is net of je zelf ook alles beleeft. Er zit verder geen christelijke strekking in.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	HET MEISJE UIT DE BARTELJORISSTRAAT <i>Het leven van Corrie ten Boom</i>
Auteur:	<i>Jean Watson – vertaald door Martine Jonker</i>
Omslag/ill.:	<i>Jonathan Reining</i>
Uitgeverij:	Gideon
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	168
Prijs:	€ 18,50

Inhoud:

Samen met haar ouders, broer en zussen en drie tantes groeit Corrie op in het liefdevolle gezin Ten Boom, waar de Heere wordt gediend. Corrie wordt, net als haar vader, horlogemaakster. Als de Tweede Wereldoorlog begint, zijn de moeder van Corrie en de drie tantes al gestorven. Haar broer en zus zijn getrouwd. Samen met haar zus Betsie woont Corrie nog thuis, bij haar vader. Uit liefde tot de Heere en Zijn volk stelt familie Ten Boom hun huis open voor Joden, maar ook voor verzetsmensen. Door verraad worden verschillende leden van familie Ten Boom opgepakt. Vader overlijdt al spoedig. Betsie en Corrie komen, via Vught, in concentratiekamp Ravensbrück terecht. Daar maken ze veel erge dingen mee, maar ze mogen geloven dat de Heere Jezus bij hen blijft. Ze maken wonderlijke verhoringen en gebeurtenissen mee. Als Betsie naar de ziekenbarrak moet, zegt ze: 'Voor het nieuwe jaar begint, zijn we allebei vrij.' Dat is uitgekomen, Betsie sterft, ze is voor eeuwig vrij en bij haar Zaligmaker. Corrie wordt door een administratieve fout vrijgelaten. Corrie reist na de oorlog heel de wereld rond om over haar Heere en Heiland te vertellen. Ze leert zelf ook om je vijanden te vergeven en lief te hebben.

Beoordeling:

Dit waargebeurde verhaal is in dit boek beschreven voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Het leest prettig, de gebeurtenissen worden duidelijk beschreven. Mooi om eerst over de kinderjaren van Corrie te lezen, zo krijg je een beeld van hoe Corrie opgroeide. Het is indrukwekkend om te lezen hoe je leven eruitziet als je volledig op God vertrouwt. Dat was voor Corrie soms heel moeilijk, maar ze leerde toch, vooral door haar vader en later door haar zus Betsie, om te zien op de Heere Jezus: een voorbeeld voor ons en de kinderen. Achterin het boek staan bij ieder hoofdstuk enkele vragen en een kort gebed. De antwoorden staan ook vermeld. De vragen zijn een goede leidraad om samen met de kinderen/jongeren over het boek door te spreken.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	HIERNAAST
Auteur:	<i>Marianne de Ruijter</i>
Omslag/ill.:	<i>Bladenmakers BV, Ermelo</i>
Uitgeverij:	Lumen
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	160
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

Max en Mathilda gaan graag op onderzoek uit, net als hun ouders die bij de Goudse politie werken. Op een dag hoort Max vreemde geluiden bij de burens. Hij klimt op een avond bij de burens naar binnen en samen met Mathilda gaat hij naar de Oude Molen om uit te zoeken wat daar gebeurt. Daar worden ze gepakt door de buurvrouw die geen goede bedoelingen heeft.

Beoordeling:

Het boek bevat veel spannende momenten. Jongens en meiden vanaf 10 jaar zullen zich herkennen in Max en Mathilda. Er zijn wel vreemde vergelijkingen/uitspraken die kinderen niet altijd zullen herkennen of begrijpen. Ook worden er gebeurtenissen beschreven, zoals het vergiftigen van volwassenen, die voor kinderen wel erg angstig zijn. Vooral omdat het vanuit het perspectief van de buurjongen wordt beschreven. Het is aan het eind ineens allemaal wel heel snel opgelost en weer snel goed. Sommige dingen zijn wat onwaarschijnlijk. Daarnaast vind ik de manier waarop het gebed om hulp van de Heere wordt ingezet wat bevreedend overkomen (niet natuurlijk, maar meer opgelegd). De uitspraak in het boek: 'Bidden kost je niets, maar levert veel op', vind ik teveel in de sfeer van 'marktdenken'. Er staan geen illustraties in het boek.

Eindoordeel:

Niet aanbevolen





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2025

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	HOOI. HOOI!
Auteur:	<i>Janny den Besten</i>
Omslag/ill.:	<i>Hester van de Grift</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	9-12 jaar
Aantal blz.:	140
Prijs:	€ 12,50

Inhoud:

Job en Jet wonen op een boerderij met koeien en andere dieren. Over twee weken mag de hele klas op hun verjaardagsfeestje komen. Maar wat gaan ze dan doen? Jet probeert het aan moeder te vragen, maar ze krijgt steeds geen antwoord. Waarom doen papa en mama zo heel anders? Ze lopen maar te mopperen op iedereen. Elke, hun zusje, denkt dat ze het wel weet. Papa en mama hebben geldzorgen. Daarom gaat ze op de markt andijvie verkopen. Dan kunnen papa en mama hier weer boodschappen van kopen. Dan horen ze vader en moeder samen praten over een winkel. Dat willen ze niet. Ze doen er alles aan om te weten te komen wat vader en moeder van plan zijn. Na een aantal dagen horen ze het: er komt een boerderijwinkel naast de stal. Maar eerst wordt het nog een groot verjaardagsfeest.

Beoordeling:

Een heel mooi boek. Er zit niet direct een christelijke strekking in. Je leest het boek achter elkaar uit, omdat je wilt weten hoe het afloopt.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	IN DE GREEP VAN DE BENDE
Auteur:	<i>Hans Mijnders</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	138
Prijs:	€ 13,50

Inhoud:

Bob doet een klusje voor een stoere jongen en verdient daar geld mee. Dat gaat hij vaker doen. Gewoon pakketjes bezorgen, verder niks. Hij wil ook graag mooie schoenen en een stoer shirt. Maar hij wordt hoe langer, hoe verder de bende ingetrokken. Hij kan zich er niet meer uit losmaken. Intussen bezoekt hij regelmatig zijn opa, die in een tehuis woont en steeds meer in de war raakt. Ook ontmoet hij een leuk meisje, kletst met haar en vindt haar steeds leuker. Maar hij durft niet te vertellen waarmee hij bezig is, tot er een keerpunt komt. Hij moet een hele belangrijke klus uitvoeren, dicht bij het tehuis waar opa woont en op datzelfde moment vraagt zijn opa naar hem. Waar zal hij voor kiezen? Voor zijn opa of voor dat vreselijke wat hij moet gaan doen?

Beoordeling:

Het is een spannend boek, waarin telkens duidelijk de christelijke identiteit naar voren komt. Het taalgebruik past bij de leeftijd van de jongeren. De onderwerpen, die in het boek behandeld worden, zijn belangrijk voor jongeren van deze leeftijd.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	MAX ONRUST OP DE UYLENSTATE <i>Max-serie, deel 2</i>
Auteur:	Adri Burghout
Omslag/ill.:	Adri Burghout
Uitgeverij:	Mes
Leeftijd:	Vanaf 9 jaar
Aantal blz.:	240
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

Bij het vissen zien de vrienden een sproeivliegtuig: het gesprek van de dag in het dorp. De jongens mogen mee naar het bedrijf en zien daar ook een Duits vliegtuig met een hakenkruis uit de oorlog. Ze gaan nog een keer: Bart klimt in het vliegtuig, maar onverwacht komt de piloot. De anderen kunnen wegrennen, maar Bart vliegt mee tot de piloot een noodlanding maakt. Dan kan hij ontsnappen. De jongens gaan bij het landgoed Uylenstate op zoek naar de resten van een Amerikaanse bommenwerper, maar ze komen oog in oog te staan met de piloot die hen wegjaagt. Bij de dominee krijgen ze te horen dat de zussen van de omgekomen Amerikaanse piloot naar hun dorp komen. De jongens mogen van de jonkheer naar de resten van het vliegtuig zoeken. De piloot wordt echter heel boos als hij ze ziet. Als de jongens bij de loods gaan kijken, worden ze door de piloot gepakt. Even later vliegt hij weg, maar zijn vliegtuig crasht. Max probeert de piloot te redden en boven water te houden. De jonkheer krijgt een hartaanval als hij alles ziet. Op het politiebureau moeten de jongens alles vertellen. Met behulp van Max ontdekken ze dat Hidde, de monteur, opgesloten is door Klaas Wouda, die betrokken is bij de sigarettensmokkel. De piloot blijkt de zoon van de jonkheer. Hij heeft in de oorlog de Amerikaanse piloot doodgeschoten.

Beoordeling:

Het boek leest niet altijd makkelijk: soms is het saai en het woordgebruik is af en toe oubollig. Het is geïnspireerd door de serie van Snuf de hond. Het verhaal speelt zich waarschijnlijk ruim vijf jaar na de oorlog af. Waren er toen al zoveel fietsen, auto's, horloges, enz.? Het christelijk element komt in het boek aan de orde door kerkgang, bidden en in de Bijbel lezen. In het boek staan veel details over vliegtuigen. Dat zal vooral jongens aanspreken.

Eindoordeel:

Aanbevolen



Titel:	MIDDELPUNT <i>30 Kerstverhalen voor alle leeftijden</i> <i>(eerder verschenen in de Gezinsgids)</i>
Auteur:	<i>Diverse schrijvers – o.a. Ada Schouten-Verrips, Eeuwoud Koolmees, Lena Visser-Oskam</i>
Omslag/ill.:	<i>BladenMakers B.V. Ermelo</i>
Uitgeverij:	Illuster
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	192
Prijs:	€ 19,95

Inhoud:

- Paul vertelt een arme, vieze zwerver over de Zoon van God, Die Zich vernederde voor arme mensen. - Een jonge vrouw krijgt autopech en hoort daardoor een verhaal over een meisje dat heel graag een keertje naar de kerk wil gaan. - Als een oude man valt doordat zijn hond van fietsende kinderen schrikt, nodigen de kinderen hem uit voor de kerstfeestviering van school. - Sara ziet een jongen chocoladeletters stelen, ze gaat hem achterna. Als blijkt dat hij het voor zijn drie arme zusjes deed, neemt Sara hen mee naar winkel en betaalt de letters. Sara nodigt hen uit voor de club. - Bart moet in de kerstvakantie bij zijn oom en tante logeren die hij amper kent. Daar hoort hij voor het eerst wat Kerst eigenlijk echt inhoudt. - Kim wordt gepest door Nadine, op haar nieuwe school. Na een ongeluk vraagt Nadine iets bijzonders aan Kim. - Hamid hoort voor het eerst over iemand Die rijk was, maar arm wilde worden - Opa vertelt elk jaar tijdens de kerstdagen het verdrietige verhaal over oom Peter. - In een verhaal over Noord-Korea verraadt Kim door een huiswerkspel dat ze thuis een Bijbel hebben. - Mei Ling, uit China, redt veel mijnwerkers, doordat ze luisterde naar de stem van God. - Mama legt, d.m.v. kaarsen, vlammetjes en een glas, aan Hilde en Julian uit, dat kwaad met kwaad vergelden niet goed is.

Beoordeling:

In deze bundel staan 30 kerstverhalen. Deze verhalen zijn eerder verschenen in de Gezinsgids. De elf verhalen die hierboven kort worden genoemd, staan onder de kinderverhalen. De overige verhalen zijn voor ouderen. In de verhalen komt steeds de Bijbelse boodschap naar voren. Het zijn mooie verhalen, soms een beetje verdrietig, maar vaak met een goede afloop. Sommige verhalen zijn een beetje verouderd. Toch staan er mooie verhalen in om voor te lezen op de kerstfeestvieringen. Ook ouderen zullen de kinderverhalen kunnen waarderen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	MIJN NAAM IS EDITH
Auteur:	<i>Lianne Biemond</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Marlies Biemond</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	10 jaar e.o.
Aantal blz.:	187
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

Edith Roiseij Beek is een Joods meisje uit Gouda. Begin december 1939 vieren ze Chanoeka, het feest van de lichtjes. Edith krijgt dan een mooie pop, Bella. Dan komen de Duitsers in Nederland. In 1941 mag vader, dokter Beek, alleen nog maar patiënten behandelen die Joods zijn. In september 1942 moet Edith onderduiken bij tante Abelia. Daar heeft ze een gelukkige tijd, ook al mist ze haar familie. Gelukkig mocht Bella, haar pop, wel mee. In december vieren ze Kerst. Edith hoort dan voor het eerst dat Jezus het Licht der wereld is. Op 21 april 1943 wordt Edith 9 jaar. Op 22 april worden Edith en tante Abelia opgepakt door de Duitsers. Bella, de pop blijft in het huis achter... Via het politiebureau in Den Haag wordt Edith naar Kamp Westerbork gebracht. Daar krijgt ze roodvonk. Als ze een beetje is opgeknapt, staat ze op de lijst voor transport naar Auschwitz. Op 16 november 1943 vertrekt ze in een overvolle trein. Op 19 november wordt ze samen met vele anderen de gaskamer ingestuurd.

Beoordeling:

Een aangrijpend, waargebeurd verhaal over Edith. Het boek is verdeeld in drie gedeeltes: de tijd dat Edith bij haar vader en moeder woonde. Daarna de tijd op het onderduikersadres bij tante Abelia, een vrouwelijke dominee. Hier hoort Edith voor het eerst over Jezus, Gods Zoon. Het laatste gedeelte gaat over de tijd van haar gevangenschap. Boven ieder hoofdstuk staat een datum. Zo volg je het leven van Edith. Er wordt verschillende keren iets gekookt of gebakken. Leuk dat daar de recepten bij staan. Aangrijpend zijn de foto's van Edith en haar familie. Ook de foto's van de zelfgeschreven brieven van Edith staan erin. Doordat het boek beschreven is vanuit het perspectief van Edith, leef je helemaal met haar mee. Een ontroerend verhaal met een heel verdrietig einde. Maar het is voor jongens en meisjes, voor iedereen, belangrijk dat zij ook deze verhalen kennen, zodat nooit vergeten wordt wat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	NERGENS VEILIG <i>Het leven van Jan de Bakker</i>
Auteur:	<i>J.D. van Leeuwen</i>
Omslag/ill.:	<i>Hans Ellens</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	9-12 jaar
Aantal blz.:	73
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Dit is het waargebeurde verhaal van Jan de Bakker (1499-1525). Hij was nog maar 26 jaar toen hij als eerste martelaar van Holland stierf. Jan groeit op in Woerden in een rooms-katholiek gezin. Het is zijn bedoeling om priester te worden, maar dan gaat hij in de Bijbel lezen en ziet hij dat het niet klopt in de Rooms-Katholieke Kerk. Jan verandert en wordt protestant. Dat brengt hem in groot gevaar. Jan de Bakker ervaart veel tegenstand. Op een gegeven moment is hij nergens meer veilig. De Spaanse inquisitie wil deze 'ketter', want zo noemen ze hem, gevangennemen. Toch blijft hij trouw aan zijn overtuiging, zelfs als dat betekent dat hij ervoor zal moeten sterven. Dan komt de dag dat hij moet sterven. Er wordt een lijst voorgelezen wat Jan volgens de rechters verkeerd heeft gedaan. In dit boek lees je een verhaal over trouw en geloof.

Beoordeling:

Een spannend, maar ook triest boek. Je blijft lezen, omdat je wilt weten wat er nog meer gaat gebeuren. Er zit een duidelijke christelijke strekking in. Ook lees je van de moed die nodig is om van je geloof te getuigen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	NIEMAND MAG HET WETEN <i>Als de Bijbel verboden is</i>
Auteur:	<i>Jannie Kranendonk-Gijssen</i>
Omslag/ill.:	<i>Roelof van der Schans</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	7-13 jaar
Aantal blz.:	109
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

In Nederland mag iedereen naar de kerk. Ook mag je uit de Bijbel lezen. Zelfs op school hoor je de mooie verhalen uit de Bijbel. Maar veel kinderen op deze wereld kunnen niet zomaar naar de kerk of zomaar in de Bijbel lezen, omdat de regering van hun land dat verbiedt. Wie niet gehoorzaamt, krijgt straf: naar de gevangenis, naar een strafkamp of buitensluiting. Vaders en moeders kunnen hun baan kwijtraken, zodat er geen boodschappen kunnen worden gekocht. En dat alleen maar omdat ze een Bijbel hebben of in de Heere Jezus geloven. In sommige landen is christen-zijn dus heel moeilijk. Daarom zijn veel mensen in het geheim christen. Hierover lees je in dit boekje. Elk van de zeven hoofdstukken bevat een verhaal uit een land. Het gaat over kinderen en hun ouders in Noord-Korea, Jemen, Nigeria, Pakistan, Irak, Cuba en Nepal.

Beoordeling:

Elk verhaal dat (voor)gelezen kan worden voor kinderen vanaf 7 jaar bevat minstens één christelijke deugd. Duidelijk wordt telkens weer, dat christen-zijn moeilijk is in het betreffende land. Zodoende wordt een inkijkje gegeven in het alledaagse leven van een jonge christen in dat land. Het boekje kan ook zelfstandig gelezen worden door kinderen van ongeveer 10 jaar en ouder. Elk verhaal ademt een duidelijke christelijke strekking. Het zet aan tot nadenken over het eigen geloof en laat duidelijk een andere setting zien dan wat in de Nederlandse 'Bible belt' gangbaar is.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2025

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	NIEMANDS LIEVELING
Auteur:	<i>Paulien Rijnveld-'t Lam</i>
Omslag/ill.:	<i>BladenMakers BV, Ermelo</i>
Uitgeverij:	Lumen
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	97
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

Davie is arm en zijn ouders zijn gestorven. Zijn moeder, die bang was voor de dood, gaf hem mee dat hij Jezus moest zoeken. Onderweg ontmoet Davie Muriël en hij komt uiteindelijk in een circus terecht. Daar ontvangt hij een Bijbel en begint hij het Evangelie te delen. Als er brand uitbreekt, redt Davie zelfs zijn gemene baas. Door zijn daad komen anderen tot geloof.

Beoordeling:

Een aangrijpend verhaal over Davie, een jongen die opgroeit in armoede en al vroeg zijn ouders verliest. De zoektocht die zijn moeder hem meegeeft, namelijk om op zoek te gaan naar de Heere Jezus, vormt de rode draad. Het verhaal neemt je mee langs ontmoetingen en onverwachte situaties, zoals de ontmoeting van Davie met Muriël en het verblijf in het circus. Maar krachtig klinkt hier tussendoor de bijbelse boodschap van redding, vergeving en genade. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Wel verloopt de verhaallijn in een hoog tempo en oogt de cover minder aansprekend voor kinderen,

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	ROSA'S TOUR
Auteur:	Ingrid Medema
Omslag/ill.:	Esther Leeuwerik
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	10 jaar e.o.
Aantal blz.:	176
Prijs:	€ 12,50

Inhoud:

Rosa heeft vakantie en ze wil graag iets bijzonders doen. Ze loopt in een kringloopwinkel en ziet daar een oude, mysterieuze kist en ze is gelijk nieuwsgierig. Samen met haar beste vriendin Maartje besluit ze op reis te gaan door Nederland, zonder ouders, in hun eigen 'mini-tour'. Ze willen uitzoeken waar de kist vandaan komt en wat het verhaal is achter de kist. Tijdens hun reis bezoeken ze ook verschillende steden en ze slapen op campings en leren zo allerlei verschillende mensen kennen. Het is gezellig, maar soms ook spannend en onverwacht moeilijk, want de oude kist blijkt een link te hebben met een familieverhaal van vroeger. Terwijl Rosa en Maartje het mysterie stukje bij beetje ontrafelen, leren ze ook veel over zichzelf en over elkaar. Hun vriendschap wordt sterker, maar er zijn ook momenten van twijfel en verdriet. De reis verandert niet alleen hun zomer, maar ook hun kijk op het leven.

Beoordeling:

Rosa en Maartje denken na wat belangrijk is in het leven. Ze maken fouten en laten zien dat ze niet perfect zijn. Dat maakt het boek aansprekend voor de doelgroep. De schrijfstijl is vlot en makkelijk te volgen. Je wordt meegenomen in het verhaal en het is een leerzaam en warm boek. Het boek spreekt meiden vanaf 10 jaar aan die houden van avontuur en vriendschap. De christelijke identiteit komt in dit boek weinig tot niet naar voren.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt.



Titel:	VEILIG <i>Echt gebeurde verhalen voor kinderen</i>
Auteur:	<i>Peter Dirksen</i>
Omslag/ill.:	<i>Bewerkte foto van het gebombardeerde Rotterdam</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	110
Prijs:	€ 11,90

Inhoud:

1. Dit verhaal gaat over een edelman die een gesprek heeft met een monnik. Later blijkt dat hij op jacht was naar deze monnik, Maarten Luther. 2. Een kleine jongen neemt stiekem een Markus-evangelie mee voor zijn vader. De zendeling James Fraser merkt het niet. Jaren later ontmoet James de vader, hij heeft het boekje stukgelezen! 3-4-5. Deze drie hoofdstukken gaan over Lucas Short. Hij wil en zal zeeman worden, ondanks de ontberingen die hij meemaakt. De Bijbel, die zijn moeder meegeeft, blijft ongeopend. Lucas ontmoet meerdere malen godvrezende mensen, maar hij wil niets van God weten. Tot hij 100 jaar is. Dan krijgt hij berouw en leert hij de Heere kennen., 6. Pastor John Cao wordt in de gevangenis gegooid. Een jaar later hoort hij pas waarom. In de gevangenis ontdekt hij het lied Amazing Grace. Hij mag getuigen dat de Heere altijd bij hem was. 7. Een familie wordt gespaard tijdens een plotselinge valwind. 8. Cornelia krijgt de belofte van de Heere dat ze veilig is, in haar huisje tijdens het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. 9. Een paar Duitsers, die in de val waren gelokt door verzetsmensen, ontsnappen. Ze hebben de naam van verzetsman Derksen opgevangen. Gelukkig krijgen ze hem niet te pakken. 10. In een paar staten van Amerika valt al heel lang haast geen regen meer. Na een enorme stofstorm op zondag, vluchten Elisabeth, haar ouders en broertje naar Californië. 11. Dit verhaal gaat over een gezin tijdens de vuurwerkramp in Enschede. 12. Elf mannen worden, meer dan twee weken na een mijnongeluk, gered.

Beoordeling:

Een boekje met bekende en minder bekende verhalen. Van eeuwen terug, maar ook uit deze eeuw. De schrijver heeft de verhalen in begrijpelijke taal voor kinderen geschreven. Het thema 'Veilig', is mooi verwerkt, het komt iedere keer terug. Veilig in benarde posities, maar vooral veilig door het Zaligmakende werk van Jezus Christus. Mooi om voor te lezen bij de oudste groep op de zondagsschool! Achterin het boek staat voor elk verhaal een verantwoording met de gebruikte bronnen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2025

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	VLUCHT NAAR DE VRIJHEID
Auteur:	Gerrit Boer
Omslag/ill.:	VanderPerk Groep / Lipkje Visser
Uitgeverij:	Mes
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
AVI:	E7
Aantal blz.:	126
Actieprijs:	t/m 31-12-2025 € 8,95 – daarna € 9,95

Inhoud:

De personen Ratje en Wieger maken samen met de verzetsmensen veel avonturen mee. Het uiteindelijke plan is om naar Engeland te vliegen, maar voordat het zover is, lijkt de vijand dit te kunnen verhinderen.

Beoordeling:

Dit derde deel in een serie over de Tweede Wereldoorlog neemt de jonge lezer al snel mee het verhaal in. Het is handig dat de hoofdstukken allemaal een titel hebben. Dat nodigt ook uit tot verder lezen. Veel Duitse, Engelse en ook Friese woorden en uitdrukkingen worden door middel van een voetnoot verduidelijkt. Dat helpt de jonge lezer zeker en maakt het ook een leerzaam boek, hoewel het voor sommigen misschien wat lastig is. Het is een duidelijk christelijk boek. In combinatie met de spanning die in dit boek zit, zal de lezer graag de complete serie willen hebben.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	VOL VERWACHTING STEEDS VERHUIZEN <i>Jonathan Goforth, zendeling in China</i>
Auteur:	<i>J. Kranendonk-Gijssen</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	Vanaf 10 jaar
Aantal blz.:	105
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Jonathan Goforth (1859-1936) groeit op in Canada. Als hij 18 jaar oud is, wil hij dominee worden, maar de Heere wijst hem de weg naar het zendingsveld in China. De vrouw die hij vindt, beseft vanaf het begin dat ze bij Jonathan op de tweede plek staat: God en Zijn koninkrijk staan bovenaan. Ze krijgt bijvoorbeeld geen trouwring, omdat dat geld besteed wordt aan boeken en folders voor de verspreiding van het Evangelie. Op een gegeven moment besluiten Jonathan en Rosalind om elke maand in een ander dorpje in China te gaan wonen, om op deze manier nog méér mensen te bereiken. Tot aan zijn dood heeft Jonathan de Naam van zijn Heere grootgemaakt.

Beoordeling:

Dit zendingsboek beoogt compleet te zijn en leest daardoor heel feitelijk. Dit kan als gevolg hebben dat kinderen eerder afhaken. Er staan ook geen illustraties in, maar de reis van Jonathan en Rosalind wordt visueel weergegeven in een overzichtskaartje van de gebieden in China en Canada waar ze hebben gewerkt/gesproken.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	VUUR OVER LONDEN
Auteur:	<i>Rijk Arends</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	Vanaf 11 jaar
AVI niveau:	E5
Aantal blz.:	126
Prijs:	€ 12,90

Inhoud:

Hans, een joods-christelijke jongen uit Duitsland, is samen met zijn vader eindelijk in Engeland aangekomen. Al snel worden ze door moeder en Lotte gevonden. Ze gaan in Londen wonen. Hier woonde Lotte bij haar pleeggezin. Maar ook Engeland raakt in oorlog met Duitsland. Kleine kinderen worden Londen uitgestuurd. Het pleeggezin, familie Johnson, waar het jongere broertje en zusje van Hans verblijven, vertrekt ook uit Londen. Mensen die blijven, bouwen schuilplaatsen (Andy's) in hun tuin. Hans start zijn eigen onderneming en gaat Andy's bouwen. Zijn nieuwe vriend Victor uit het weeshuis helpt hem. De pleegbroer van Lotte is ook soldaat, hij moet in Frankrijk gaan vechten. Al spoedig komt het bericht dat hij is gesneuveld. De bombardementen van de Duitse vliegtuigen worden steeds heftiger. Na een spannende nacht, hoort Hans dat het weeshuis is gebombardeerd. Gelukkig kunnen de kinderen gered worden. Als Lotte gewond raakt en hun huis ook geraakt wordt door de bommen, verhuizen ze naar het buitenhuis van familie Johnson.

Beoordeling:

Dit boek is het derde deel over Hans, Lotte en hun familie. Het eerste deel, 'Het meisje zonder naam', gaat over hoe Lotte in Engeland kwam. Het tweede deel, 'Nergens veilig', gaat over Hans en zijn heen- en terugreis naar Cuba. In dit boek wordt de familie verenigd in Londen. De lezers worden meegenomen in het verhaal, hoe Lotte en Hans het begin van de Tweede Wereldoorlog daar beleven. Al lezend maak je angstige momenten mee. Een boeiend maar ook een verdrietig verhaal. Het is een mooi boek, maar een duidelijke christelijke identiteit ontbreekt.

Eindoordeel:

Aanbevolen



BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2025

Leeftijd 10-12 jaar



Titel:	WEESJONGEN
Auteur:	<i>Henk-Jan van Ewijk</i>
Omslag/ill.:	<i>BladenMakers BV, Ermelo</i>
Uitgeverij:	Lumen
Leeftijd:	10 jaar e.o.
Aantal blz.:	130
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

Edward leeft samen met een groep weesjongens onder een brug. Zijn ouders zijn al lang geleden gestorven en hij kan zich hen niet meer herinneren. Om te overleven steelt en vecht hij en pleegt hij overvallen. Op een dag sluit de nieuweling Stumpy zich bij de groep aan. Via hem horen de jongens over een weeshuis waar je zonder te werken toch eten en drinken krijgt. Hun zoektocht leidt hen uiteindelijk naar het weeshuis van George Müller. Daar krijgen ze niet alleen dagelijks voedsel, maar mogen ze ook naar school. Het belangrijkste is dat ze daar kennis maken met de Bijbel en leren lezen. Edward leert er bovendien het schoenmakersvak en trekt later langs de huizen om schoenen te repareren en tegelijk de mensen te vertellen over de Heere God.

Beoordeling:

Het boek heeft een duidelijk christelijke strekking waarin verteld wordt hoe Edward in aanraking komt met het Evangelie. Maar ook hoe de Heere God werkt in het leven van de jongens in het weeshuis en bij Edward in het bijzonder.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	WEESMEISJE
Auteur:	<i>Henk-Jan van Ewijk</i>
Omslag/ill.:	<i>BladenMakers BV</i>
Uitgeverij:	Lumen
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	130
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

Carmen groeit op in een gelukkig gezin. Dan breekt er cholera uit. Vader en moeder sterven in korte tijd. Carmen blijft met haar broertjes en zusjes achter. Het geld raakt op. Ze moeten hun huis verlaten. Bedelend probeert Carmen aan eten te komen. Terwijl zij op zoek is naar voedsel, verdwijnen de overige gezinsleden. Carmen wordt opgevangen in een weeshuis van dhr. George Müller. Na een ernstige ziekte raakt ze aan beide ogen blind, maar ze mag de Heere Jezus leren kennen en van Hem getuigen.

Beoordeling:

Het verhaal van Carmen is echt gebeurd. De schrijver weet haar leven op boeiende wijze te beschrijven. In het verhaal zijn tekstblokken toegevoegd met achtergrondinformatie en dingen die interessant zijn om te weten. Het boek is een eenvoudige kennismaking met de persoon en het werk van George Müller. Carmen is een van de vele wezen die in de weeshuizen van deze predikant de Heere Jezus leerde kennen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

