



Titel:	ALLE KLOKKEN ZIJN VEILIG <i>Het waargebeurde verhaal van Corrie ten Boom</i>
Auteur:	<i>Catherine Mackenzie – vertaling: Martine Jonker</i>
Omslag/ill.:	<i>Rita Ammasari</i>
Uitgeverij:	Gideon
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI:	M4/E4
Aantal blz.:	24
Prijs:	€ 12,50

Inhoud:

Corrie woont samen met haar zus Betsie bij haar vader in een klokkenwinkel in Haarlem. Corrie wil ook klokkenmaakster worden. Vader houdt heel veel van God. Hij zegt tegen hen: 'De Here Jezus is de Schuilplaats, bij Hem ben je veilig.' Op een dag horen ze vliegtuigen, het is oorlog met Duitsland. Als de Joden in gevaar zijn, worden ze geholpen door familie Ten Boom. In de slaapkamer van Corrie komt een schuilplaats voor de Joden. Maar dan worden ze verraden. Vader, Corrie en Betsie worden meegenomen. De onderduikers worden niet gevonden. Vader Ten Boom sterft al spoedig in de gevangenis. Corrie en Betsie komen in een concentratiekamp. Daar vertellen ze veel over Jezus. Betsie wordt ziek en sterft. Corrie wordt door een foutje vrijgelaten. Na de oorlog gaat ze de hele wereld over om iedereen het Evangelie te vertellen.

Beoordeling:

Het bekende verhaal van Corrie ten Boom is verteld voor kinderen in dit mooie boekje met veel illustraties. Op de linkerpagina staat het verhaal geschreven, op de rechterpagina staat een korte samenvatting van dat verhaal. Op elke bladzijde staat een kleurrijke tekening. Deze tekeningen verduidelijken het verhaal voor de jonge lezers. Ondanks de dreigende en spannende situaties zien de tekeningen er niet eng uit. Kinderen kunnen dit boek zelfstandig lezen, maar het is goed om het samen te doen, zodat er begeleiding en meer uitleg gegeven kan worden over dit waargebeurde verhaal. Het geloof speelt een grote rol in het leven van familie Ten Boom. Dit komt in spreken en in daden naar voren.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	AVONTUUR IN ZWEDEN <i>Sanne & Sam – deel 10</i>
Auteur:	<i>Michel de Boer</i>
Omslag/ill.:	<i>Michel de Boer</i>
Uitgeverij:	Mes
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI:	E5
Aantal blz.:	65
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Sanne en Sam gaan met het vliegtuig op vakantie naar Zweden. Sampie, hun hond moet naar het dierenpension. Levi, hun vriend, is op hetzelfde vakantiepark! Samen komen ze erachter dat er twee dieven op het park zijn en dat papa per ongeluk de koffer van die mannen heeft meegenomen vanaf het vliegveld. In de koffer zit een gestolen schilderij. Papa verzint een plan om de koffers te wisselen. Dit mislukt, omdat de mannen ruzie krijgen en de verkeerde koffer weer mee terugnemen. Gelukkig heeft papa alles gefilmd. Met het filmpje en de koffer gaat papa naar de politie.

Beoordeling:

Een nieuw deeltje over Sanne & Sam met hun vriendje Levi. Een vakantie met het vliegtuig, een omgewisselde koffer, een gestolen schilderij en twee dieven die ook op het vakantiepark verblijven: dit zijn de ingrediënten voor het avontuur in Zweden. Een spannend verhaal, maar door de grappige dingen en grapjes van vader blijft het vrij luchtig. De christelijke identiteit ontbreekt in dit boekje.

Eindoordeel:

Aanbevolen



Titel:	AVONTUUR OP DE REBORN <i>De toeke tweeling, deel 5</i>
Auteur:	<i>Bert Wiersema</i>
Omslag/ill.:	<i>Roelof Wijstma</i>
Uitgeverij:	Mes
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	90
Prijs:	€ 7,95

Inhoud:

Jesse en Natasha (de toeke tweeling) zijn net terug van een vakantie in de Achterhoek. Hun ouders willen nog een paar dagen varen: ze gaan naar Groningen. Soms mogen de kinderen achter het roer. Ze komen vast te zitten, omdat papa in slaap dommelt en krijgen in een sluis problemen met een andere schipper. Na een wandeling in Winsum zijn de fidelio's van papa gestolen. Een mevrouw heeft alles gezien en gefilmd. De politieagenten gaan met hen mee, omdat ze de dief herkennen. Bij zijn huis probeert de dief te ontvluchten, maar de tweeling laat hem vallen, zodat de politie hem kan pakken. Ze varen verder, maar het is lastig: het watertje is smal en niet erg diep. De volgende dag gaat er een rood lampje branden. Papa vaart naar een scheepswerf, maar ze kunnen niet gelijk geholpen worden. Ze gaan in Zoutkamp naar een visserijmuseum en leren veel over het redden van schipbreukelingen. Gelukkig kan de boot gemaakt worden: de olie was bijna op. 's Avonds zitten ze op een onbewoond eiland en horen ze hulpgeroep: er blijkt iemand over boord gevallen te zijn. Jesse bedenkt zich niet en springt over boord. Oscar blijkt geen kind, maar een hond.

Beoordeling:

Er staan veel spannende stukjes in het boek. Kinderen kunnen veel leren over het varen met een boot, omdat er vaak ook uitgelegd wordt wat ze moeten doen, bijvoorbeeld in een sluis. De christelijke identiteit wordt op een natuurlijke manier in het verhaal verwerkt: bidden, danken, uit een dagboek lezen. Als ze 's avonds veel sterren zien, omdat het pikdonker is, denken ze spontaan aan het verhaal van Abraham.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	BRAND IN DE KERSTNACHT <i>Kerstverhalen voor kinderen</i>
Auteur:	<i>Jeanette Donkersteeg</i>
Omslag/ill.:	<i>Hester Nijhoff</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	142
Prijs:	€ 9,95 Paperback

Inhoud:

In deze bundel staan twaalf verhalen. Het eerste verhaal gaat over een kerstvakantie in een huis zonder stroom. In het volgende hoofdstuk wordt iets verteld over een meisje uit een arm gezin: ze koopt voor weinig geld een viool, die later heel veel waard blijkt te zijn. Het verhaal over een ruzie op een schaatsbaan heeft een verrassende afloop. Er wordt verteld over een lam dat in de kerstnacht wordt geboren. Je leest over een enge tocht door een onbekend bos met uiteindelijk een uitzicht op een kruis boven op de berg. Een ander hoofdstuk gaat over een jongen die kan schilderen met woorden. Je vindt in het boek ook een verhaal over het ontstaan van het lied 'Stille Nacht'. Verder wordt duidelijk dat we het met Kerst vaak op de verkeerde plaats zoeken, bijvoorbeeld in etalages en niet in Bethlehem. Er wordt beschreven hoe een lantaarntje expres kapot wordt gestoten door een jongen die geen vader meer heeft. Er staat een verhaal in over iglo's die opeens in tuinen verschijnen. Je leest over een kapotte klok op een begrafenis. Het laatste verhaal gaat over een ongeluk en een gemene agent.

Beoordeling:

De verhalen uit deze bundel zijn niet nieuw. Ze zijn eerder verschenen in kinderbladen en in bundels. Het zijn heel verschillende verhalen: soms spannend, soms ontroerend, maar allemaal met een Bijbelse boodschap. Geschikt om voor te lezen tijdens een kerstviering of gewoon thuis. Kinderen kunnen dit boek natuurlijk ook lekker zelf lezen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	DIERENDAG MET EEN (KRUL)STAARTJE <i>Taco en Cato – deel 2</i>
Auteur:	<i>Lianne Biemond</i>
Omslag/ill.:	<i>Linda Heijnekamp</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
Aantal blz.:	82
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

Het is bijna dierendag. Taco heeft een plannetje. Er zijn drie kleine biggetjes bij hen in de schuur. Kar, Bo en Naatje. Hij en Cato willen er één meenemen naar school. Op dierendag zijn ze al vroeg in de schuur. Samen proberen ze Kar te pakken. Maar hij gilt als een mager varken. Vader komt op het gillen af en ziet hoe Cato en Taco het varkentje in de kruiwagen proberen te stoppen. Als vader hoort wat hun plan is, belt hij de juf. Mag Kar op school komen? Wanneer ze even later op school zitten, ziet Cato vader over het school lopen met de kruiwagen. In de kruiwagen ligt Kar. Even later springt Kar door de zandbak. Maar daar blijft ze niet. Ze rent over het schoolplein en gaat zo de school in.

Beoordeling:

Een leuk en grappig boek. Er zit geen christelijke strekking in.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	EEN FIJNE DIERENDAG! <i>Tess & Jess – deel 8</i>
Auteur:	<i>Geesje Vogelaar-van Mourik</i>
Omslag/ill.:	<i>Trish Flannery - Albert Bloemert</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	6-8 jaar
AVI:	M4
Aantal blz.:	107
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Het is bijna dierendag. De groep van Tess en Jess mag met een idee komen voor dierendag. Nadat de juf de gelijkenis van de goede Herder heeft verteld, krijgt Jess een mooi idee. Haar plan wordt door de juf gekozen. Met de hele groep gaan ze naar de herder en de schaapskooi in de buurt. Daar hebben ze een onvergetelijke dierendag!

Beoordeling:

Kinderen die al een beetje lezen, kunnen dit boek al snel zelf lezen. Het heeft grote letters en veel korte zinnen. Het onderwerp dierendag is welbekend en vaak geliefd bij kinderen. De leuke zwart-wit illustraties passen goed bij het verhaal. De christelijke identiteit zit op een natuurlijke wijze door heel het boek heen verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	ENGE GELUIDEN! <i>Mats en Rosa – deel 5</i>
Auteur:	<i>Janco Bunt-Koster</i>
Omslag/ill.:	<i>Hester Nijhoff</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
Aantal blz.:	105
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

Mats en Rosa horen van papa en mama dat ze gaan verhuizen. Mats vindt het helemaal niet fijn. Maar als hij het nieuwe huis heeft gezien, krijgt hij er toch wel zin in. In het nieuwe huis zijn allerlei enge geluiden. Rosa en Mats zijn soms bang als ze de geluiden horen. Mama zegt dat dit geen enge geluiden zijn, maar nieuwe geluiden. Wie is die man die naar hun huis staat te gluren? Daar komt Mats al snel achter. Op een nacht hoort Mats glasgerinkel. Wat zou dat zijn? Nieuwsgierig stapt hij uit bed en sluipt naar beneden. Hij hoort iemand in de woonkamer. Snel maakt hij papa en mama wakker. Papa belt de politie. De man die zomaar hun huis is binnengekomen, wordt door de politie meegenomen. Voor Rosa is er een paar dagen later een verrassing. Opeens staat opa met een paardentrailer voor hun huis. Daar staat het paard van oma en opa in. Die mag voortaan bij Rosa in de stal staan.

Beoordeling:

Een spannend boek. Er zit een duidelijke christelijke strekking in.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	GROTE ZUS
Auteur:	<i>Ina van der Beek</i>
Omslag/ill.:	<i>Ingrid ter Koele</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	6 – 8 jaar
AVI:	M4
Aantal blz.:	75
Prijs:	€ 9,90

Inhoud:

Fenna hoort vreemde geluiden. Waarom is haar moeder zo vroeg in de badkamer? Als ze het aan mama vraagt, mag ze mee naar het bed van mama. Dan hoort ze groot nieuws! 'We krijgen een baby, we krijgen een baby!', zingt ze. Dan ploft ze weer neer. 'Mag ik een zusje?', vraagt ze. 'Dat vind ik het leukst.' Papa en mama lachen allebei. 'Dat is een verrassing, dat weten wij ook niet', zegt mama. Nu heeft Fenna een geheim dat ze op school nog niet mag vertellen. Ook de oom en tante van Fenna krijgen een baby. De juf heeft ook een geheim, zij krijgt ook een baby! Fenna mag helpen met het gereedmaken van de babykamer en dat vindt ze leuk. Na de vakantie wordt de baby van de juf geboren en de baby heet FENNA. Als mama een poos naar het ziekenhuis moet, vindt Fenna de nieuwe baby helemaal niet meer leuk. Maar dan komt papa haar van school ophalen met een grote verrassing... Wat is Fenna blij als ze ziet dat ze een zusje heeft. Na een paar dagen mag mamma weer naar huis. Dan is het groot feest, mamma en haar zusje Manou zijn thuis. Fenna vertelt het aan iedereen, dat haar moeder en zusje weer thuis zijn!

Beoordeling:

Het is een leuk kinderboek, het leest snel en makkelijk. Het is een realistisch geschreven boek dat de werkelijkheid goed weergeeft. Er zit een christelijke strekking in het boek.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	IZA EN DE POSTKOETS
Auteur:	<i>Simone Foekens</i>
Omslag/ill.:	<i>Michel de Boer</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	6-8 jaar
AVI:	E4
Aantal blz.:	69
Prijs:	€ 10,50

Inhoud:

Na een feestelijke open dag op de manege - die de naam 'In Galop' draagt - is en blijft het gezellig en fijn. Tijdens de open dag rijden Iza en haar oudere broer Job noodgedwongen gasten naar de manege. Dan bedenken zij een plan om meer mensen met de koets te vervoeren, net als met de postkoets vroeger. Vader en moeder steunen dit plan. Zo mag een vriend met een fysieke handicap en ook een ouder echtpaar feestelijk vervoerd worden. Het plan slaagt en iedere passagier die ze mogen vervoeren is dankbaar, blij en gelukkig. Er komen soms nieuwe dieren op de manege. Hoe je met die nieuwe dieren om moet gaan wordt ook beschreven. En... het lukt: de dieren zijn uiteindelijk lief en vriendelijk tegen elkaar.

Beoordeling:

Dit 'feel-good-verhaal' ademt een positieve sfeer; zowel qua relaties van mensen onderling (ook tussen meerdere generaties) als qua relaties met de paarden en de paarden onderling. Dit wordt eenvoudig verteld, inhoudelijk wel verantwoord, maar zoals gezegd: eenvoudig. Het is één van de christelijke deugden: goed zijn voor mens en dier. Het boek past goed bij de leeftijdscategorie. Buiten het feit dat de directeur van het verzorgingstehuis voorgaat in gebed, is er naast de genoemde christelijke deugden, niet een duidelijke christelijke strekking.

Eindoordeel:

Aanbevolen



Titel:	JODENHUIS
Auteur:	<i>Ada Schouten - Verrips</i>
Omslag/ill.:	<i>BladenMakers BV / Rebecca Eckhardt - Fieret</i>
Uitgeverij:	Lumen
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar (om zelf te lezen)
AVI:	M5
Aantal blz.:	94
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

Bram wordt wakker. Tante Miep zegt dat de oorlog voorbij is. Bram kan het nauwelijks geloven. Zijn de Duitsers wel echt weg? Veel belangrijker is de vraag of zijn vader, moeder, broer en zusje weer terugkomen. Wachten duurt lang. Opeens staat er een vreemde, magere vrouw in de schuur. Wie is die vrouw? Als Bram goed kijkt, ziet hij dat het zijn moeder is. Ze heeft in een kamp gezeten. Zijn vader, broer en zusje zijn gestorven. Samen met zijn moeder gaat hij terug naar de stad waar hij voor de oorlog woonde. Maar in hun huis blijken andere mensen te wonen. Verdrietig gaan Bram en zijn moeder terug naar de boerderij van tante Miep en haar man. Daar mogen ze blijven. Als Bram een oude man is geworden, keert hij nog een keer terug naar de stad. Daar worden drie gouden steentjes (Stolpersteine) neergelegd bij het huis waar hij ooit woonde.

Beoordeling:

Op boeiende wijze weet de schrijfster het leven van een Joodse jongen in de eerste maanden na de Tweede Wereldoorlog te beschrijven. Als Joods jongetje hoort hij in zijn onderduikgezin over de Heere Jezus en de vrede die bij Hem te vinden is.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	LAMMEREN IN ZIJN ARMEN <i>Verhalen uit het leven van Gods kinderen</i>
Auteur:	<i>B. Hooghwerff</i>
Omslag/ill.:	<i>Anneke Verheul-Moerdijk</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
Aantal blz.:	66
Prijs:	€ 14,50

Inhoud:

Het boek begint met Abraham Capadose. Hij is een Joodse man die de Heere Jezus als Zaligmaker heeft leren kennen. Hij komt graag bij oude Willemijntje, die zo rijk mag getuigen. Als zij sterft, mag ze voor eeuwig naar haar Heere. De nog jonge zoon van Capadose wordt ernstig ziek, maar hij mag ook in de Heere Jezus gaan geloven. De volgende hoofdstukken bestaan uit losse verhalen. Een boer wil geen geld aannemen van een handelaar omdat het zondag, de rustdag is. Een man verliest niet alleen een paar jonge kinderen, maar daarna ook zijn vrouw. Toch heeft hij een grote troost: hij mag weten dat zijn vrouw nu eeuwig gelukkig is. Een paar agenten hebben het erg rustig na de jaarlijkse grote marktdag, Er is een verandering gekomen, het café is leeg en de kerken zijn vol. Bram moet zijn gewonnen konijn terugbrengen. Toch krijgt hij een rijke Kerst. Pietje durft veel en is erg ondeugend. Op een dag ziet ze voor het eerst vliegtuigen. Angstig verstopt ze zich. Dan komt het Woord van de Heere in haar hart.

Beoordeling:

In dit boek staan waargebeurde verhalen voor kinderen vanaf 7 jaar. Door het taalgebruik is het boek echter meer geschikt voor oudere kinderen. Het is indrukwekkend om te lezen hoe de Heere in levens van kinderen en ouderen werkt. Zoals in het boek wordt verwoord, is Hij echt een rijke Koning voor arme mensen. Bij elk verhaal staat een prachtige en bijpassende tekening. Achterin het boek staat een verantwoording met gebruikte bronnen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	LILLY EN DE EGELTJES
Auteur:	<i>Fanny de Wit-van Eijk</i>
Omslag/ill.:	<i>Thon van Eijk</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
Aantal blz.:	137
Prijs:	€ 12,50

Inhoud:

Papa moet plotseling remmen voor iets wat op de weg loopt. Het is een moeder egel met haar drie jongen. Als Lilly later de hond uitlaat, vindt ze een egeltje in het gras. Het bibbert. Papa en Lilly brengen het naar de egelopvang. Samen met papa zoekt Lilly de andere egeltjes ook. Maar waar is de moeder? Sonny, zo noemt Lilly het egeltje, is erg verzwakt. Lilly vraagt zich af of het wel beter zal worden? De egeltjes beleven in de opvang leuke avonturen. Als ze aangesterkt zijn, kunnen ze niet langer blijven. Waar moeten ze nu heen? Opa weet wel een oplossing en maakt een egelhuis. Maar waarom ziet Lilly de egeltjes op een zekere dag niet meer? Heel voorzichtig kijkt ze met papa in het huisje. En daar liggen vier egeltjes, heel dicht tegen elkaar aan.

Beoordeling:

Een leuk en ook leerzaam boek. Er zit een minimale christelijke strekking in.

Eindoordeel:

Aanbevolen

Titel: **LUUK EN EMMA EN DE FIETSENDIEF**



Luuk en Emma-serie, deel 1

Auteur:	<i>C. van den End</i>
Omslag/ill.:	<i>Roelof Wijtsma</i>
Uitgeverij:	Mes
Leeftijd:	Vanaf 6 jaar
AVI:	M4
Aantal blz.:	67
Prijs:	€ 8,95

Inhoud:

Luuk krijgt een hond en samen met Emma mag hij spullen kopen. De volgende morgen staat het hekje open en het slot van de schuur is kapot. De nieuwe fiets van Julia blijkt gestolen. Luuk en Emma proberen met Snuffel te ontdekken wie de dief is. Ze gaan naar de fietswinkel en zien een vreemde man. Snuffel gromt later bij de auto van de man. Luuk en Emma zien een olievlek bij de auto. Op school vertelt de juf hoe je een kaart moet lezen. Emma mag de kaart van het dorp van de juf gebruiken. Luuk vindt thuis een kaart. Ze kijken waar de winkel is en waar de auto stond. Emma krijgt een oude mobiel van haar zus Julia. Ze gaan op onderzoek en zien weer een olievlek. In een garage zien ze de fiets van Julia, maar de man is ontzettend boos en sluit hen op. Met de mobiel belt Emma 112. De politie bevrijdt hen en neemt de dief mee. De politie vertelt hen hoe gevaarlijk het is, wat ze gedaan hebben en brengt hen thuis.

Beoordeling:

Een spannend boek, dat kinderen van deze leeftijd graag zullen lezen. Op een natuurlijke manier wordt de christelijke identiteit in het boek verwerkt: ze bidden en danken voor het eten. Kleine stukjes over een Bijbelverhaal worden in het verhaal verweven. Die komen terug als ze opgesloten zitten in de garage: 'We moeten op God vertrouwen.'

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	MAMA, WAAROM IS ER ZOVEEL VERDRIET?
Auteur:	<i>Heidi de Vries - Flier</i>
Omslag/ill.:	<i>Ella Bakker</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	6-10 jaar
Aantal blz.:	45
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

Julian heeft in zijn leven te maken met moeite en verdriet, omdat hij niet kan lopen. Hij heeft al vaak gebeden, maar zijn benen worden niet beter. Met zijn ouders praat hij er open over: iedereen heeft wel iets moeilijks in zijn leven, een kruis. In de kerk hoort Julian een preek over 'vrolijk kruis dragen'. Hij besluit om er met de dominee over door te praten. Aan het einde bidden ze samen of de Heere Julian wil leren om dicht bij Hem te zijn, ook als hij verdrietig is.

Beoordeling:

Een themaboek over moeite en verdriet, dat voorgelezen en zelf gelezen kan worden. Het is een vierkant boek met een rustige bladspiegel. De grote kleurenplaten maken het verhaal sprekender. Voor kinderen die zich in de thematiek herkennen, is het een verhaal dat ze wil helpen om bezinnend met dit moeilijke onderwerp om te gaan. De gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstukje nodigen uit om het verhaal toe te passen op de persoonlijke omstandigheden. Geschikt voor iedereen die wil leren om op een Bijbelse manier om te gaan met moeite en verdriet.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	MEES EN TIJN EN HET GEHEIM OP ZOLDER <i>Mees en Tijn-serie – deel 13</i>
Auteur:	<i>Ina van der Beek</i>
Omslag/ill.:	<i>Melanie Broekhoven</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
AVI:	E4
Aantal blz.:	79
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

Mees en Tijn beleven samen veel spannende avonturen. Ze mogen samen gaan helpen in het dierenasiel, waar ze van een meneer een kat aannemen die even moet komen logeren. Mevrouw Baas, de eigenaresse van het asiel is hier niet zo blij mee. Zij denkt dat Saar niet meer opgehaald wordt. Mees en Tijn denken van wel en willen haar verstoppen totdat haar baasje haar weer komt halen. De kat heeft ook een dikke buik, omdat ze kittens verwacht. Ze besluiten Saar te verstoppen op de zolder bij Tijn thuis. Ze doen er alles aan om te voorkomen dat moeder er achter komt. Af en toe horen ze haar miauwen. Ze spelen veel op de zolder, zodat ze ondertussen voor Saar kunnen zorgen. Vader is allergisch voor dieren. Hij niest op dit moment heel veel. Na een tijdje ontsnapt de kat. Ze kunnen haar nergens meer terugvinden. Dan komt haar baas haar ophalen... Hij komt de volgende dag terug, omdat mevrouw Baas er op dat moment niet is. Mees en Tijn gaan zoeken. Dan worden ze door moeder geroepen. Ze heeft Saar in de kledingkast gevonden met de jonge poesjes erbij! Nu moeten ze alles vertellen: aan moeder, mevrouw Baas, vader en de baas van Saar.

Beoordeling:

Een leuk, aantrekkelijk boek voor kinderen in de leeftijd van 8 jaar. Het verhaal zit goed in elkaar en kinderen kunnen zich goed verplaatsen in deze jongens. Het heeft geen duidelijke christelijke strekking. De illustraties passen goed bij het verhaal en het verhaal heeft verrassende wendingen.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	MODDERMONSTERS
Auteur:	<i>Margriet de Graaf</i>
Omslag/ill.:	<i>Hester Nijhoff</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	144
Prijs:	€ 12,50

Inhoud:

Bart en Mo (Monika) zijn twee vrienden die bij elkaar logeren. Ze ontdekken veel dingen in de natuur, met name op het eilandbos. De twee kinderen beleven spannende, leuke en grappige momenten. Ze vinden een postzegelalbum. Een jongen uit de straat ziet dat en probeert deze 's nachts van hen te stelen. Ze komen erachter wie deze jongen is. Ze ontmoeten hem als hij op zoek is naar hun weggelopen pup. Bart en Mo gaan samen meezoeken. 's Nachts horen ze geblaf vanaf het eiland. Ze gaan stiekem op onderzoek uit en vinden de pup. De volgende morgen brengen ze hem terug bij de jongen en zijn zusje. Ze komen erachter dat hij het postzegelalbum wilde stelen om geld te verdienen om genoeg geld in te zamelen om de pup af te betalen die hij voor zijn zieke zusje heeft gekocht. Bart en Mo zijn veel in de natuur te vinden en komen regelmatig vol modder terug. Ze noemen zichzelf moddermonsters. Ze vinden het leuk als meer kinderen moddermonsters worden en maken een glijbaan van modder op het eiland. Het wordt een gezellige middag.

Beoordeling:

Het is een vrolijk en gezellig boek vol met kinderavonturen. Het leest makkelijk weg. Er speelt veel in de natuur af en daar wordt heel positief over gesproken. Het boek is ook opgedragen aan het instituut voor Natuureducatie en de Vereniging Natuurmonumenten. In het boek komt diverse keren het geloof in de Heere God naar voren door gebed of zinnen als: 'God heeft ons gered'. Het is op een mooie, begrijpelijke manier verweven in het verhaal.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	TURBO TIM 2.0 <i>Turbo Tim - serie</i>
Auteur:	<i>Bram Kasse</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Den Hertog
Leeftijd:	6-8 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	77
Prijs:	€ 10,50

Inhoud:

Tim sluipt in de tuin van buurman Knor. Tim ziet een kikker. Wat zal hij daar mee doen? Tamar, de zus van Tim, heeft een geheim dat niemand mag weten. Ze vertelt het wel tegen Tim: 'Ik moet een spreekbeurt houden.' Maar dan gaat de bel en Tim rent naar beneden. Daar staat buurman Knor met het cadeautje van Tim, de kikker. Tim heeft het geheim van zijn zus verteld tegen oma Theo. Tim wil ook een spreekbeurt houden. Waar moet die over gaan? Als Tim iets ziet kruipen in de tuin van de buurman, weet hij het. Hij gaat vertellen over Zoef-Zoef. Zoef-Zoef is snel maar Sidney is de snelste. Dan is Sydney kwijt! Tim gooit zijn hele tas leeg op het bureau van de juf. Daar liggen al de naaktslakken en de snelste is Sidney. Net als Turbo Tim.

Beoordeling:

Een leuk kinderboek. Het leest snel en makkelijk. Het is een grappig verhaal over Tim. In het boek zit geen christelijke strekking.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	TWAALF VOOR -12 <i>Wat geloof jij? De geloofsbelijdenis voor kinderen</i>
Auteur:	<i>José Koppenaar-Kwakkel</i>
Uitgeverij:	Lumen
Leeftijd:	4-12 jaar
Aantal blz.:	83
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

In dit boekje worden de Twaalf Artikelen op een eenvoudige wijze voor kinderen uitgelegd. De schrijfster brengt de inhoud van de Twaalf Artikelen aan de hand van sprekende voorbeelden dicht bij de kinderen. Elk artikel bestaat uit een hoofdstuk met een aansprekende intro, een uitleg, toepassing, vragen, een bijpassende psalm, een opdracht, een stukje eenvoudige uitleg voor kinderen vanaf 4 jaar en ruimte om op te schrijven wat je wilt onthouden. De tekst wordt ondersteund door bijpassende illustraties.

Beoordeling:

De schrijfster legt alle Twaalf Artikelen eenvoudig uit. Moeilijke woorden zijn uitgelegd en er worden mooie vragen gesteld. Het is een mooi boekje om met de kinderen door te lezen. Je merkt in het hele boekje dat de schrijfster begaan is met het jonge kinderhart. Ze noemt ook op verschillende momenten de zondagsschool. De stukjes voor de kinderen vanaf 4 jaar zijn eenvoudig en goed te gebruiken als je het boekje in het gezin behandelt met jonge kinderen erbij. Maar het kan ook als samenvatting voor de oudere kinderen gebruikt worden. De Bijbelteksten die geciteerd worden, staan in de Statenvertaling vermeld.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	ZIJN NAAM <i>moet eeuwig eer ontvangen</i>
Auteur:	<i>Gerjanne van Lagen & Johanne Lobbezoo</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Linde van Lagen</i>
Uitgeverij:	De Banier
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	192
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

In dit boekje staan 173 dagboekstukjes. Heel veel namen en eigenschappen van God worden behandeld. Ze komen op alfabetische volgorde aan de orde. Het begint met de naam: 'de Alfa en de Omega' en het eindigt met de naam: 'de Zorgzame'. Daartussen staan veel andere namen van God, bekende, maar ook minder bekende namen. Sommige namen worden in één stukje uitgelegd, andere namen worden over meerdere dagen behandeld. Iedere dag staat een tekst centraal die met de naam te maken heeft. Onderaan staat een opdracht, gebed of vraag.

Beoordeling:

Het boek is een leerzaam dagboek voor kinderen. Heel het dagboek gaat over God. In het begin wordt een mooi voorbeeld gebruikt, over een tekening van de manen van een paard, om duidelijk te maken waarom zoveel namen en eigenschappen van God genoemd worden. Het boek is echt gericht op kinderen: ze worden aangesproken, krijgen vragen en worden aangespoord. Iedere dag sluit af met een opdracht, vraag of gebed. Heel vaak is de opdracht om de nieuwe genoemde naam achterin het boek te schrijven. Daar staan een aantal bladzijden met schrijflijnen. Het boek sluit af met de conclusie dat we ondanks alle namen, nog maar heel weinig van God weten. Eén ding is zeker, het gaat erom dat Zijn Naam eeuwig eer zal ontvangen!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

