



Vertelschets 16.6: Laat de kinderen tot Mij komen

1. Beginzin

De discipelen stoten elkaar aan. 'Hé, zie jij die mensen daar aankomen?' In de verte nadert een groep mensen. Mannen en vrouwen. De vaders dragen in hun armen allemaal een kindje. Ook aan de hand van de moeders lopen er kinderen. De discipelen kijken elkaar met een zucht aan. Vast weer een groep vaders en moeders die aan Jezus willen vragen of Hij hun kinderen wil zegenen. Maar dat kan zomaar niet!

2. Vaders en moeder brengen hun kind bij Jezus

- Als een lopend vuurtje is het door het dorp gegaan. Jezus, een bijzondere Rabbi, is in de buurt! Hij geneest blinden, doven kunnen weer horen en stommen weer spreken.
- Ouders trekken hun sandalen aan en wikkelen hun kind in een doek. De vaders nemen hun kinderen in hun armen.
- *Deze vaders en moeders brengen hun kindje bij de Heere Jezus. Dat hebben jouw vader en moeder ook gedaan! Weet je wanneer? Toen jij voorin de kerk gedoopt werd. En toen heeft de Heere jou gezegend.*
- Zo snel ze kunnen gaan ze op weg naar Jezus. Hun hart is vol verwachting van deze Rabbi. Hij kan deze kinderen zegenen!
- Deze zegen is een bescherming van God op hun jonge leven.
- Ook willen de ouders vragen of Jezus voor hun kind wil bidden.

3. De reactie van de discipelen

- De ouders komen met een hart vol verwachting naar de Heere Jezus toe: 'Deze zal onze kinderen zegenen'.
- Maar wat gebeurt er dan? De discipelen houden hen tegen!
- Moeten de vaders en moeders met hun kinderen op hun beurt wachten? Nee, het is nog erger! De discipelen lijken wel boos. Met stemverheffing en een boos gezicht vertellen ze de ouders dat ze niet naar de Heere Jezus mogen komen.

4. Laat de kinderen tot Mij komen

- Jezus draait zich om. Wat hoort Hij daar toch?
- Schilder met woorden wat de Heere Jezus op dat moment ziet. Stilstaande ouders met kinderen in hun armen. Boze discipelen, die hen tegenhouden.
- Jezus reageert verontwaardigd op de botte afwijzing van de discipelen.
- Hij leert Zijn discipelen een belangrijke les. 'Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert hen niet.' Houd hen niet tegen!
- *Ook voor kinderen is het Koninkrijk van God. De Heere nodigt jou uit om tot hem te komen! Verlang je daarnaar? Ken je de Koning van het Koninkrijk der hemelen, de Heere Jezus, al in je hart?*

5. Jezus zegent de kinderen



- Na de bestraffing roept Jezus de ouders met hun kinderen bij Zich.
- Hij slaat Zijn armen om hen heen en zegent hen.
- Om het Koninkrijk van God binnen te gaan, moeten we worden als een kind.

6. Slotzin

Zoals een kind vertrouwt op zijn ouders, zo moet je vertrouwen op God. Zoals een kind aanneemt wat hij krijgt van zijn vader en moeder, zo moet je aannemen wat God aan je geeft. Zoals jij voelt dat je papa en mama van je houden, zo zal jij als je de Heere kent, voelen dat Hij van je houdt. Dan ben je gezegend!