

Dooplied

DOOPLIED

(te zingen op de wijs van psalm 136)

1. Looft nu God, want Hij is goed.
Hij heeft in de grote vloed
streng geoordeeld heel de aard,
Noach in de ark bewaard.

2. Hij heeft Farao gestraft,
't water werd voor hem een graf,
maar bracht in een vuurge wolk
veilig door de zee Zijn volk.

3. Niemand kan voor Hem bestaan,
allen moeten ondergaan.
Water, teken van die nood
van verdiende straf en dood.

4. Water dat van redding spreekt,
licht dat door het donker breekt.
Met wie al Zijn wetten schond
sluit Hij toch een nieuw verbond.

5. Looft nu Christus, Hij is goed.
Hij wast zondaars rein in 't bloed
dat Hij aan het kruis vergoot;
overwint voor hen de dood.

6. Looft de Heilige Geest, zo goed.
Hij Die oren horen doet,
ogen opent, harten buigt,
steeds van Jezus' werk getuigt.

7. Vader, Zoon en Heilige Geest
zijn zo goed voor mij geweest.
Over mij klonk eens Gods Naam
met mijn eigen naam tesaam.

8. In de kerk ben ik gedoopt,
teken van gena en hoop.
Water, zegel aan mijn hoofd:
het is wáár wat God belooft.

9. In geloof mag ik verstaan:
God ziet mij als Vader aan.
Hij Die goede gaven geeft,
zorgt voor mij zo lang ik leef.

10. Jezus' bloed wast mij ook rein;
eenmaal zal ik bij Hem zijn.
En de Geest zegt iedere dag,
dat ik dit geloven mag.

H. van 't Veld (1932)