

Vorbereiding 28.4: Veilig in de ark

SCHRIFTGEDEELTE

Genesis 7

THEMA

Veilig in de ark

EXEGESE

Vers 1 De Heere nodigt Noach en zijn gezin genadig uit om in de ark te komen. Noach kiest niet zelf het moment waarop hij zijn toevlucht in de ark zoekt, hij wacht op het bevel van God. Zoals Noach de mensen waarschuwt en tot bekering roept, laat God ons nu ook nog het Evangelie verkondigen. Het roepen van Noach door God is een type van het evangelie. Zo worden wij ook geroepen om tot de Ark (Christus) te gaan. In Zijn dood kunnen wij behouden worden.

Vers 2-3 Noach moet ook voor de dieren zorgen. God wil hen, vooral voor de mensen zelf, in het leven houden. Van de reine dieren moeten er zeven paar in de ark komen, omdat zij de mensen meer tot nut zijn dan de onreine dieren. Daarnaast zullen zij ook tot offer moeten dienen (Genesis 8:20).

Vers 4 God heeft de mensen al 120 jaar gewaarschuwd en geeft nu nog een week uitstel. Hij is traag tot toorn. Maar de harten van de mensen zijn verhard door de zonde; niemand bekommert zich om het aanstaande oordeel. Waarschijnlijk heeft Noach deze week gebruikt om alle dieren hun eigen plaatsen te geven.

Vers 5-7 Hoewel er nog niets is te merken van de komende zondvloed, gehoorzaamt Noach God en gaat hij met zijn gezin de ark binnen.

Vers 8-9 Gods macht is zo groot; alle dieren doen wat Hij wil. Zij kennen hun Bezitter en gehoorzamen Zijn gebod, maar de mensen hebben geen kennis en verstaan het niet (Jesaja 1:3).

Vers 11-16 Het 600^e jaar van Noachs leven is 1656 jaar na de schepping. Waarschijnlijk begon de zondvloed begin november. Ook dit is een teken van Gods zorg voor Noach. Waarschijnlijk heeft hij kort voor deze tijd nog geoogst, waardoor hij genoeg voedsel in de ark had. God opent de onderaardse bronnen en laat de wolken veertig dagen aan één stuk door regenen. Alle levende wezens verdrinken.

Vers 16 Voor alle andere mensen is de genadetijd voorbij. God sluit de deur achter Noach en niemand kan die deur meer openen. Wanneer de andere mensen in de 120 achterliggende jaren of zelfs maar de afgelopen week berouw over hun zonden hadden getoond, waren ook zij welkom geweest in de ark. Nu is het echter te laat. Eenmaal zal God de deur van de genade ook voor ons sluiten, als wij ons niet bekeren (Lukas 13:25). Maar iedereen die door het geloof ook in de Ark Christus zal komen, die zal daar veilig zijn en door God bewaard worden.

Vers 17-22 Hoe hoger het water kwam, hoe dichter de ark naar de hemel werd opgeheven. Dwars door alle beproevingen heen troost God Zijn volk.

Vers 23-24 Niemand kan ontkomen aan de toorn van God. Sommige mensen hebben waarschijnlijk hun toevlucht gezocht tot bomen of bergen, misschien zelfs tot de ark, maar nu is het te laat. Zo zal het ook zijn op de dag van Christus' wederkomst. Wie niet in Christus behouden is, zal dan voor eeuwig verloren zijn. Maar de rechtvaardige Noach mag blijven leven (Psalm 32:6).

GELOOFSLEER

HC vr. 11 Rechtvaardigheid van God
HC vr. 15, 18 Middelaar
Mattheüs 24:38-44 Bereid zijn

GEBEDSPUNTEN

- Bidden voor de wereld nu, dat wij goed met de aarde omgaan.
- Bidden om het verlangen dat wij uit mogen zien naar de dag dat Jezus terugkomt en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen.
- Danken dat God nog steeds geduldig is met ons en Zijn genade aan ons schenkt.

PSALM- EN LIEDLIJST

Psalm 32: 3 'k Bekend', o Heer, aan U oprecht mijn zonden
Psalm 1: 4 De Heer' toch slaat der mensen wegen ga
 'k Stel mijn vertrouwen
 Zie ik sterren aan de hemel staan
 Noach moet een ark gaan bouwen
 Regenboog, toon al je kleuren

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING

Heb jij weleens een opdracht gekregen van bijvoorbeeld je vader of moeder of de juf wat je een vreemde opdracht vond? Wat deed je toen? Ging je vragen stellen, deed je het wel of heb je het niet gedaan?

Vandaag gaan wij luisteren naar de geschiedenis waarin Noach de opdracht krijgt van God om een ark te bouwen. Een vreemde opdracht, omdat er nergens veel water te bekennen is. Maar wat doet Noach? Luister maar goed.