

Offers – Alle antwoorden

SCHETS 1: DE OFFERDIENST

Vraag 1: Mozes, tabernakel, brandofferaltaar, reukofferaltaar, dieren, zonde, mens, bloed, schuld, vergeven.

Vraag 2: Psalm 133:2.

Vraag 3:

- a)
- b) De hogepriester heeft mooi gekleurde kleren aan. Alleen de hogepriester mag op Grote Verzoendag in het heilige der heiligen komen. Er zijn heel veel priesters, maar er is altijd maar één hogepriester.
- c)



Vraag 4:

- a) *Persoonlijk.*
- b) *Persoonlijk.*
- c) Varken, vis, schildpad, schorpioen, muis.
- d) Rein.
- e) *Waarschijnlijk herkennen de kinderen deze woorden wel omdat ze ook klinken aan het eind van de kerkdienst. Mooi om te ontdekken dat die woorden nog steeds hetzelfde zijn!*

Vraag 5:

- a) *Persoonlijk.*
- b) Dat wij allemaal zondig zijn. We hebben straf verdiend. We kunnen uit onszelf niet bij de Heere komen.
- c) Dat Hij genadig is. Hij geeft de mensen een tweede kans. Hij zorgt voor verlossing door de komst van Zijn Zoon, voorzegd door de offerdienst.

Vraag 6:

- a) –
- b) De Heere Jezus.
- c) Hij neemt de zonde van de wereld weg.
- d) Dat Hij door Zijn leven te geven het offer brengt waardoor iedereen die in Hem gelooft met God verzoend is. Hij maakt het goed tussen God en de mens. Hij is hét Lam waar al die offers naar gewezen hebben.

Vraag 7:

- a) –
- b) De Hogepriester
- c) Verzoenen.
- d) Hij zorgt ervoor dat de schuld vergeven wordt. Hij heeft het bloed gebracht dat verzoening doet. Door dat bloed wordt de schuld en zonde weggedaan en is de weg naar God geopend.

SCHETS 2: DANKOFFER

Vraag 1:



Vraag 2: *Persoonlijk.*

Stelling: Ergens is dit natuurlijk waar. Je moet God altijd danken, want wat God doet is altijd goed. Alleen het lukt ons niet om altijd God te danken. Ook bij kinderen van God in de Bijbel zie je dat ze soms zo in de nood zitten dat ze hun nood uitklagen zonder dank. Lees bijvoorbeeld met de kinderen psalm 73. Hiervan kunnen wel leren dat we ook aan de Heere mogen vertellen dat het niet lukt om te danken. We mogen dan God ook bidden of Hij er voor wil zorgen dat we Hem wel weer kunnen danken!

Vraag 3: Stap 1: De offeraar legt de hand op het hoofd van het dier.
Stap 2: Het dier wordt geslacht.
Stap 3: Het bloed wordt op en rond het altaar gesprengd.
Stap 4: Het vet, de nieren, en het netje over de lever worden uit het dier gehaald.
Stap 5: Het vet, de nieren en het netje over de lever worden verbrand.

Vraag 4:

- God heeft recht op alles van ons. Hij heeft Zelf ook het allerbelangrijkste van Hemzelf aan ons gegeven, Zijn Zoon. Het dankoffer leert ons dat wij helemaal niets verdiend hebben, maar dat God heel genadig is en ons zoveel geeft, dat we zelfs iets hebben voor het offer. Doordat God dit vraagt leren we ook dat God recht heeft op alles van ons, zelfs op het belangrijkste!
- God wil vooral onze ziel hebben. Onze ziel gaat om ons gevoel, ons verstand en om onze wil. Het is niet een stukje van onszelf, maar het is ons binnenste!
- God wil het belangrijkste van ons leven hebben. Dat belangrijkste is onze ziel. God heeft recht op onze wil, dat we leren willen wat God wil en dat we dus ook een hekel krijgen aan de zonden. Dit wordt zichtbaar in wat je doet. God heeft recht op ons verstand, zodat we met onze gedachten steeds bezig zijn met wat God wil. God heeft ook recht op ons gevoel. Je gaat dan de dingen van God met plezier doen. In alles van ons leven willen we dan dat het tot eer van God is. Vraag maar aan de kinderen om voorbeelden van dingen die ze dan graag gaan doen.

Stelling: Dit is niet altijd waar natuurlijk. Als je het niet breed hebt dan heb je natuurlijk geen overvloed, ook al heeft iemand anders misschien nog wel minder dan jij. Toch kan het ons wel helpen. Als we om ons heen kijken en zien hoeveel mensen er minder hebben dan wij dan leren we wel zien hoeveel overvloed we hebben. Overvloed aan geld en spullen. Maar ook overvloed aan tijd om te spelen. We hebben ook overvloed aan bijbelonderwijs.

Vraag 5:

- De dominees krijgen geld voor hun werk. Vaak worden zendelingen en evangelisten ook betaald voor hun werk. Dat is dus heel bijbels.
- Persoonlijk.*
- Persoonlijk.*

Vraag 6:

- Het stukje: 'en den armen christelijken handreiking doen'. Dit betekent dat je aan de arme mensen iets mag geven, bijvoorbeeld geld.
- Door de collecte.

Vraag 7: God heeft een blijmoedige gever lief.
De Heere wil dat we met een blij en oprecht hart geven aan Hem en onze naaste.

SCHETS 3: ZONDOFFER

Vraag 1:

- a) -
- b) *Persoonlijk.*

Vraag 2:

- a) Alle onreinheid moet uit de tempel weggehaald worden.
- b) Ze zijn ontrouw geweest en hebben gedaan wat slecht is in de ogen van de Heere en hebben de Heere verlaten.
- c) *Persoonlijk.*
- d) *Persoonlijk.*

Vraag 3:

- a) HSV: Nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Heere de God van Israel, zodat Zijn brandende toorn zich van ons afkeert.
SV: Nu is het in mijn hart een verbond te maken met den Heere, den God Israëls, opdat de hitte Zijns toorns van ons afkere.
- b) Onderstreep: een verbond (te) sluiten.
- c) Onderstreep: zodat Zijn brandende toorn zich van ons afkeert.
- d) Onderstreep: (de) Heere, (de) God van Israël.
- e) Opvallend is dat Hizkia de Heere nog steeds de God van Israël noemt.

Vraag 4:

- a) Zij brachten zeven jonge stieren, zeven rammen, zeven lammeren en zeven geitenbokken.
- b) Als zondoffer.
- c) Om verzoening te doen.

Vraag 5:

- a) Zo leggen de priesters symbolisch de zonden van het volk op de bokken.
- b) *Persoonlijk.*
- c) Nee, omdat de Heere Jezus is gekomen. Hij heeft hét offer gebracht. Daarnaast verwezen al die offers in de tempel.
- d) Waar – waar – waar.

Vraag 6:

- a) De koning brengt offers en knielt voor de Heere neer. Hij gaat het volk voor in het dienen van de Heere.
- b) Het volk volgt zijn voorbeeld na.
- c) Door altijd het goede te doen en te leven zoals de Heere van je vraagt.

1. **Vraag 7:**

1. vader
2. diende
3. Heere
4. zestien
5. zondoffer
6. zeven
7. zonden
8. muziek
9. brandoffer
10. goed

Door het offer van de Heere Jezus kunnen wij VERZOENING krijgen over onze zonden.

SCHETS 4: BRANDOFFER

Vraag 1: -

Vraag 2:

- a) Het brandofferaltaar.
- b) Het altaar wordt gebouwd op de plek waar het stond voordat de tempel werd verwoest.

Vraag 3:

- a) Wij zondigen elke dag. Al die dieren die werden geofferd herinnerden het volk eraan dat er niet goedkoop gezondigd wordt. De Heere ziet de zonde niet door de vingers. Voor elke zonde moet betaald worden.
- b) De Heere Jezus als Hét offer. Alleen door Hem is er vergeving. Zonder Hem kan je niet leven en sterven.

Vraag 4: Loofhuttenfeest.

Vraag 5:

- a) Ze offeren zoals het staat geschreven in de wet van Mozes.
- b) De Heere wil dat we Hem gehoorzaam zijn en doen wat Hij van ons vraagt. De Heere dienen op je eigen manier is zondig en daar wordt de Heere boos over.
- c) Door te lezen in de Bijbel, daarin vertelt de Heere hoe we Hem kunnen dienen. Denk bijvoorbeeld maar aan de tien geboden en de bergrede.

Vraag 6: -

Vraag 7: Jozua en Zerubbabel nemen de leiding.
De Levieten houden toezicht.
De bouwers maken het fundament.

Vraag 8:

- a) Er wordt op de bazuin geblazen. Er wordt in beurtzang gezonden. De Heere wordt geprezen.
- b) Omdat deze tempel lang niet zo mooi is als de eerste tempel. Zij kunnen zich de tempel van Salomo nog herinneren.
- c) *Persoonlijk.*
- d) *Persoonlijk.*

SCHETS 5: REUKOFFER

Vraag 1: De antwoorden kun je ook vinden in Exodus 30:34. Hars, onyx, galbanum en wierook zijn de vier specerijen die gebruikt worden bij het reukoffer.

Vraag 2: Zacharias – Herodes – reukoffer – Gabriël – Johannes – Elia.

Vraag 3:

- a) Zacharias en Elizabet.
- b) Ze zijn oprecht voor God en hebben Hem lief. Zij houden zich strikt aan de wetten van God.
- c) Jazeker, dat kan als de Heere in je hart woont. Dan heb je Hem lief en wil je Hem dienen door naar Zijn wet te leven.

Vraag 4: Laat ieder kind zijn doopnaam noemen en vertellen of hij of zij vernoemd is of niet. En of de naam een betekenis heeft of een bijbelse naam is.

Vraag 5:

- a) Het offer werd 's morgens om 9 uur en 's middags om 3 uur gebracht.
- b) Bij het noemen van vaste tijden kun je denken aan de momenten rond de maaltijden. Laat kinderen vertellen wat ze gewend zijn. Dank je ook 's morgens als je uit bed komt, begin je de dag met de Heere en eindig je de dag met Hem? Dit kan heel verschillend zijn per kind, geef geen oordeel. Vertel evt. ook zelf iets over je eigen gebedsleven en hoe mooi het is om de dag te beginnen en te eindigen met de Heere. De gebedssteen (zie verwerking) kan een hulpmiddel zijn om het niet te vergeten.
- c) Mooi om ook hier iets te vertellen van hoe je het zelf doet.

Vraag 6:

- a) 1 el is 50 cm, dus lengte en breedte 50 cm, hoogte is 100 cm.
- b) Acaciahout.
- c) Door de ringen konden draagbomen worden gestoken om het altaar te vervoeren (denk aan de woestijnreis).

Vraag 7: *De betekenis van de zegen kun je met elkaar bespreken. Maar je kunt er ook voor kiezen om de antwoorden op 10 stroken papier te schrijven en dan de goede bij elkaar te laten zoeken.*

De Heere zegent en behoedt je: Hij geeft je alles wat je nodig hebt en beschermt tegen zonde en gevaar.

Gods aangezicht licht over je: de Heere is bij je en maakt je verstandig.

De Heere is je genadig: de Heere vergeeft en verlost.

De Heere verheft Zijn aangezicht over je: de Heere ziet je, Hij sterkt en troost je.

De Heere geeft je vrede: je ontvangt echt geluk en vreugde in God, voor eeuwig.

SCHETS 6: GROTE VERZOENDAG

Vraag 1: niet waar
niet waar
waar
waar
waar
niet waar
waar

Vraag 2:

- a) De Hogepriester droeg de witte kleding.
- b) Hij was geen volmaakte hogepriester en moest daarom bloed op het verzoendeksel sprenkelen en voor de ark. In de exegese lees je nog het volgende:
 - i. Verzoening over eigen zonde (voor God zijn alle mensen gelijk).
 - ii. Verzoening doen voor het volk (elk mens moet beseffen dat hij/zij zonder verzoening niet in Gods nabijheid kan komen).
 - iii. Verzoenen van de onreinheid van de tabernakel (ook onze 'beste werken' zijn met zonde bevlekt).

Vraag 3: Het was donker, want niemand kan God zien en blijven leven. In het heilige der heiligen staat niks wat licht geeft. In het heilige brandt de gouden kandelaar. Tussen het heilige en het heilige der heiligen hangt het voorhangsel, een dik gordijn.

Vraag 4: De offers waren niet genoeg. Er moest een volmaakt Offer komen, een volmaakt Lam. Een Middelaar tussen God en mensen.

Vraag 5:

- a) De Heere Jezus.
- b) Hij draagt de zonden der wereld weg. Hij is gekomen om te sterven aan het kruis. Daar doet Hij verzoening over al die zonden.

Vraag 6: -

Vraag 7: Omdat de Heere Jezus is gekomen. Hij heeft eens en voorgoed verzoening gedaan (zie Hebrëen 9:7, 12 en 26). Aäron moest altijd eerst voor zichzelf verzoening doen; de Heere Jezus was een volmaakte Hogepriester die met Zijn eigen bloed verzoening heeft

bewerkt (zie Hebreëën 9:25 en 26). De Heere Jezus was tegelijk Offeraar en Offer. Zie ook Hebreëën 13:10-15.

Vraag 8: -