

## Vertelschets 29.3: Zondoffer

### BEGINZIN

Piepend en krakend wordt de ene deur geopend. Het gaat heel moeilijk... De knechten van koning Hizkia moeten hun spierballen flink laten rollen. Maar dan lukt het! Langzaam zwaait de deur open. Jarenlang is hij dicht gebleven. Daarom zijn de scharnieren verroest en lopen ze stroef. Je kunt aan de deur zelf ook wel zien dat hij verwaarloosd is. De verf bladdert eraf en de deur ziet er niet mooi meer uit. Wie opent er nu zo'n vieze, verwaarloosde deur? En: wat zou er achter die deur zitten? Kijk je met me mee? Dan kijken we om het hoekje van die deur...

### VERTELSCHETS

Een verwaarloosd en stil, leeg plein... Onkruid schiet tussen de tegels omhoog. Midden op het plein staat een gebouw. Scheuren in de muren, afbladderende verf. Op het plein staan... Altaren? Is dit... het huis van God? De tempel?

Nog maar net is Hizkia koning over Juda. Hij zit nog geen maand op de troon en toch is hij al hard aan het werk. Want er is veel te doen. Zijn vader, de goddeloze koning Achaz, heeft Juda in een erbarmelijke staat achtergelaten. De tempel is door Achaz gesloten. Die had hij niet nodig. Nee, Achaz had de God van Israël ook niet nodig. De afgoden waren immers veel machtiger? Die moest hij tevreden stellen. Daarom offerde Achaz aan de afgoden. En de God van Israël, de Heere, Die vergat hij. Die wilde hij niet dienen. Maar het ging steeds slechter met Juda. Juda moest vaak vechten tegen vijanden. En meestal verloren ze. Het voeren van de oorlogen kostte veel geld. Bovendien moest koning Achaz veel belasting betalen aan de koningen die de oorlogen wonnen. En zo raakte de schatkist van Achaz leger en leger. Koning Achaz liet ook zijn onderdanen helpen. Iedereen moest zijn kostbaarheden en geld aan de koning geven, zodat de koning de belasting kon betalen. Zo werden Juda en Jeruzalem steeds armer en armer. Zelfs het huis van de Heere werd helemaal leeggehaald en alle kostbaarheden werden gegeven aan koning Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië. Juda en Jeruzalem zijn straatarm achtergelaten door Achaz aan zijn zoon, koning Hizkia.

Koning Hizkia weet waarom het land zo arm is. En wat doet het hem verdriet! Het moet anders worden. *Ook in jouw leven moeten dingen anders worden. Want als je leeft zoals je bent geboren, ben je er niet zo slecht aan toe als Juda en Jeruzalem. Er moeten niet alleen dingen anders in je leven, je moet helemaal veranderd, vernieuwd worden.* En daarom begint koning Hizkia gelijk met veranderingen als hij koning is geworden. In zijn koninkrijk moet de Heere weer gediend gaan worden. De God van Israël moet alle eer weer krijgen! Daarom is Hizkia naar de tempel gegaan. Het huis van de Heere en de tempeldienst moeten weer hersteld worden.

Koning Hizkia heeft de priesters en Levieten geroepen. Er zijn er heel veel gekomen. Maar zeker niet allemaal. Hij geeft hen de opdracht om het huis van de Heere schoon te maken en klaar te maken om de dienst aan de Heere weer te herstellen. Hizkia zegt tegen de priesters en de Levieten dat ze zichzelf moeten heiligen en de tempel moeten reinigen. Alle onreinheid moet naar buiten worden gebracht. Want onze vaders hebben de Heere verlaten. Ze hebben de afgoden gediend en hebben de lampen van het huis van de Heere gedooft en de offers niet gebracht. Daarom rust de boosheid (toorn) van de Heere op Juda. Daarom zijn onze vaders gedood! Daarom zijn onze vrouwen en kinderen in gevangenschap

geweest. Maar de Heere heeft u uitgekozen om voor Zijn aangezicht te staan. Om Hem te dienen. Jullie moeten aan het werk om de tempel schoon te maken en te herstellen.

Wat een klus! Wat moet er veel gebeuren! Maar met elkaar gaan de priesters en de Levieten aan het werk. Er wordt geveegd en geschrobd. Al het vuil wordt door de priesters verzameld en aan de Levieten gegeven. Die brengen het naar de beek Kidron. Zestien dagen lang wordt er keihard gewerkt. Maar dan is het huis van de Heere schoon. De deuren zijn hersteld. Het brandofferaltaar en het reukofferaltaar zijn schoongemaakt, de tafel voor de toonbroden is klaar en alle spullen die nodig zijn om de offers te brengen zijn gereed. De tempel blinkt weer! Wat fijn!

De volgende ochtend staat koning Hizkia vroeg op. Hij verzamelt alle belangrijke mensen van Jeruzalem. Samen met hen gaat hij naar de tempel. Komen ze met lege handen? Nee! Kijk eens, er worden koeien, schapen, lammetjes en geitenbokken in de tempel gebracht. De koning geeft het bevel om de dieren naar de priesters te brengen. Daar staan de dieren, voor het altaar. Zeven koeien, zeven schapen en zeven lammetjes worden geslacht. Waarom zeven? Zeven is het getal van de volheid. Er moet volkomen verzoening gedaan worden voor het aangezicht van de Heere. De zonde kan niet bestaan voor het oog van de Heere. *Ook jouw zonden moeten verzoend worden.* Hizkia laat de offers brengen om volkomen verzoening te doen over het koninkrijk, over de tempel en over Juda. Alleen als er volkomen verzoening is gedaan, zal het weer goed komen tussen de Heere en het volk. Daarom moeten deze dieren geslacht en geofferd worden. Kijk, de priester heft het mes. Het zonlicht schittert op het blad. Dan flitst het mes naar beneden en snijdt de halsslagader door. Een andere priester houdt een schaal klaar en vangt het bloed op. Als al het bloed is opgevangen, wordt de schaal met bloed naar het altaar gebracht. Het bloed wordt op het altaar gesprenkeld. Daarna worden de dieren geslacht en op het altaar verbrand.

Daarna worden de geitenbokken naar voren gebracht. De priesters leggen hun handen op de koppen van de bokken. Zo leggen ze de zonden van het volk op die bokken. Die bokken hebben geen zonden gedaan maar moeten toch de schuld dragen. *Zijn jouw zonden al op iemand anders gelegd? Heb jij je zonden en schuld aan de Heere beleden? Hij droeg de straf voor ieder die in Hem gelooft. Want: wie niet in Hem gelooft, moet de straf van Gods toorn zelf dragen. Maar de Heere Jezus wil, uit genade, ook jouw Zondebok zijn!* Daarna worden deze bokken ook geslacht en geofferd. Precies op de tijd waarop het brandoffer gebracht moest worden van de Heere, wordt het brandoffer aangestoken. Een eerbiedige stilte hangt op het tempelplein. Dan, als het offer wordt aangestoken, beginnen de priesters te zingen en te spelen op de trompetten. Zo heeft de koning het bevolen. Een lied tot eer van de Heere. Eerbiedig valt koning Hizkia op zijn knieën neer. Alle mensen die op het tempelplein zijn volgen het voorbeeld van de koning. Als de offers gebracht zijn, looft de koning de Heere. Wat is hij blij en dankbaar! Hizkia geeft de priesters en de levieten het bevel om de offers te blijven brengen. Kijk eens wat er gebeurt? De Israëlieten komen naar de tempel en brengen zelf vrijwillig offers. Ze volgen het goede voorbeeld van de koning. *Ben jij ook een goed voorbeeld voor de mensen om je heen? Laat jij de mensen om je heen ook zien dat het fijn is om de Heere te dienen? Dat wil de Heere zegenen!* Het eerst zo stille tempelplein is vol. Wat zijn er veel mensen! Wat zijn er weer veel priesters en Levieten aan het werk. Wat een drukte!

## SLOTZIN

Er worden zoveel offers gebracht door het volk dat er te weinig priesters zijn om de offers te brengen. Heel het volk verblijdt en verheugt zich met Hizkia over wat de Heere heeft gedaan.