

Vorbereiding 29.3: Zondoffer

SCHRIFTGEDEELTE

2 Kronieken 29

THEMA

Zondoffer

EXEGESE

Zondoffer

Om de verbondsverhouding tussen God en Zijn volk te herstellen, waren verzoeningsoffers nodig. Het zondoffer was zo'n verzoeningsoffer. In brandoffers, waar bloed langs het altaar gesprekend wordt, zit al iets van verzoening, maar zondoffers waren nodig bij ernstiger overtredingen. Tegelijkertijd gaat het bij een zondoffer wel om overtredingen die niet opzettelijk gepleegd zijn.

Bij een zondoffer werd een stier of een stuk kleinvee (m/v) geofferd. Armen konden ook duiven of meel offeren. Er kunnen twee groepen onderscheiden worden voor wie de zondoffers gebracht werden. In de eerste plaats kon een zondoffer gebracht worden voor de hogepriester of het gehele volk, in de tweede plaats voor de vorst en de gewone Israëliet. Overigens werden zondoffers ook gebracht bij bijzondere gebeurtenissen.

Wanneer een zondoffer voor de hogepriester of het gehele volk gebracht werd, ging dat als volgt: het bloed van het geslachte dier werd zeven keer gesprekend voor het voorhangsel in het Heilige. Daarna werd het gestreken aan de horens van het reukofferaltaar. De rest van het bloed werd aan de voet van het brandofferaltaar gestreken. Van het dier werden het vet en de nieren op het altaar verbrand. Met de rest van het dier gebeurde hetzelfde, alleen dan buiten Jeruzalem.

Werd het zondoffer gebracht voor de vorst of een gewone Israëliet, dan werd het bloed gestreken aan de horens van het brandofferaltaar en de rest van het bloed voor het altaar uitgestort. Opnieuw werden vet en nieren verbrand op het altaar. Het vlees werd nu echter gegeten door de priester.

Met grote verzoendag werd er een bijzonder offer gebracht. Voor het gehele volk werd verzoening gebracht. De hogepriester bracht het offer alleen en ging met het bloed het Heilige der Heiligen in.

2 Kronieken 9

Inleiding

In Leviticus 9:2 en 7-11 is het zondoffer beschreven. Het zondoffer wordt gebracht in het kader van de verzoening van zonde, denk daarbij aan het bloed (vers 7). De Heere heeft geboden

dat een kalf geofferd moest worden als zondoffer. Er worden heel specifieke instructies gegeven hoe dit offer moet worden gebracht:

1. Offer is een kalf en/of geit zonder gebrek (v.2;8)
2. Het kalf wordt geslacht en het bloed opgevangen (v.9a)
3. Het bloed wordt aan de hoorns van het altaar gestreken (v. 9b)
4. Het overige bloed wordt uitgegoten bij de voet van het altaar (v. 9c)
5. Vet, nieren en het net over de lever worden verbrand (v. 10)
6. Het vlees en de huid worden niet geofferd, maar buiten het kamp verbrand (v. 11)

2 Kronieken 29

Hizkia is koning geworden na zijn vader Achaz. In het eerste vers wordt de nieuwe koning kort geïntroduceerd en meteen wordt door de schrijver van 2 Kronieken vermeld dat Hizkia 29 jaar zal regeren in Jeruzalem. Na deze klassieke opening (zie de vorige introducties van koningen in 2 Kronieken 25, 26 en 27 etc.) wordt er in vers 2 meteen de beoordeling van Hizkia gegeven: hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, zoals zijn vader David. Alle koningen in het boek Kronieken worden beoordeeld naar het voorbeeld van David. Het gaat erom of zij de Heere dienden of andere goden.

In vers 3 wordt meteen verteld wat er zo goed was aan Hizkia. Hij herstelt de tempel en neemt serieuze stappen om de God van Israël weer te gaan dienen (v. 5). Alles wat volgt op vers 3 is de restauratie van de tempel en de organisatie van de tempeldienst. Leviëten en priesters worden weer opgeroepen om te dienen in het heiligdom (v. 4).

In vers 6-9 wordt duidelijk dat de koning heel goed weet waarom het niet goed gaat met zijn land. De dienst van de Heere is verwaarloosd en daarom rust de toorn van de Heere op het volk.

Hizkia gaat het anders doen; hij wil het verbond wat de Heere met Israël gesloten had weer serieus nemen en nieuw leven inblazen.

In vers 12-19 worden beschreven wie betrokken zijn bij het herstel en het schoonmaken van de tempel. De schoonmaak en de restauratie is geen project van jaren, maar er wordt vaart achter gezet. Volgens vers 17 heeft het maar 16 dagen geduurd.

Na het bericht dat alles klaar, is gaat Hizkia met de oudsten van de stad naar de tempel. Let wel: het hele volk of alle leiders van het volk zijn niet aanwezig, er staat alleen dat Hizkia de leiders van de stad verzamelde. In de verzen 28 en 31 is er echter sprake van de gemeente en lees je ook van veel dieren die worden geofferd (zie vers 32 en 33). Er is door de grote hoeveelheid offerdieren zoveel werk dat er te weinig priesters zijn, lezen we in vers 34. We moeten dus aannemen dat met het verzamelen van de leiders van de stad uitgegaan moet worden van het hele volk of op z'n minst een groot deel van het volk.

Laten we nog eens wat nauwkeuriger kijken naar het zondoffer. Na de reiniging van de tempel kan de tempel niet maar zo weer in gebruik worden genomen, want er rust nog een schuld op het volk. Deze schuld en zonde moeten eerst worden weggenomen door een offer. Het

zondoffer wordt gebracht (vers 21-22), maar wel iets anders dan in Leviticus 9. Er is sprake van zeven jonge stieren – dus runderen –, zeven rammen en zeven geitenbokken. De verschillende dieren komen overeen met de wet, maar het aantal is bijzonder, want er is sprake van drie keer zeven. Zeven is in de Bijbel het getal van de volheid. Er wordt volkomen verzoening gedaan. In vers 21 wordt uitgelegd wat de betekenis hiervan is:

1. Koninkrijk
2. Heiligdom
3. Juda

Dit laat zien dat Hizkia doordrongen is van het besef dat heel het land Juda, zijn koninkrijk en de tempel verontreinigd zijn door zonde. Daarom moet er volledig verzoening gedaan worden voordat de tempel weer in gebruik kan worden genomen.

Na de offers worden er brandoffers gebracht en klinkt de lofzang en muziek (vers 25-27 en 30). Na dit alles kan Hizkia uitroepen: Nu bent u aan de Heere gewijd. Dit betekent dat de offerdienst zoals geboden in Exodus en Leviticus weer plaats kan vinden en dit begint onmiddellijk na de woorden van Hizkia.

Toepassing

In het Nieuwe Testament wordt de offerdienst en met name het bloed aan het offer van Christus verbonden. In Zijn offer aan het kruis ontvangen wij verzoening, maar we moeten niet vergeten dat dit alleen mogelijk is wanneer we net als Hizkia onze plaats beseffen. Hizkia was zich bewust van de zonden van het volk, koninkrijk en persoonlijk. Alleen met echt berouw heeft de verzoening van het zondoffer effect.

GELOOFSLEER

HC zondag 6 Waarom de Heere Jezus alleen Middelaar en Verlosser kan zijn

GEBEDSPUNTEN

- Belijdenis doen van de zonden die we hebben gedaan. *Laat de kinderen eventueel concreet dingen noemen.*
- Belijdenis doen van de zonden die we als land hebben begaan (*laat de kinderen zelf verwoorden waar zij aan denken, zoals abortus, euthanasie...*)
- De Heere vragen om kracht om de zonden los te laten.
- De Heere bidden om vergeving van deze zonden.

PSALM- EN LIEDLIJST

Psalm 40: 3 en 4 Brandofferen nog offer voor de schuld
Psalm 51: 8, 9 en 10 Dan vindt Gij in onz' offeranden lust,
Psalm 119: 54 Ik ben op 't diepst verdrukt; ai, schenk mij, HEER,
Psalm 136:1 Loof de Heer', want Hij is goed

Heer', ik kom tot U
Heer', Uw bloed dat reinigt mij

Vaste Rots van mijn behoud

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING OPTIE 1

Zorg dat je een stuk stof (eventueel in de vorm van een hart) bij je hebt. De stof moet heel vuil zijn, verschillende onuitwasbare vlekken hebben. Neem spullen mee om de stof schoon te maken (borstel, zeep, wasmiddel...). Probeer hiermee de vlekken uit de stof te krijgen. Dit lukt niet.

Zo is ons hart is ook vuil door de zonden. Je kunt je hart wel proberen schoon te maken, maar dat gaat je zelf niet lukken. Alleen het bloed van de Heere Jezus reinigt je van alle zonden.

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING OPTIE 2

Verzamel troep uit je huis. Neem dat mee en laat het aan de kinderen zien. Vertel dat je je huis wilde opruimen. Dat is goed gelukt en nu staan hier de spullen die je weg doet. Zo is je huis weer netjes schoon en opgeruimd. Vertel dat deze dingen je soms afleiden van wat echt belangrijk is: een huis om in te wonen en te leven. De priesters en de Leviëten maken het huis van de Heere schoon. Zo is het weer klaar om de offerdienst op te starten. Al het vuil en de dingen die er niet horen worden uit de tempel weggehaald, omdat ze afleiden van dat waar de tempel voor is bedoeld: een huis voor de Heere.

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING OPTIE 3

In de klas zit een kind dat bij niemand aansluiting heeft. Het kind wordt gepest en buitengesloten. Niemand wil de vriend(in) zijn van dit kind, Rachelle. Iedereen heeft een hekel aan haar. Zij hoort er gewoon echt niet bij! Als er iets gebeurt, krijgt zij de schuld. Ook al heeft ze het niet gedaan. Op een dag zijn de kinderen van de klas buiten aan het spelen. Er wordt gevoetbald. Iedereen doet fanatiek mee. Behalve dan Rachelle. Zij staat aan de kant en kijkt toe. Ineens geeft Roan de bal een flinke poeier. Met een knal schiet de bal over het plein. In de richting van het kamertje van meester Pieter. Het raam is niet bestand tegen het geweld van de bal. De bal vliegt dwars door de ruit... Boos komt de meester naar buiten. "Wie heeft dit gedaan?" Iedereen weet het: Het was Roan! Maar als een vinger, wijzen ineens alle vingers naar Rachelle: "Zij, meester!" Rachelle krijgt de schuld maar heeft het niet gedaan... Dat weet iedereen. En toch... Rachelle moet mee naar binnen. Zij is de zondebok. Onschuldig... maar toch straf...