

# Bijbelleesles 30.5: Hert

*Dit keer hebben we gekozen voor een bijbelleesles in plaats van een vertelschets. Zorg dat alle kinderen de bijbeltekst voor zich hebben, evt. kun je deze printen en wat groter afdrukken. Lees steeds het aangegeven vers en beantwoord met elkaar de vragen.*

## BEGINZIN

Vandaag gaan wij met elkaar psalm 42 lezen. Je zou deze psalm kunnen samenvatten met: 'Verlangen naar God'.

## BIJBELLEESLES

Vers 1

- Welke familie wordt in dit vers genoemd?

Vers 2

- De dichter gebruikt het beeld van een hert om iets duidelijk te maken. Waar verlangt het hert naar?
- Waar verlangt de dichter naar?

Vers 3

- De dichter noemt God 'de levende God'. Zijn vijanden hebben andere goden. Wat zou je over die goden kunnen zeggen?
- Waar wil de dichter naartoe om dichtbij God te zijn?

Vers 4

- Hoe voelt de dichter zich?
- Wat doen de vijanden van de dichter waardoor het nog moeilijker voor hem wordt?

Vers 5

- De dichter deelt een herinnering over hoe hij naar Gods huis ging. Hij gaat er zelfs van zingen. Vind jij het ook fijn en goed om in de kerk te zijn?

Vers 6

- De dichter praat tegen zijn eigen hart. Hij zegt: Waarom ben je zo verdrietig en moedeloos? Hoe spreekt hij zichzelf moed in?
- Wat doe jij als je verdrietig bent of het niet meer ziet zitten?

Vers 7

- In welk gebied is de dichter?
- Waarom denkt de dichter aan God?

Vers 8

- Welke woorden geven aan dat de dichter het heel moeilijk heeft?

Vers 9

- Ondanks dat de dichter in moeilijkheden verkeert, merkt hij dat God toch bij Hem is. Merk jij dat ook wel eens? Hoe?

Vers 10

- De dichter zit midden in kolkend water. Dat is beeldspraak. Wat bedoelt hij hiermee? Zie ook vers 8.
- Wat is de Heere voor hem in deze moeilijke situatie?

Vers 11

- Wat doen de vijanden van de dichter?
- Wat maakt het voor de dichter extra moeilijk?

Vers 12

- Waar vertrouwt de dichter op?

### SLOTZIN

We hebben met elkaar psalm 42 gelezen en er met elkaar over nagedacht. Welk deel van de psalm spreekt jou aan en waarom?