

Vertelschets 32.2: Jozef bij Potifar

BEGINZIN

Kijk eens, wat gaat daar door de woestijn? Je ziet kamelen lopen met hun berijders daar bovenop. Er hangen grote zakken aan de zijkanten, waar allerlei koopwaar in zit. Maar wie loopt daar achteraan? Vastgebonden met touwen moet Jozef door de woestijn de karavaan volgen. Overal om hen heen zie je grote rotspartijen, waar er steeds weer nieuwe van opdoemen. Daar tussendoor zoeken de kooplieden hun weg naar Egypte.

VERTELSCHETS

Jozef bij Potifar

- In Egypte staat een prachtig huis. Je kunt zo zien dat de eigenaar rijk en welgesteld is. In het huis vind je de mooiste spullen en buiten het huis zijn de grote landerijen. Overal zie je knechten aan het werk. Maar wie staat daartussen? Dat is helemaal geen Egyptische man, dat kun je zo zien. Het is Jozef. Waarom is Jozef in dit huis? Potifar, de eigenaar, heeft Jozef gekocht als slaaf, zodat hij kon werken in zijn huis.
- En daar is Jozef, dag in, dag uit en hij doet wat hem opgedragen wordt. Zal hij nog vaak terugdenken aan vader Jakob en aan zijn eigen land? Hoe kan het nu dat de Heere er niet voor gezorgd heeft dat hij daar kon blijven? Is de Heere dan nog wel bij hem?
- Jazeker! De Heere God heeft een plan, al weet Jozef niet hoe het zal gaan. Jozef is gehoorzaam en doet wat hij moet doen. En de Heere? Hij zegent Jozef in al zijn werk, ook al is Jozef niet meer bij zijn vader. Het duurt niet lang of Jozef moet bij Potifar komen. Voortaan mag Jozef hem bedienen, omdat Potifar ziet dat God het werk van Jozef zegent.
- En een poosje later mag Jozef voor álles in het huis en op het land zorgen. Potifar vertrouwt Jozef alles toe, omdat hij ziet dat de Heere Jozef zegent.
- In het huis zijn natuurlijk veel meer mensen. Alle knechten waar Jozef op moet letten of ze het werk goed doen. En er is de vrouw van Potifar. Zij ziet Jozef elke dag aan het werk en ze gaat op hem letten. Eigenlijk is Jozef wel heel erg knap om naar te kijken. En weet je wat ze dan graag wil? Wat zou ze graag doen alsof Jozef haar man is en dan met hem gaan slapen. Durft ze dat te vragen?
- Ja hoor, dat durft ze. Als Jozef weer eens in de buurt komt, vraagt ze het hem. Zou Jozef dat ook willen?
- Maar Jozef denkt aan de Heere. Zou de Heere God willen dat Jozef doet alsof hij haar man is? Terwijl zij met Potifar getrouwd is? En Jozef weet het heel goed: hij mag niet stiekem, terwijl Potifar het niet weet, met zijn vrouw gaan slapen en doen alsof hij met haar getrouwd is.
- En dan klinkt de stem van Jozef: 'Mijnheer Potifar heeft mij alles toevertrouwd in zijn huis en op het land. Voor alle dingen mag ik zorgen en hij heeft mij niets onthouden, dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dit dan kunnen doen en zo'n grote zonde doen tegen God?'
- Maar de vrouw wil het zo graag, dat ze het elke dag opnieuw vraagt. En dan op een dag is Jozef helemaal alleen in huis aan het werk. De vrouw komt naar hem toe en pakt hem vast bij zijn mantel. 'Slap met mij', zegt ze. Maar Jozef laat zijn mantel achter en vlucht naar buiten.

- Nu is de vrouw zo boos, dat ze andere knechten gaat roepen. Ze vertelt: 'Die Hebreeuwse knecht wilde met ons spotten. Jozef wilde met mij gaan slapen, kijk maar, zijn mantel had hij al uitgedaan. Maar toen ik heel hard begon te roepen, vluchtte hij weg.'
- En dan komt Potifar thuis. Ook aan hem vertelt ze hetzelfde verhaal. Potifar wordt woedend en hij laat Jozef meenemen en in de gevangenis zetten.
- En daar zit Jozef nu. Hij luisterde naar God en was gehoorzaam. Hij wilde niet zondigen, omdat de Heere dat niet wil. En nu zit hij in de gevangenis. Hoe moet het nu verder? Is de Heere nog wel met hem?
- Ja, ook in de gevangenis. De Heere ziet het allemaal en toch laat Hij het gebeuren. Hij heeft een plan, ook al snapt Jozef er misschien helemaal niets van. Wij kunnen de Heere niet altijd begrijpen, maar we kunnen wel altijd op Hem vertrouwen!
- Het duurt opnieuw niet lang of Jozef moet bij de baas van de gevangenis komen. Hij mag eerst taken doen buiten de cel. En dan laat het hoofd van de gevangenis Jozef al het werk doen, wat er voor de gevangenen gedaan moet worden. Zo zegent de Heere Jozef opnieuw. Alles wat hij moet doen, gaat goed, omdat de Heere daarvoor zorgt.

SLOTZIN

Jozef zal vast niet altijd begrepen hebben, waarom er zoveel verdrietige dingen met hem gebeurden. Eerst in de put, toen als slaaf verkocht en daarna in de gevangenis. Toch heeft de Heere een plan met hem en met zijn familie. Jozef doet gehoorzaam wat hij moet doen. Laten wij ook gehoorzaam zijn en doen wat de Heere van ons vraagt.