

Vertelschets 33.6: Schipbreuk en redding

BEGINZIN

Daar zit Paulus nu. Als gevangene in een boot, tussen de soldaten. Hij moet naar de keizer in Rome om daar berecht te worden.

VERTELSCHETS

De reis

- Het schip vaart langs een paar kustplaatsen, waar Paulus zelfs wat vrienden mag bezoeken in Sidon. Ze varen naar Myra in Lycië, waar ze overstappen op een andere boot die hen naar Italië zal brengen.
- Door de tegenwind komt de boot maar heel langzaam vooruit. Ze leggen aan in Schonehavens op Kreta.
- Paulus waarschuwt dat het niet verstandig is om verder te varen, omdat de vastentijd al voorbij is (september en oktober). Het is nu te gevaarlijk op het water.
- *Wat doe jij als je gewaarschuwd wordt voor iets dat gevaarlijk is? Toch je zin doordrijven of luister je?*
- Hoofdman Julius, die de baas is op het schip, vertrouwt de stuurman en de kapitein meer dan Paulus. Ze varen verder naar Fenix op Kreta, waar ze misschien kunnen overwinteren.

De storm

- Onderweg gaat het stormen, waardoor het schip stuurloos wordt. Met veel moeite halen ze de sloep aan boord. Ze halen het zeil naar beneden, gooien de lading overboord en laten zich meedrijven met de storm.
- Het blijft een aantal dagen helemaal donker. De mensen zijn bang en eten niet meer.
- Paulus zegt dat ze naar hem hadden moeten luisteren, maar vertelt ook dat 's nachts een engel tegen hem heeft gezegd dat ze allemaal behouden zullen aankomen!
- *Wat denk je, geloven de mensen dat zomaar? Paulus gelooft God dat het zal zijn zoals Hij gezegd heeft! En jij, geloof jij de Heere ook op Zijn woord?*
- Na twee weken denken ze dat er land in de buurt is. Ze werpen het paslood uit en vervolgens de ankers. Sommige mensen willen vluchten, maar Paulus gebiedt hun op het schip te blijven en de touwen van de sloep door te snijden. Anders zullen ze het niet overleven.

Redding

- De mensen moeten eten van Paulus. Hij dankt God voor het eten. *Ja, ook als je zo diep in nood zit kun je God danken!*
- Ze willen een inham binnen varen om aan land te kunnen gaan, maar het schip loopt vast op een ondiepte en breekt doormidden. De soldaten willen de gevangenen doden, maar Julius verbiedt dat omdat hij Paulus' leven wil sparen.
- Iedereen komt zwemmend of drijvend op wrakhout aan land. *Wat een wonder dat iedereen gered wordt. God doet wat Hij belooft!*

Op Malta

- De bemanning wordt gastvrij onthaald op Malta. Er wordt een vuur aangestoken waar ze zich aan kunnen warmen.
- Paulus wordt door een adder gebeten. De mensen zien dit als de wraak van God, maar Paulus blijft leven! Nu denken ze dat hij zelf een god is... *Dat is niet zo, maar de mensen hebben wel kunnen zien dat Paulus beschermd wordt door zijn God!*
- Publius, een belangrijke bewoner van het eiland, onthaalt hen gastvrij in zijn huis waar ze drie dagen mogen blijven. Paulus geneest Publius' zieke vader en ook de andere mensen die bij hem gebracht worden. *Zie je hoe machtig de Heere is?!*

SLOTZIN

Als ze drie maanden later vertrekken, tonen de eilandbewoners hun dankbaarheid door hen alles mee te geven wat ze tijdens de reis nodig hebben. God zorgt zo voor Paulus. Hij zál in Rome komen!