



Vertelschets 5.1: Het geloof van Gideon versterkt door tekenen

1. De oorlog in Israël

- Het is oorlog in Israel. De Midianieten vallen het land binnen als het oogsttijd is. Ze plunderen het hele land. Al zeven jaar gebeurt dat.
- De Israëlieten bidden tot God om uitkomst.
- Wat doe jij als je in moeilijkheden zit? Wat doe je als het goed met je gaat?
- De Midianieten liggen in het dal van Jizreeël, dat ligt in de stam van Issaschar. Gideon roept mensen uit Manasse aan twee kanten van de Jordaan, Zebulon, Aser, Naftali

2. Gideons roeping en zijn vraag om tekenen

- Gideon wordt door de Heere geroepen. Hij moet de richter zijn van Israël.
- Gideon twijfelt niet, maar hij wil een duidelijke bevestiging hebben dat God hem roept. Hij vraagt het teken van het wollen vlies.
- Het vlies is eerst nat en de grond droog
- Het vlies is droog en de grond is nat.
- Nu weet Gideon het zeker, dat God hem roept.

3. Het leger wordt gevormd

- Het leger van de Israëlieten telt bij elkaar 32.000 man.
- De Heere God vindt dat te veel. Het volk zou dan kunnen denken dat ze door hun eigen kracht hebben gewonnen.
- Alle mensen die bang zijn, moeten naar het gebergte en daar wachten

- Het leger moet nóg kleiner worden: Gideon moet hen laten drinken van het water.
- Alle mensen die dit liggend doen, en het water opslurpen, moeten naar huis gaan.
- Alle mensen die het opscheppen met hun hand moeten blijven.

4. De droom

- Het wordt nacht.
- God stuurt Gideon met zijn knecht Pura naar het leger van de Midianieten.
- Daar horen zij hoe een soldaat over een gerstebrood droomde...
- Gideon krijgt hierdoor moed en kracht om het leger van Israël aan te voeren.

5. De strijd

- De mannen moeten hun kruik, bazuin en fakkel nemen.
- Gideon verdeelt het leger in drie groepen van elk 100 mannen.
- De mannen moeten goed op Gideon letten. Wat hij doet, moeten zij ook doen.
- Op zijn teken blazen de mannen de bazuin, slaan de kruiken stuk en zwaaien met de fakkels. Ze roepen: 'Voor de Heere en voor Gideon.'
- Het leger van Midian raakt in paniek, ze doden elkaar en slaan op de vlucht.

Slotzin

De Heere verlost het volk van Israel door 300 man. Een klein leger. De Heere doet grote wonderen als je Hem vertrouwt.