



Vertelschets 7.5 – de rijke man en de arme Lazarus

Beginzin:

In een prachtig huis woont een rijke man, hij heeft heel veel geld en kan kopen wat hij wil.

1. De rijke man en de arme Lazarus

- De rijke man is schatrijk. Hij draagt dure kleren en houdt iedere dag feest.
- Aan God denkt hij niet. Hij denkt alleen aan zichzelf.
- Aan de poort van dat mooie huis ligt een bedelaar.
- Hij is eenzaam en ziek en bedelt om voedsel.
- Ook zijn er honden die zijn zweren likken.
- Zijn naam is Lazarus (God is mijn hulp).
- Hij weet het: Alléén God kan en wil mij helpen, hij stelt zijn vertrouwen alleen op Hem.
- Lazarus heeft de Heere lief. Hoe is dat bij jou?

2. De rijke Lazarus en de arme man

- Lazarus sterft, er is geen mooie begrafenis.
- Maar de engelen dragen zijn ziel naar de hemelse heerlijkheid.
- De engelen geven hem een plaats, vlak naast Abraham.
- Geen pijn, verdriet en eenzaamheid meer, hij mag nu altijd bij de Heere zijn.
- Lazarus komt in de hemel omdat hij God liefhad en God naar hem omzag, en niet omdat hij arm was.
- De rijke man sterft ook, en krijgt een prachtige begrafenis.
- Zijn ziel is nu in de hel, eeuwig zonder God.
- De rijke man ziet in de verte Lazarus bij Abraham.
- Hij vraagt aan Abraham of hij Lazarus wil sturen om zijn tong te verkoelen.
- Het gebeurt niet, er is een grote kloof tussen hemel en hel.
- Het is voor hem nooit meer mogelijk om genade van God te krijgen.
- “Kind”, zegt Abraham, “U hebt alle goeds in uw leven gehad en Lazarus het kwade. Nu wordt Lazarus vertroost en lijdt u smarten”.
- Heb je het gehoord? Als je zo leeft en sterft als de rijke man, kun je na je sterven nooit meer zalig worden! Het is dan onmogelijk geworden om genade van God te krijgen.
- God kan geen medelijden hebben met mensen in de hel.
- Doe daarom als Lazarus; God geeft ook jou elke dag genadetijd, waarin je Hem kunt zoeken!

3. Door het Woord

- De rijke man vraagt aan Abraham of Lazarus zijn vijf broers mag waarschuwen.
- Nee, ze hebben het Woord van God, dat is genoeg, daar moeten ze naar luisteren.



- Als Gods Woord hen niet raakt, dan zullen ze zich ook niet bekeren, al staat er iemand op uit de doden.
- De Bijbel waarschuwt ons. Alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus kun je behouden worden. Bid en geloof!

Slotzin: Wie naar dat Woord luistert, zal behouden worden en dán ben je eeuwig rijk!