

Vertelschets: Gezegend met Israël

BEGINZIN

'Ga naar het land dat Ik u wijzen zal.'

VERTELSCHETS

- Dat hoort Abram, een man in Haran. Het is de Heere Die dit tot hem zegt.
- Hoe komt Abram in Haran? Eerst woonde hij in Ur, bij Babel. Zijn vader Terah is verhuisd naar Haran. Abram en zijn vrouw Saraï en ook neef Lot zijn meegegaan.
- Het plan van vader Terah was om naar Kanaän te verhuizen. Maar ze zijn halverwege gekomen, in Haran. Ze hebben daar een poosje gewoond en vader Terah is er gestorven.
- Maar dan die stem: 'Ga naar het land dat Ik u wijzen zal.'
- Abram merkt en weet wel: dit is niet zomaar een stem. Dit is niet zomaar een opdracht. Het is God Die mij roept.
- En wat zegt God dan tot Abram? 'Ga weg uit uw land, ga weg uit uw familiekring, ga weg uit het huis van uw vader. Ga naar het land dat Ik u wijzen zal.'
- Ga op weg, Abram. Maar waar naartoe dan? God zal de weg wijzen.
- *Stel je voor dat jij zo'n opdracht krijgt. Je moet op reis gaan, maar je weet niet eens waarheen. Moeilijk toch, om dan te gaan? Dat vraagt veel vertrouwen en gehoorzaamheid.*
- De Heere zegt nog meer. Hij geeft Abram rijke beloften: 'Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken.'
- Een groot volk... Abram en Saraï zijn wel getrouwd, maar ze hebben geen kinderen. Hoe kun je dan een groot volk worden? Voor Abram lijkt het onmogelijk, maar bij de Heere kan alles!
- *Nooit vergeten: bij God is alles mogelijk!*
- En wat belooft God nog meer? Abram zal gezegend worden. De Heere God zegt tegen Abram: Ik zal met je zijn. Overal waar je heen gaat, daar zal Ik meegaan. Mijn zegen gaat met je mee. Ik Zelf ga met je mee.
- *Dat is het grootste en mooiste wat je maar kunt krijgen: Gods zegen. Dat de Heere bij je is en met je mee gaat!*
- Dan vertelt de Heere nog meer over de zegen die Hij geven wil: 'U zult tot een zegen zijn. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.'
- Abram krijgt van de Heere de zegen, maar door hem heen zullen vele anderen gezegend worden.
- Abram zal de vader van een groot volk worden. Dat belooft de Heere hier. En wij weten dat het waar geworden is. Izak wordt geboren, Jakob en Ezau, en dan zelfs 12 zonen bij Jakob. Het wordt een groot volk!
- En uiteindelijk wordt uit dat volk de Messias geboren. Wat een zegen dat Abram voorvader mag zijn van de Heere Jezus!
- *In de Heere Jezus zie je pas echt wat Gods zegen betekent. Immanuël heet Hij: God met ons. Door de Heere Jezus wil God met ons zijn. Wat een wonder!*
- De zegen die Abram krijgt, gaat door. Via zijn zoon, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen en uiteindelijk tot een heel volk. Maar de zegen gaat nog verder. Niet alleen voor het volk dat uit

- Abram voortkomt, het volk Israël. De zegen gaat zelfs naar andere volken toe. Kijk maar naar Rachab en Ruth. Ze mogen gaan horen bij het volk Israël. De zegen is er ook voor hen.
- En het gaat nog verder. Als de Heere Jezus naar de hemel gaat, zegt Hij tegen Zijn discipelen dat ze de hele wereld over moeten gaan om de mensen over Hem te vertellen. De zegen van Abram geldt voor alle volken!
 - Kijk maar naar het Pinksterfeest. In Jeruzalem zijn er duizenden mensen bij elkaar. Ze komen uit allerlei landen. 3000 van hen komen tot geloof in de Heere Jezus. Petrus zegt tegen hen: 'Voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn.' Ze mogen delen in de zegen die God aan Abram gaf!
 - *En zo is die zegen, begonnen bij Abram, vandaag hier bij jou gekomen. Ook jij mag delen in deze zegen. Ook tegen jou zegt de Heere: Ik wil je God zijn. Ik wil – in Jezus Christus – met jou zijn. Geloof jij dat?*
 - Wat een rijke belofte krijgt Abram van God! Wat doet Abram met deze woorden? Hij hoort Gods woord en hij gelooft. Abram doet wat de Heere zegt: hij gaat op weg.
 - Samen met Saraï en neef Lot gaan ze op reis. Ze weten niet waarheen, ze weten wel dat God mee gaat.
 - En dan komen ze in het land Kanaän. Dat is het land van de belofte. Dat is het land dat God hen gewezen heeft. *De zegen die de Heere aan Abram gegeven heeft, geldt ook vandaag nog steeds voor het volk Israël. Dat blijft het volk van Gods verbond!*
 - Opnieuw verschijnt de Heere aan Abram. Hij belooft: 'Dit land geef ik aan uw nageslacht.' Echt waar, Abram, je zult een kind krijgen. En jouw nageslacht zal hier wonen. Wat een zegen!
 - Uit dankbaarheid en om de Heere te loven bouwt Abram een altaar. Ook later zie je dat Abram dat steeds weer doet. Hij dient de Heere.

SLOTZIN

Achter de Heere aan is Abram gegaan naar het land dat God hem wees. Door het geloof heeft hij gehoorzaamd. En zo ontving Abram de zegen. *Door het geloof in Jezus Christus mag ook jij deze zegen ontvangen. Wat een wonder!*