

Schets 6 – In gesprek met God en je naaste

Mattheüs 7:1-12

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- Plakbriefjes (alternatieve opdracht)

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Mattheüs 7:1-12
 - ✓ Mattheüs 18:21-35
 - ✓ Romeinen 14:10-23
 - ✓ 1 Johannes 1:8-10
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 15:1,2 en 3
 - ✓ Psalm 141:2 en 3
 - ✓ Psalm 119:3
 - ✓ Gebed des Heeren
 - ✓ Avondzang
 - ✓ Heer' ik kom tot U
 - ✓ Mogen de woorden van mijn mond
 - ✓ Zoek eerst het Koninkrijk van God
- Dankpunten:
 - ✓ Dank God dat Hij ons om Jezus' wil hoort
 - ✓ Dank voor de werkers in Gods Koninkrijk, dat zij het Evangelie over de wereld verspreiden
- Gebedspunten:
 - ✓ Vraag om een 'wacht voor je lippen' bij het spreken met en over je naaste
 - ✓ Bid om vrijmoedigheid om te getuigen van de Heere Jezus

Doelstelling

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:
 1. Hoe spreek je met je naaste?
 2. Hoe spreek je met God?
- De jongeren denken naar aanleiding van het besproken bijbelgedeelte na over het gebed en de verhoring van hun gebeden.

Alternatieve (start)opdracht

Begin met de complete casus van Tess (vraag 3 en 6). Werk dit evt. uit in een rollenspel.

Geef elke jongere een post-it en laat ze daarop een antwoord schrijven op de vraag 'Bidden is ...' Hang alle plakbriefjes bij elkaar op een muur / bord / deur. Bespreek de antwoorden.

Achtergrondinformatie bij Mattheüs 7:1-12

Vers 1-6 In dit hoofdstuk spreekt de Heere Jezus over verleidingen tussen mensen onderling (in tegenstelling tot de vorige hoofdstukken waar het ging over persoonlijke verleidingen). Jezus waarschuwt tegen ongepast oordelen (1-5) en prijst het goede oordeel (6). Het oordelen (v. 1-2) is het voor God schuldig verklaren van een ander. Dit wijst de Heere Jezus af. Hij laat zien dat zo'n oordeel als een boemerang bij je terugkeert: je zult op dezelfde manier geoordeeld worden. Met het voorbeeld van de splinter en de balk maakt de Heere Jezus dit duidelijk. Een beeld uit het dagelijks leven van de timmerman, bekend bij de Heere Jezus Zelf en bij de mensen om Hem heen. Het is een bewuste overdrijving om de zaak duidelijk te maken. Pas wanneer je de balk uit je eigen oog verwijdert hebt, zul je die splinter bij een ander kunnen zien. Wanneer je treurt over je eigen zonde en je voor God verootmoedigt, ben je bezig met je eigen balk. Maar dan verbiedt de Heere Jezus vervolgens niet om iets te zeggen over die splinter bij een ander. Maar wel in deze volgorde: eerst je eigen zonden, dan pas die van een ander. En wie eerlijk kijkt, zal altijd zien dat de eigen balk groter is dan de splinter bij die ander. Dit moet je wel leren, de Heere moet ons eerlijk maken, anders zien we die balk niet eens. De Heere Jezus wijst hier op de zonde van de hoogmoed: onszelf beter achten dan die ander.

Honden waren voor de Joden onrein. Het leefden op straat in slechte omstandigheden. Het woord 'hond' werd gebruikt voor een vijand of iemand die geen deel had aan het volk Israël. Volgens de wetten uit het Oude Testament waren varkens, zwijnen onrein. Aan deze onreine, verachte dieren mogen de parels niet gegeven worden. Hiermee wordt de kostbare boodschap van Gods Koninkrijk bedoeld (zie ook Matth. 13:45-46). Van een gelovige wordt verwacht dat hij goed kan oordelen en in kan schatten wat iemands bedoeling is. Dan hoeft je niet tot in het oneindige het Evangelie te blijven verkondigen, maar mag je naar een ander gaan als iemand echt volhardt in het afwijzen van de boodschap. Een voorbeeld hiervan vind je bij Paulus, Handelingen 13:46.

Vers 7-12 De aansporingen in vers 7 wijzen op volharding: blij bidden, zoeken en kloppen. In besef van hun armoede en met ootmoed en nederig moeten de discipelen in gebed tot God komen. Ze moeten de wil van God naspeuren, zoeken. 'Heere, wat wilt U dat ik doen zal?' Ze moeten ermee bezig blijven, volharden, blijven kloppen totdat de deur opengaat. In vertrouwen dat de Vader weet wat goed en nodig is en dat op Zijn tijd zal geven.

Ook hier weer gebruikt de Heere Jezus sprekende beelden uit het dagelijks leven. Er is toch geen ouder die zijn kind een steen, slang of schorpioen zal geven wanneer het kind om eten vraagt? De vraag is zo duidelijk, alleen een 'nee' kan hierop het antwoord zijn. En dan zijn ouders 'slecht', dat wil zeggen: zondig. Ze kunnen het beste met hun kind voor hebben, maar toch zijn ze onvolmaakt en doen ze dingen verkeerd in de opvoeding. Maar zulke zondige ouders zullen hun kinderen toch geen steen of slang geven? Nog veel minder zal de Heere, de volmaakte Vader in de hemel, iets verkeerd geven aan Zijn kinderen die Hem daarom

vragen. Het is een aansporing om te blijven bidden, want de Vader hoort. Hij weet wat goed is en dat zal Hij geven. En wel allermeeest: de Heilige Geest, zie Lukas 11:13.

Laat duidelijk uitkomen dat de zeggingskracht van je woorden met betrekking tot de dienst van de Heere sterk afhankelijk is van het werk van de Heilige Geest in je, maar ook van je levenshouding. Het gaat in vers 8-11 om bijzonder rijke beloften. Deze wijzen ons, arme zondaren, de weg waarlangs we alles kunnen krijgen wat we nodig hebben voor de ziel, maar ook de zorg voor het dagelijks leven.

In vers 12 lees je de 'Gulden Regel' als samenvatting van het onderwijs in de Wet en de Profeten, het hele Woord van God. Niet alleen 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet', maar juist sterker: 'wat gij wilt dat u geschiedt, onthoudt dat ook een ander niet'. Het gaat hier om de actieve daad van het goeddoen. Liefde tot God en de naaste heeft tot gevolg dat je het goede voor die ander zoekt.

De brug naar jongeren

Probeer de oproep uit vers 7 dicht bij de jongeren neer te leggen. Hun bidden heeft zin omdat er een God in de hemel is Die hoort! En wel in het bijzonder als ze Hem vragen om de Heilige Geest, om een nieuw hart en leven. Laat dat de kern van ons gebed zijn.

Ook de houding tegenover de naaste komt aan bod: hoe praten wij over en met die ander? Het is een vraag om ons gedrag eens voor de spiegel van Gods Woord te houden. God dienen komt heel concreet tot uiting in de liefde tot de naaste.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

-

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.

1.

- Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt: verklaar niet een ander voor God schuldig, want je zult met hetzelfde oordeel geoordeeld worden.
- De splinter en de balk: vallen over de kleine fouten van een ander, terwijl je je eigen grote fouten niet eens ziet.
- Parels voor de zwijnen werpen: het goede verspillen aan hen die het niet verdienen/waarderen.
- Bidt en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden.
- Wat u wilt dat u geschiedt, onthoudt dat ook een ander niet.

2. *Persoonlijk*

3.

- a. -
- b. -

- c. Je wilt toch graag duidelijk maken dat het geloof er voor iedereen is, maar ook dat het voor iedereen nodig is. Deze vrijblijvendheid is echt iets van deze tijd, iedereen doet zijn eigen ding, en je moet elkaar in je waarde laten. Maar het Evangelie gaat daar dwars tegenin. Ook al willen mensen er niet van weten, tóch zijn ze schuldig en gaan ze verloren als ze Jezus niet leren kennen. Vanuit het persoonlijke zou je daar toch wat van kunnen delen.
4.
 - a. Als je ziet dat je tegenover de Heere alles verzondigd hebt en helemaal schuldig staat, dan zie je ook pas wat een wonder het is dat er voor jou genade is. Dan weet je ook dat die genade er voor iedereen kan zijn. Weten dat jou je schuld vergeven is, maakt je mild in je oordeel over anderen. Denk maar aan de gelijkenis van de onbarmhartige knecht, Mattheüs 18:23-35.
 - b. Door het werk van de Heilige Geest in je hart en leven. Hij laat je door Zijn Woord je zonden zien. Je gaat merken dat je schuldig bent aan de wet van God. Je krijgt verdriet over de zonden en de Geest zorgt ervoor dat je gaat bidden om vergeving.
 5.
 - a. Je zegt dan dat je geen zonde hebt en daarmee misleidt je jezelf. Je houdt jezelf voor de gek. De waarheid is dan niet in ons. We maken de Heere tot een leugenaar. Zijn Woord is niet in ons. Johannes zegt hiermee eigenlijk: dan kun je je wel afvragen of je wel gelooft ...
 - b. Je zonden eerlijk aan de Heere belijden.
 - c. Hij zál het allemaal vergeven. Om Jezus' will!
 6.
 - a. *Dit raakt aan diepe vragen over het lijden in deze wereld en waarom de Heere dat toelaat. Jongeren kunnen deze vragen zelf hebben en ook in hun omgeving tegenkomen. Goed dus om hier aandacht aan te besteden als je merkt dat dit onder jouw jongeren leeft. Je kunt hier een verenigingsavond over doorspreken; hierbij geven we enkele globale lijnen.*

Voorop staat dat de Heere niet de bedenker is van de zonde en het kwaad. Hij heeft de wereld volmaakt goed geschapen. De zonde is in de wereld gekomen toen de mens in het Paradijs zich van God afkeerde. Elke vorm van lijden en gebrokenheid in deze wereld is dus gevolg van onze zonde. Let wel: dit is een gemeenschappelijke zonde van de mensheid. Je kunt niet zeggen dat lijden in iemands leven het gevolg is van zijn/haar persoonlijke zonde. Het volgende vaste gegeven is dat God almachtig is. Hij kan alles, en dat wil dus ook zeggen dat Hij op elk moment elk lijden kan laten ophouden. Hij heeft zelfs beloofd dat er een moment komt dat Hij hoogstpersoonlijk al het lijden tot een einde brengt: het moment van Zijn wederkomst. Tot die tijd leven wij hier op de aarde met de gevolgen van onze zonde. De Heere geeft tegelijk nog veel blijken van Zijn genade: Hij belooft dat voor elke gelovige álle dingen meewerken ten goede. Dan mag je weten: wat me ook overkomt, de Heere heeft het in Zijn hand. Het is geen noodlot, de Heere staat er boven. Hij zorgt ervoor dat niks mij kan scheiden

- van Zijn liefde. Voor elke gelovige geldt dat ze Thuis komen in de hemel. Er wordt niet beloofd dat ons geen moeite en zorg overkomt, wel belooft de Heere dat Hij Zijn kinderen nooit verlaat! Voor de mensen die Hem nog niet kennen, is eigenlijk al het lijden een roepstem: keer je naar God toe. Zoek bij Hem je veiligheid, je schuilplaats. Want alleen dan ben je veilig voor de grootste nood.
- b. Het gaat bij het dienen van de Heere echt om geloof. Je kunt het niet allemaal beredeneren, het gaat om vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat het een kwestie van dommigheid is. Nee, God geeft ons verstand om te gebruiken. Maar God Zelf is veel groter dan wij ooit kunnen bevatten. En gelukkig maar, want een God Die in mijn hoofd past ... dat zou maar een 'kleine' God zijn! Het lijkt inderdaad dwaas, maar het is de grootste wijsheid die er is.
 - c. Jazeker, als er alleen maar gespot wordt en Tess op meer en meer onbegrip en verharding stuit.
 - d. –
- 7.
- a. Het kan dus door je eigen gedrag zover komen dat het Evangelie niet meer aan jou verkondigd wordt. Dan gaat de boodschap naar een ander. Dat is nogal wat ...
 - b. Een oproep: verhard je niet, maar luister naar God en Zijn Woord!
- 8.
- a. –
 - b. Hij geeft zijn kind goed voedsel en geen steen, slang of scorpioen.
 - c. Die is veel beter dan een aardse vader, dus Hij geeft ons zeker het goede.
 - d. De Heilige Geest. Je mag er dus van verzekerd zijn dat de Heere Zijn Geest geeft als je Hem daarom vraagt.
- 9.
- a. -
 - b. Het is goed om het onderscheid te maken tussen gehoord en verhoord. God hoort ons gebed altijd! Verhoring merken we niet altijd, of krijgen we niet altijd. Maar je mag weten dat God ons altijd hoort. En dat Hij op Zijn manier werkt. Dus we kunnen ook een heel ander antwoord op ons gebed krijgen dan we verwachten. De vraag aan ons is ook of we goed opletten wat God tot ons zegt.
- 10.
- a. We mogen al onze gebeden voor de troon van God de Vader leggen in Jezus' Naam. Hij heeft de weg naar God vrijgemaakt door Zijn leven te geven. Je zou kunnen zeggen dat we in Zijn Naam toegang krijgen tot Gods genadetroon. God wil ons horen vanwege dat offer van Zijn Zoon.
 - b. –
11. De positieve variant vraagt meer van ons: het vraagt actief om goed te doen. Het gaat een stap verder. Je doet niet alleen niets verkeerd, je doet ook actief iets goeds. Zoals het

hier in de Bergrede staat is dus moeilijker om in de praktijk te brengen. Het laat tegelijk veel beter zien wat er van een christen verwacht wordt. Het is die tweede mijl gaan, dat extra kleed geven. Goed doen omdat we zelf zoveel goeds van God ontvangen en omdat we Hem daarmee eren.

Slotopdracht

-