

Schets 7 – Welke weg bewandel jij?

Mattheus 7:13-29

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- De afbeelding van de brede en smalle weg (door Fokke de Vries) is te downloaden en evt. via beamer te laten zien
- Als je de twee versies wilt vergelijken, zorg dan ook voor een afbeelding van de oude versie van de brede en de smalle weg (alternatieve opdracht)
- Pen en papier voor de Zweedse methode (vraag 1)
- Materiaal om een tekening of schilderij te maken (vraag 6)
- Apparatuur om een filmpje te bekijken (alternatieve opdracht)

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Mattheüs 7:13-29
 - ✓ Openbaring 7:9-17
 - ✓ Johannes 10:7-16
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 1
 - ✓ Psalm 73:14
 - ✓ Psalm 101:2 en 3
 - ✓ Welzalig de man
 - ✓ En de Geest en de bruid zeggen: kom!
 - ✓ De grote dag breekt weldra aan
 - ✓ 'k Ben reizend naar die stad
 - ✓ Wie zijn het die daar komen
- Dankpunten:
 - ✓ Dank de Heere voor het onderwijs dat we vanuit de Bergrede hebben ontvangen
 - ✓ Dank God dat de goede weg ons steeds opnieuw gewezen wordt
- Gebedspunten:
 - ✓ Bid om de hulp en leiding van de Heilige Geest om de goede weg te (blijven) bewandelen
 - ✓ Vraag de Heere om daders van het Woord te zijn

Doelstelling

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvraag beantwoorden: Op welke weg wandel jij?

- De jongeren denken naar aanleiding van het besproken bijbelgedeelte na over het belang van het horen én doen van het Woord van God.

Alternatieve startopdracht

In de Handreiking wordt de nieuwe versie van het schilderij over de brede en de smalle weg gebruikt. Je kunt ook de twee versies naast elkaar leggen en vergelijken.

De eindbestemming van de twee wegen zijn hemel en hel. Bekijk en bespreek op www.abcvanhetgeloof.nl een (van de) filmpje(s) over hemel en/of hel.

Achtergrondinformatie bij Mattheüs 7:13-29

In dit slotgedeelte lezen we vier vermaningen. De hoorders moeten kiezen tussen twee poorten en twee wegen (v.13-14), twee soorten profeten (v.15-20), twee soorten discipelen (v.21-23) en twee soorten fundamenten (v.24-29). Het gaat om de vraag: voor of tegen Jezus.

Vers 13-14 Er zijn twee wegen en aan het begin van elke weg staat een poort. De eerste poort is wijd en de daar bijbehorende weg is breed. Dat is de makkelijke weg, de weg die de goedkeuring van mensen draagt. Het einde van die weg is echter vreselijk: het eeuwige verderf, eeuwig zonder God, de hel. De andere poort is maar klein en de weg is maar smal. Er zijn er niet veel die deze weg vinden en op deze weg gaan. Toch roept de Heere Jezus ertoe op door deze poort naar binnen te gaan. Het is namelijk de ingang tot het eeuwige leven. De Heere Jezus Zelf is deze poort en door het geloof bewandel je deze weg ten leven. Het is dus noodzakelijk om door deze poort naar binnen te gaan! Alleen op deze manier kun je bij God in de hemel komen. Een vermaning aan ons allen!

Vers 15-20 Deze verzen sluiten aan bij vers 1-6. Daar leerde Jezus aan Zijn discipelen hoe ze op de juiste manier oordelen. Met wijsheid moeten ze onderscheiden wat de bedoeling en boodschap van een profeet is. Net zoals je een boom herkent aan zijn vruchten, zul je een goede profeet herkennen aan goede vruchten. Maar wanneer de vruchten van een profeet in zijn leven openbaar komen als slecht, of als het resultaat van zijn werk slecht is, dan weet je dat het een valse profeet is. Het leven en de boodschap van een profeet moeten overeenkomen met het Koninkrijk van God. En wie daar niet bij hoort, hoort als vanzelf bij het rijk van de duivel. Die boom zal omgehakt en verbrand worden.

Vers 21-23 Er kunnen ook valse discipelen komen. Ze belijden wel dat Jezus Heere is, maar ze doen niet wat God van hen vraagt. Het gaat dus niet alleen om woorden, maar ook de daden moeten daarmee overeenkomen. Mensen kunnen zelfs in Jezus' Naam grote daden gedaan hebben en toch Jezus niet gekend hebben. Zulke krachten komen voort uit een andere bron, maar niet van God. Zo willen deze valse discipelen mensen misleiden en de eer naar zichzelf halen. Zwaar zal het oordeel voor hen zijn. Ze horen niet bij Jezus en hebben geen deel aan Zijn rijk en genade.

Vers 24 De Heere Jezus sluit Zijn Bergrede, het onderwijs dat Hij Zijn discipelen en volgelingen gegeven heeft op een niet nader genoemde berg, af met een gelijkenis over twee bouwers. Met een gelijkenis sluit de Heere Jezus aan bij de wereld van Zijn toehoorders. Hij gebruikt in gelijkenissen bekende beelden uit het dagelijks leven. Hier gaat het om twee mannen die een huis bouwen, een beeld waar iedereen zich iets bij voor kan stellen.

De schare heeft alle woorden van Jezus in Zijn rede gehoord, maar nu gaat het erom wat de uitwerking is. Die vraag wil de Heere Jezus Zijn toehoorders meegeven.

Er zijn twee soorten mensen, wijzen en dwazen. De eerste is de mens die Jezus' woorden niet alleen hoort, maar ze ook doet. Die mens wordt vergeleken met een wijze bouwer die zijn huis op een stevige ondergrond, een steenrots, bouwt. Dit vereist zorg en moeite, er moet eerst gespit en gegraven worden, maar het is wel het meest betrouwbare fundament.

Vers 25 In Israël kon het soms noodweer zijn waarbij er zware regens vielen en er sprake was van enorme windstoten. Het huis van de wijze bouwer ontkomt niet aan het noodweer, maar blijft wel staan, omdat het gefundeerd is op een steenrots. Dit beeld laat de beproevingen van het geloof zien. Moeiten als vervolgingen, verleidingen en verzoeken proberen mensen tot afval te brengen. Als het rustig is in ons leven, staat ons levenshuis wel stevig. Maar wat gebeurt er als er stormen van ziekte en moeite komen? Alleen als je levenshuis gefundeerd is op de Steenrots, Jezus Christus, zul je staande kunnen blijven. Bij de storm kan ook gedacht worden aan de zondvloed en het laatste gericht, waar in beide gevallen de mens naar zijn daden geoordeeld wordt. Alleen de mens die Jezus Christus kent en Zijn woorden *gedaan* heeft, zal dan kunnen bestaan.

Vers 26 Een mens die Jezus' woorden wel hoort, maar ze niet doet, wordt dwaas genoemd. Hij wordt vergeleken met een dwaze bouwer die zijn huis rechtstreeks op het zand bouwt. Dat is de makkelijkste en snelste manier om een huis te bouwen, maar zand is geen betrouwbaar fundament. Deze wankele ondergrond is een beeld van alles, buiten Christus, waarop mensen hun vertrouwen (voor de zaligheid) stellen. Dat kan je geld of je bezit zijn, maar ook je eigen werken of zelfs het geloof van een ander. De Heere Jezus stelt hier heel persoonlijk de vraag: Wat is jouw fundament? Waar bouw je op?

Vers 27 Ook dit huis, dat er van de buitenkant wellicht mooi uitziet, ontkomt niet aan de levensstormen. Maar al zie je geen verschil in beide huizen, het verschil in fundament wordt wel zichtbaar als de storm komt. De zware regenval spoelt het zand onder het huis van de dwaze bouwer weg en de val van dat huis is zeer groot. Zonder fundament is je huis nergens. Als het huis van je leven niet gebouwd is op de Steenrots Christus, ben je inderdaad nergens. Die dwaze bouwers zullen op de dag van het oordeel roepen 'tot de bergen: Bedekt ons! En tot de heuvelen: Valt op ons!' (Hosea 10:8).

De val is des te groter omdat de bouwer wel de juiste weg wist, maar niet in overeenstemming met zijn kennis handelde. Het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan hen die Jezus' woorden wel hoorden maar niet deden.

Uit deze gelijkenis wordt ook duidelijk dat de gelovigen vaak hetzelfde (en soms lijkt het wel erger) overkomt als de ongelovigen. Stormen en moeiten gaan het huis van de gelovige niet voorbij. Maar toch is er verschil, de Heere ziet en weet het verschil. En eenmaal komt de dag dat het verschil ook openbaar zal komen. Dan zullen allen die wijs zijn in de Heere Jezus Christus het Koninkrijk beërven.

Vers 28-29 Met deze gelijkenis besluit Jezus de Bergrede en de schare ontzet zich over Zijn woorden. Ze zijn geslagen met verwondering en van diep geraakt. De Heere Jezus leert niet als de Schriftgeleerden. Hij beroept Zich niet op traditie en gewoonte, maar alleen op het Woord van God. Hij spreekt als God Zelf.

Met macht en gezag komt Zijn Woord ook tot ons. Wat doen we ermee? Horen we het alleen aan, of doen we ook wat Hij van ons vraagt?

De brug naar jongeren

We lezen het slot van de Bergrede. De Heere Jezus maakt heel duidelijk dat Zijn hoorders een keuze moeten maken. Die vraag komt ook naar onze jongeren toe: op welke weg wandel jij? Ben je alleen een hoorder van het Woord, of ook een dader?

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Zie de aparte download van de afbeelding van de brede en smalle weg door Fokke de Vries.

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.

1. -
2.
 - a. De beelden geven eerlijk weer hoe de zaken ervoor staan. De poort is nauw, de weg is smal en er zijn er maar weinigen die erop gaan. De Heere Jezus roept wel op de weg te bewandelen. Nergens wordt gezegd dat het onmogelijk. Maar het is niet de makkelijkste weg, en daar is Gods Woord ook eerlijk over. Het is wel de beste weg!
 - b. -
3.
 - a. Jazeker, ook nu doet de duivel er alles aan om de Kerk te vernietigen. Hij blijft bezig om mensen van de smalle weg af te houden en te laten op de weg naar het verderf. Bij valse profeten kun je denken aan predikanten die de Bijbel niet meer voor waar houden, mensen die Jezus niet als God zien, zij die niet geloven in de opstanding, enz.
 - b. Uiteindelijk passen ze niet bij het Koninkrijk van God. Hun leer en leven is anders, de vruchten laten het zien. Dit vraagt wel onderscheidingsvermogen en dat is niet altijd makkelijk. We moeten daarom dicht bij het Woord blijven en blijven lezen en leren.
4.
 - a. Het ingaan door de nauwe poort zou je de eerste bekering kunnen noemen. Je komt tot geloof en gaat wandelen op de smalle weg. Dat wandelen op die weg is de dagelijkse bekering: steeds weer heb je het nodig om vergeving van zonden en vernieuwing van je leven te ontvangen.
 - b. Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus. *Zie ook www.abcvanhetgeloof.nl > bekering.*
 - c. -
5.
 - a. Dat is toch bijna niet voor te stellen ... Het gaat deze mensen niet om de Heere Jezus en Zijn eer, maar om de roem van zichzelf. Wie door geloof verbonden is met de Heere Jezus zal vruchten dragen tot eer van God. Maar als dat geloof ontbreekt, kunnen wij

doen wat we willen, maar dan komt die vrucht er nooit. Het moet ons klein en afhankelijk houden. De Heere Jezus heeft gezegd: 'Zonder Mij kunt gij niets doen.'

- b. De zonen van Sceva (Handelingen 19:13-16).

6. –

7.

- a. Wie tot Jezus komt, moet alles uit handen geven. Dat is niet fijn voor een mens ... Toch is het de beste ruil die je maar kunt doen!
- b. Het laat zien dat het voor iedereen mogelijk is. Je bent dus niet te verontschuldigen als je niet komt!
- c. Hij werkt en versterkt het geloof. Jij wordt geroepen om te komen. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je opstaat en komt. Jij mag bidden om de Heilige Geest. De Heere heeft beloofd dat Hij wil geven.

8.

- a. Ze komen uit alle volken en staan voor de troon van het Lam met witte kleren en palmtakken in hun hand. Ze eren en loven en prijzen God en het Lam.
- b. Dat ze vergeving ontvangen hebben door het bloed van het Lam.
- c. Er zal hen niets meer overkomen (geen honger, dorst, zonnesteek of hitte) want het Lam zal hen weiden en leiden naar levende wateren. God Zelf zal alle tranen van hun ogen afvegen.

9.

- a. Wijs: bouwt zijn huis op de rots
Dwaas: bouwt zijn huis op het zand
- b. Dwaas: hoort de woorden van Jezus
Wijs: hoort de woorden van Jezus én doet ze
- c. –

Slotopdracht

Mooi om de reactie van het volk te lezen: ze staan versteld van Zijn onderwijs en een grote menigte volgt Hem.