

LCJ Handreiking 16+

Galaten

Leidingdeel – introductie en achtergronden

Inhoud

Voorwoord	2
Uitleg leidingdeel	3
Literatuur.....	3
Algemene inleiding	4
Didactische informatie	5
Schets 1 – Geen ander Evangelie.....	8
Schets 2 –Duidelijke taal	13
Schets 3 – Alleen door geloof.....	17
Schets 4 – Is de wet nog nodig?	21
Schets 5 – Ben je slaaf of ben je vrij?	26
Schets 6 – Werken of vrucht	31
Schets 7 – Een loflied op het kruis	36

Voorwoord

Beste leidinggevende,

In deze Handreiking staat de brief aan de Galaten centraal. De brief aan de Galaten is misschien wel de meest felle brief die Paulus geschreven heeft. Het wordt spannend in de brief. Paulus werpt de Galaten voor de voeten: “Wie heeft jullie betoverd?” Ook lees je over een conflict tussen Paulus en Petrus.

Dat het zo spannend wordt, heeft alles te maken met het belang van de zaken waar Paulus over schrijft. Hij meent dat de Galaten een ander evangelie aanhangen. En dat is onmogelijk. “Geen ander Evangelie dan ik verkondigd heb”, schrijft Paulus. “Jullie zaligheid staat op het spel!”

Zo komen de onderwerpen uit deze brief dichtbij. Ook voor ons en onze jongeren komt het erop aan het ene ware Evangelie te geloven. Het gaat om een leven dat de werken van het vlees doodt en de vrucht van de Geest vertoont.

We behandelen in deze Handreiking de gehele brief. Dat is misschien wel eens wat veel stof voor één avond, maar we hebben geprobeerd de belangrijkste thema’s steeds te belichten. Het is ook goed mogelijk meer dan 7 bijeenkomsten aan deze brief te besteden.

We hopen dat met dit materiaal Gods Woord dichtbij de harten van jongeren gebracht wordt, in het besef dat de werking van Gods Geest daarbij nodig is. We verlangen ernaar dat deze Handreiking voor veel jongeren tot zegen mag zijn. Gezegende bijeenkomsten toegewenst!

Uitleg leidingdeel

In het leidingdeel vind je eerst een literatuurlijst en een korte didactische aanwijzing. Ook tref je er een algemene inleiding op deze Handreiking aan. Vervolgens wordt er per schets informatie gegeven onder de volgende kopjes:

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Onder dit kopje staat wat je voor elke bijeenkomst nodig hebt aan materialen.

Opening

- Hier staat het te lezen bijbelgedeelte en worden enkele suggesties gegeven om te zingen. De liederen die aangegeven staan, komen uit de gele zangbundel (Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer).
- Daarnaast wordt een tweede suggestie gegeven voor een bijbelgedeelte, indien er twee avonden over de schets belegd worden.
- Ook worden er zaken genoemd waarvoor gebeden of gedankt kan worden.

Doelstelling

- Onder dit kopje worden in een paar regels de doelen van de avond benoemd.

Alternatieve startopdracht

- Onder dit kopje staat een alternatieve startopdracht, om bijvoorbeeld te gebruiken bij een tweede avond of als alternatief voor de startopdracht die bij de schets staat.

Achtergrondinformatie

- Hier vind je een exegetische van het bijbelgedeelte dat centraal staat in de schets.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor een gesprek

- Onder dit kopje tref je de antwoorden op de vragen uit de Handreiking aan.
- Het is van belang om je te realiseren dat je niet alle opdrachten van een schets moet behandelen. Kies zelf een aantal opdrachten uit die je relevant en passend vindt voor jouw doelgroep.

Literatuur

Hieronder tref je een literatuurlijst aan, die gebruikt is bij de totstandkoming van deze schets. Indien gewenst kun je zelf een of meerdere boeken van deze lijst gebruiken bij je voorbereiding.

Studiebijbels

Tekst voor Tekst, de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (1987). Oeveren, B. van, e.a. 's-Gravenhage: Boekencentrum.

HSV-studiebijbel (2014). Paul, M.J. en Hofman, T.M. (Red.). Heerenveen: Royal Jongbloed.

Bijbel met Uitleg (2015). Apeldoorn: De Banier.

HSV-Jongerenbijbel (2013). Vergunst, P.J. (Red.). Heerenveen: Uitgeverij Jongbloed.

Commentaren

Galaten. Het goed recht van gelovige Kelten (2004). Bruggen, dr. Jakob van. Kampen: Uitgeverij Kok.

Andere boeken

Galaten. De scherpste brief (2021). Kooten, dr. R. Apeldoorn: Labarum Academic.

Vrucht dragen voor Hem (2007). Vreugdenhil, C.G. Heerenveen: Royal Jongbloed.

Algemene inleiding

Bij deze Handreiking wordt geen uitgebreide exegese meegeleverd. Het zou te ver voeren om van de hele Galatenbrief een uitleg te geven. Daarom is ervoor gekozen deze uitleg bij de vragen te geven en hier een beknopte inleiding op het geheel van de brief weer te geven. Voor verdere diepgravende uitleg wordt verwezen naar de genoemde literatuur.

We gaan ervan uit dat de brief geschreven is rond het jaar 48. De brief wordt hiermee gedateerd voor de grote vergadering in Handelingen 15. Hier worden belangrijke beslissingen genomen voor de christenen uit de heidenen (onder andere dat zij zich niet hoeven te laten besnijden) en het zou vreemd zijn dat Paulus hier niet aan refereert in deze brief. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de brief geschreven is voordat deze vergadering (in 48 of 49) plaatsvond.

De gemeente in Galatië is in crisis. Kort nadat Paulus de gemeente had gesticht zijn er dwaalleraars gekomen die de gemeenteleden in verwarring brengen. Er ontstaat verdeeldheid. Paulus is in deze brief heel kritisch naar zijn lezers. Hij bestraft hen vanwege hun dwaasheid en noemt diverse redenen waarom ze moeten terugkeren naar de waarheid.

Kernthema's in de brief zijn:

- Het leven in vrijheid dat Christus verworven heeft.
- Het Evangelie is wel voor de mens maar komt niet van de mens.
- De mens wordt gerechtvaardigd door het geloof en niet door de werken van de wet.
- Het vereisen van de besnijdenis en andere Joodse wetten is terugvallen uit het rijk an genade; daarmee komt men weer onder de vloek van de wet.

- Het Oude Testament getuigt van de waarheid van de rechtvaardiging door het geloof.
- Christelijk leven is met Christus sterven aan de zonde.
- De Geest is de bron van kracht en leiding in het christelijk leven.; de werken van de Geest brengen liefde en geloof voort.
- Christelijk leven is gericht op het behagen van Christus en niet mensen.

De opbouw van de brief aan de Galaten¹ is als volgt:

- Aanhef (1:1-9)
 - Groet 1:1-5
 - Eerste terechtwijzing 1:6-9
- Indirecte oproep: de bediening van Paulus voor het Evangelie (1:10-2:21)
 - Paulus verdedigt zichzelf en het Evangelie 1:10-24
 - Paulus' ambt erkend door de apostelen in Jeruzalem 2:1-10
 - Paulus gaat tegen Petrus in 2:11-21
- Directe oproepen aan de Galaten (3:1-5:12)
 - De bekeringservaring van de Galaten 3:1-5
 - Het Evangelie in het OT: Abraham 3:6-9
 - Het Evangelie in het OT: Leviticus, Deut. en Habakuk 3:10-14
 - Een voorbeeld uit de menselijke wet 3:15-18
 - Geen slaven meer, maar kinderen van God 3:19-4:7
 - Geen afgoden meer, maar de ware God 4:8-11
 - Paulus beroept zich erop dat de Galaten hem kennen 4:12-20
 - Het Evangelie in het OT: Abrahams zonen 4:21-31
 - Oordeel voor hen die zich afkeren van het Evangelie 5:1-12
- Leven in de Geest en in de liefde (5:13-6:10)
 - De wet van de liefde 5:13-15
 - Verlangens van het vlees tegenover vrucht van de Geest 5:16-26
 - Een christelijk leven van echte liefde 6:1-10
- Laatste waarschuwingen (6:11-18)

Didactische informatie

Het bespreken van de vragen kun je variëren. Hieronder volgen enkele manieren waarop je de vragen kunt bespreken.

¹ Bron: HSV Studiebijbel

Denken > delen > uitwisselen

Het *denken*, *delen* en *uitwisselen* is een proces waarbij jongeren eerst zelf nadenken, daarna in een klein groepje hun gedachten delen en deze ten slotte in de grotere groep uitwisselen. Het voordeel van deze werkwijze is dat de betrokkenheid gestimuleerd wordt. Bovendien wordt door het uitwisselen van gedachten en het gezamenlijk formuleren van een antwoord het aantal meningen beperkt. Dat maakt de gezamenlijke nabespreking overzichtelijker. Hieronder wordt een aantal didactische werkvormen uitgelegd, waarmee aan dit proces van *denken*, *delen* en *uitwisselen* gestalte kan worden gegeven.

Eén-tweetje

Vraag de jongeren om individueel over een vraag of opmerking na te denken (en eventueel iets op te schrijven). Daarna bespreken ze in tweetallen hun antwoorden. Eventueel wordt per tweetal een beste antwoord gekozen. Dit antwoord wordt vervolgens plenair uitgewisseld.

Uitbreiding: de tweetallen bespreken de antwoorden met een ander tweetal. Per viertal wordt het beste antwoord gekozen, dat vervolgens plenair wordt uitgewisseld.

Placemat



De placemat is een variant van het 'Eén-tweetje', waarbij papier en pennen worden gebruikt. Gebruik bij voorkeur een vel op A3-formaat. Verdeel het vel papier zoals in het voorbeeld. Elke jongere denkt individueel na over een vraag of opmerking, waarna hij het antwoord opschrijft in één van de hoekpunten. De groepsleden bespreken de antwoorden die zijn opgeschreven in de hoekpunten. De gemeenschappelijke antwoorden of het beste antwoord wordt in het middenvak opgeschreven. Het antwoord in het middenvak kan plenair worden uitgewisseld.

Expertgroep

De jongeren denken in verschillende groepen na over een deelonderwerp. Elke groep is nu expert in (heeft kennis over) één deelonderwerp. Vervolgens worden nieuwe groepjes gevormd waarin alle bestudeerde deelonderwerpen vertegenwoordigd zijn. Elke jongere is binnen de nieuwe groep expert in een deelonderwerp. De eerder opgedane kennis wordt in de nieuwe groep gedeeld.

Voorbeeld: Elk groepje jongeren verdiept zich in één vraag. Vervolgens worden nieuwe groepjes gevormd waarbij in elk groepje alle vragen zijn vertegenwoordigd. Elk groepslid is 'expert' in één vraag en deelt deze kennis met de andere groepsleden.

Meningen uitwisselen

Om het *uitwisselen van meningen* te stimuleren, kunnen onder meer de volgende werkvormen worden gebruikt.

Gekleurde kaarten

Elke jongere beschikt over een rode en groene (en eventueel oranje) kaart. Er kunnen ook andere kleuren worden gebruikt. Een stelling wordt geprojecteerd en/of voorgelezen. De jongeren steken één van de kaarten op (rood=niet mee eens; groen=me eens; oranje=twijfel).

De meningen worden geïnventariseerd en eventueel genoteerd. Het opsteken van kaarten is een goede aanleiding om door te vragen naar argumenten.

Duimen

In plaats van gekleurde kaarten wordt een duim opgestoken. Duim rechtop = mee eens; duim naar beneden = niet mee eens; duim horizontaal opgestoken = twijfel.

Binnen- en buitenkring

Verdeel de jongeren in twee gelijke groepen. De eerste groep vormt een kring. De tweede groep gaat hier in een kring omheen staan: de buitenkring.

Een jongere uit de binnenste kring vertelt een mening of antwoord aan een jongere uit de buitenkring. Laat één van de kringen op een bepaald moment één of meerdere plaats(en) draaien, zodat een nieuw tweetal ontstaat en de meningen/antwoorden opnieuw worden uitgewisseld. Herhaal het draaien en uitwisselen een aantal keren.

Inventariseren

Om op een speelse manier antwoorden of meningen te *inventariseren* kunnen onder meer de volgende werkvormen worden gebruikt.

Post-its

Laat de jongeren hun antwoord of mening opschrijven op een post-it, een memoblaadje met plakstrip. Laat de beschreven memoblaadjes opplakken op een centrale plaats. De post-its kunnen, indien gewenst, door de jongeren gegroepeerd worden rond vergelijkbare antwoorden of meningen. Bespreek de reacties.

Muurtje bouwen

Antwoorden of meningen worden op een A4 papier geschreven. Bij de gezamenlijke bespreking wordt met de A4 papieren een muurtje gebouwd. De belangrijkste antwoorden en meningen worden onderop geplakt, de minder urgente zaken komen daarbovenop. Gebruik plakband of kneedgum om het papier op te hangen.

Woordweb

Inventariseer antwoorden of meningen op een whiteboard, flap-over of groot vel papier. Maak een woordweb waarin informatie kernachtig en geordend wordt weergegeven. Opmerkingen over hetzelfde onderwerp worden in kernwoorden bij elkaar opgeschreven.

Schets 1 – Geen ander Evangelie

Galaten 1

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Papier voor de startopdracht.
- Grote vellen papier voor de alternatieve opdracht.
- Apparatuur om het filmpje op ABC van het geloof te bekijken.

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Galaten 1
 - ✓ Romeinen 8:30
 - ✓ 1 Petrus 2:9
 - ✓ 2 Timotheüs 1:9
 - ✓ Filippenzen 3:14
 - ✓ Romeinen 9:24
 - ✓ Handelingen 15:1
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 5, 22 en 25
 - ✓ Heidelbergse Catechismus zondag 5 en 11
 - ✓ Dordtse Leerregels 1, van de verwerping der dwalingen, punt 4
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 81:11, 12 en 13
 - ✓ Psalm 119
 - ✓ Psalm 46:1 en 6
 - ✓ De kerk van alle tijden
 - ✓ Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
 - ✓ Roept uit aan alle stranden
- Gebedspunten:
 - ✓ Dank de Heere dat het Evangelie de wereld over gaat. Bid om vrucht op de verspreiding van het Woord.
 - ✓ Dank God dat ook wij het Evangelie hebben gehoord. Bid om vrucht van geloof en bekering in onze levens.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Wat is de kernboodschap van de brief aan de Galaten?
2. Hoe reageer jij op deze boodschap?

Alternatieve (start)opdracht

- Verzamel (in groepjes) zoveel mogelijk informatie over de brief aan de Galaten. Gebruikt eventueel de vragen die je vindt bij vraag 1. Schrijf al deze informatie op een groot vel papier en haal dit papier er de komende bijeenkomsten nog eens bij. Vul het dan zo nodig aan met nieuwe informatie.
- Bekijk de cover van de Handreiking. Wat vertellen de verschillende afbeeldingen over de inhoud van de Galatenbrief? Kijk of je samen alle afbeeldingen kunt uitleggen.

Achtergrondinformatie

Betekenis benoemen

Er is maar één Evangelie: het Evangelie van Jezus Christus, de Gekruisigde. Buiten Hem heeft het christelijke leven geen kracht en is het niets anders dan zelfbedoeling.

Actualiteit aangeven

Ook in onze kerk(en) en eigen leven wijken we snel af van wat God in Zijn Woord zegt. Kijk eens kritisch naar al onze gewoonten. Gebruiken we ze ook als Evangelie- plus?

Christus centraal stellen - persoonlijke spits

De Énige die de Wet volbracht heeft, is Christus. Al onze pogingen wat bij het Evangelie te doen, brengen vervloeking over ons, in plaats van zegen.

Calvijn

Calvijn schrijft in zijn inleiding op de verklaring van deze brief:

Paulus had hen (de Galaten) op trouwe wijze onderwezen in het evangelie. Toen hij weer vertrokken was, zijn er valse apostelen gekomen die de goede zaak aantastten door valse en kwaadaardige leringen. Zij leerden dat het nog steeds nodig was allerlei riten in acht te nemen. De zaak leek op het eerste gezicht misschien vrij onbelangrijk, maar Paulus beschouwt haar als een hoofdonderdeel van het christelijk geloof en gaat erover in discussie. Terecht, want het is zeker geen gering kwaad wanneer men de helderheid van het evangelie verduistert, wanneer men het geweten bindt en ieder verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament wordt weggenomen. Bovendien zag hij dat er met deze dwalingen een kwaadaardige en verderfelijke opvatting was binnengedrongen, namelijk dat de mens de gerechtigheid zou kunnen verdienen. Dat is de reden waarom hij er zo fel en uitvoerig tegenin gaat.

Laten wij, nu wij gewaarschuwd zijn voor de gevolgen van de zaak die de apostel hier behandelt, aandachtig lezen wat hij zegt.

Galaten 1

De kerntekst uit Galaten 1 is vers 6 en 7a. Paulus is onaangenaam verrast over wat hij gehoord heeft over de lezers van deze brief en roept dat dan ook geschrokken uit. Hij laat hen schrikken in de opening van zijn brief. Sommigen denken dat Paulus zichzelf bedoelt, die de Kelten tot het Evangelie geroepen heeft. Maar wanneer het gaat om de roeping tot het geloof, wordt het werkwoord *kalein* (roepen) in het Nieuwe Testament altijd gebruikt voor God de Vader.

In vers 7 wordt gesproken over een ander evangelie. De veranderingen die er bij de Galaten inkomen zijn geen aanvullingen op het door Paulus gebrachte Evangelie, maar zijn een radicale koerswijziging! Het geloof in de Heere Jezus is de enige grond voor de zaligheid, daar

mag niets bij van onze kant. Ook geen werken die rechtzinnig lijken, maar de aandacht van Christus afleiden.

Paulus verantwoordt in dit eerste hoofdstuk van de Galatenbrief zijn manier van handelen en spreken!

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

-
1.
 - a. Paulus en de broeders die bij hem zijn.
 - b. Aan de gemeenten van Galatië.
 - c. Genade en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus (en alles wat daarop volgt, vers 4 en 5).
 - d. Zie de opbouw van de brief in de introductie van dit leidingdeel.
 - e. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest.
 2.

waar geloof – vals evangelie
geloof – werken
wet – genade
vrijheid – wetticisme
zoonschap – slavernij
vrucht van de Geest – verlangens van het vlees
 3.
 - a. Paulus is een knecht van God. Hij is geroepen door de Heere om in Zijn dienst te staan. In deze brief, die Paulus met de broeders die bij hem zijn, aan de gemeenten in Galatië schrijft, gaat het om de Drie-enige God en Zijn werk. Hij wenst zijn lezers de genade van de Heere Jezus Christus toe. Hij is gestorven voor onze zonden, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Alle eer aan God!
 - b. Dat ze zich van God afkeren en naar een ander evangelie luisteren.
 - c. Denk aan 'vervloekt' of in 3:1 'dwaze Galaten'. De Galaten dwalen hier echt en Paulus roept ze liefdevol terecht.
 - d. Het is de openbaring van Jezus Christus.
 - e. Als een overijverige Jood die zich in alle opzichten aan Gods wet hield. Als Jood leefde hij keurig en haast volmaakt. Maar hij miste de Heere Jezus en zonder Hem kunnen wij niks goed doen.
 - f. Als ze horen van Paulus' bekering, zijn ze blij en dankbaar en geven ze God daarvoor de eer.
 4.
 - a. *Persoonlijk.*
 - b. Op www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl vind je naast de klassieke weergave ook een weergave in gewone taal.
Het gezag van de Bijbel
Alleen de canonieke Bijbelboeken ontvangen wij als het Woord van God. Deze boeken zijn de gids, het fundament en de verankering voor ons geloof. Zonder enige twijfel

geloven we alles wat in deze Bijbelboeken staat. Niet alleen omdat dit de opvatting is van de kerk, maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat ze van God zijn. Deze boeken bewijzen dit zelf ook, omdat iedereen kan zien dat de dingen die erin voorzeggd zijn, uitkomen.

5.
 - a. Er zijn hier diverse mogelijkheden te noemen. Luther heeft bijvoorbeeld hele harde, antisemitische uitspraken over de Joden gedaan die absoluut niet in lijn zijn met Gods Woord over en voor het volk van Israël. Augustinus deed aan heiligen- en relikwieverering. Van beide mannen geloven we dat ze kind van God waren, maar in deze punten dwaalden ze.
 - b. Dat kan inderdaad. Denk bijvoorbeeld aan de leer van Jehovagetuigen die Jezus niet erkennen als God. De erkenning dat Jezus Gods Zoon is, is cruciaal voor een waar geloof.
 - c. Mensen naar de mond praten, hen behagen, is aantrekkelijk en makkelijk. De Heere volgen en doen wat Hij zegt, is vaak moeilijker. Dat kost je wat. Toch is dat wat de Heere van ons vraagt.
6. Heel druk bezig zijn in Gods koninkrijk met de bedoeling om er de zaligheid mee te verdienen. Dat worden het goede werken die je niet uit liefde tot God, maar met het oog op je eigenbelang verricht. Je aan de wet willen houden, maar dat niet uit liefde, maar uit slaafse gebondenheid. Er kunnen allerlei (persoonlijke) voorbeelden genoemd worden, maar de kern is dat je heel actief bent voor het Koninkrijk zonder dat je hart van God is.

Stellingen

- 'Bekering is Gods werk; heiliging is mensenwerk' Deze stelling klopt niet. Ook de heiliging wordt door de Heere gewerkt. Hij maakt het werk dat Hij in een mens begonnen is, helemaal af. Het is niet zo dat wij alsnog iets moeten doen om zalig te worden. Bekering en heiliging horen onlosmakelijk bij elkaar. De Heere doet en werkt het, maar Hij schakelt de mens erbij in.
- 'Een Paulusbekering is niet iets om jaloers op te zijn' Een Paulusbekering is iets wat veel mensen verlangen, omdat het dan heel duidelijk is dat je tot geloof gekomen bent. Soms is echter een Paulusbekering nodig in een situatie waarin iemand expliciet los van God leeft en dus krachtig omgekeerd moet worden. In dat geval heeft iemand vaak ook meer last van het voorgaande (zondige) leven. Als je van jongs af aan de Heere mag dienen, zoals Timotheüs, kun je ook voor veel zonden bewaard worden en in die zin is een Paulusbekering niet altijd iets om jaloers op te zijn.
- 'Wie bekeerd is, is afhankelijk van God en onafhankelijk van mensen' Deze stelling is deels waar. Als kind van God hoef je je geen zorgen te maken wat mensen van je vinden, want het gaat erom hoe God naar je kijkt en Hij is ook Degene die voor Zijn kinderen zorgt. Tegelijkertijd is het zo dat God mensen voor elkaar inschakelt. Zowel om in het geestelijk leven elkaar tot een hand en voet te zijn, maar ook in het dagelijkse, aardse leven. De brieven van Paulus onder andere staan er vol mee, hoe de gemeenteleden worden opgeroepen om gastvrij te zijn, naar elkaar om te zien, in de behoeften van medegelovigen te voorzien, etc.

7. Wie onbekeerd leeft, loopt op een doodgaande weg. Je gaat verloren als je zo verder gaat. Het is nodig dat je dat gaat inzien en dat je omkeert, je bekeert, terug gaat naar de Heere zoals de verloren zoon terugging naar zijn vader.
8.
 - a. Denk aan Jeremia en Johannes de Doper.
 - b. Om de Heere te dienen met heel je leven.
 - c. *Persoonlijk.*
9. *Ook dit is een persoonlijke vraag. Zorg voor openheid en een goede sfeer om hier eerlijk over door te kunnen praten.*
10.
 - a. Dat hij dit een enorm belangrijke brief in de Bijbel vond, waar hij van hield.
 - b. Het staan in de vrijheid van Christus was van levensbelang voor Luther. In de Galatenbrief wordt alle doe-het-zelf werk aan de kant gezet. Alleen de verdienste van Jezus Christus geeft ware vrijheid.

Slotopdracht

Deze kritiek is heel heilzaam. Dan is het zwaard van Gods Woord aan het werk. Dat snijdt het rotte uit ons leven weg. Dat is niet fijn, dat kan pijn doen, maar het is heilzaam.

Schets 2 – Duidelijke taal

Galaten 2

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Kranten, scharen, lijm en vellen papier voor de startopdracht.
-

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Galaten 2
 - ✓ 1 Koningen 18:24
 - ✓ Hebrëëen 12:11-13
 - ✓ Handelingen 10:28
 - ✓ 1 Timotheüs 5:20
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 30 en 60
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 22 en 25
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 86:6
 - ✓ Psalm 133
 - ✓ Psalm 43:1,3 en 4
 - ✓ Psalm 80:6, 7, 9 en 10
 - ✓ Psalm 124:4
 - ✓ Laat m'in U blijven, groeien, bloeien
 - ✓ Create in me a clean heart
 - ✓ Al sprak ik met een mensentong
- Gebedspunten:
 - ✓ Dank God voor de vrijheid om naar de kerk te kunnen gaan.
 - ✓ Bid voor onrust in gemeenten, twisten tussen kerken en mensen onderling.
 - ✓ Bid om Gods shalom wereldwijd.
 - ✓ Vraag of de Heere vrijmaakt van slavernij en banden.
 - ✓ Dank voor de vrijheid die er te vinden is in de Heere Jezus.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Waar ging het om in het conflict tussen Paulus en Petrus?
2. Wat betekent het (voor mij) om vrij te zijn in Christus?

Alternatieve (start)opdracht

- Begin een gesprek met de jongeren waarin je hen vraagt of ze verschillende gewoonten kunnen noemen tussen christenen (in Nederland en daarbuiten) en hoe ze daar tegenaan kijken. Probeer weg te blijven van de vraag wat 'goed en verkeerd' is: gebruik dit gesprek als een opstapje naar de behandeling van de schets waarin het gaat over de verschillen tussen de christenen uit joden en uit heidenen in Paulus' dagen.
- Je zou een gastspreker uit kunnen nodigen van een organisatie als Open Doors of SDOK. Jongeren kunnen zo zien wat een beschamend voorbeeld christenen in het buitenland voor ons kunnen zijn, ook al hebben ze wellicht andere gebruiken en gewoonten.

Achtergrondinformatie

Betekenis benoemen

Paulus maakt in dit hoofdstuk scherp onderscheid tussen Wet en Evangelie. Niet door de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus wordt een zondaar zalig.

Actualiteit aangeven

Ook nu zijn er nog verschillen tussen christenen onderling. Het is een les voor ons om bijzaken niet tot hoofdzaken te maken. Iedere (sub)cultuur heeft zijn eigen gewoonten en gebruiken en we moeten anderen hierin niet de maat nemen.

Christus centraal stellen

Alleen het geloof in Christus maakt ons zalig, niet het ons houden aan bepaalde gewoonten (hoe goed die ook mogen zijn). In Christus zijn we vrij van de wet.

Vrijheid

Luther heeft een boekje geschreven met de titel: *De vrijheid van een christen*. Daarin behandelt hij twee stellingen. Ten eerste: "Een christen is een zeer vrije heer over alle dingen, aan niemand onderworpen". En ten tweede: "Een christen is een zeer dienstvaardige heer, onderworpen aan allen." Luther laat zien dat geen uitwendige dingen er toe kunnen bijdragen om de gerechtigheid te verkrijgen. Dat een christen in Christus dus vrij is van allerlei verplichtingen. Met de tweede stelling bedoelt Luther dat wij met onze naaste moeten omgaan zoals Christus dat deed. Al onze werken moeten gericht zijn op het welzijn van de ander. We mogen de christelijke vrijheid dus niet misbruiken terwijl we weten dat anderen er last van hebben.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

-

1.

- a. Denk aan een bijbelvertaling, de manier van zingen, wat je zingt, enz. Allerlei kleinere dingen die niet onbelangrijk zijn maar waarover ook geen conflicten mogen ontstaan.
- b. Zaken die de kern van het Evangelie raken. Bijvoorbeeld: of de Heere Jezus echt is opgestaan, of de hel bestaat, of de Bijbel betrouwbaar is, enz.
- c. *Persoonlijk*.

- d. Ja. In de kerk leven we – als het goed is – naar de regels van Gods koninkrijk. En daar staat liefde bovenaan. Dat heeft als het goed is invloed op hoe we met elkaar omgaan. En als er dan conflicten ontstaan, is dat dubbel erg. Het doet ook schade aan de naam van God en aan Zijn koninkrijk!
2. –
- 3.
- a. Titus was een Griek, een heiden. Voor heidenen die tot geloof gekomen zijn was het niet nodig om besneden te worden. De dwaalleraren zeggen dat de besnijdenis onmisbaar is en juist daarom wil Paulus Titus niet laten besnijden. Hij laat daarmee zien dat het niet nodig is. Met Christus' komst is de besnijdenis – waar bloed vloeide – niet meer nodig.
- b. Timotheüs ging met Paulus mee om te werken onder de Joden. Men kende Timotheüs als zoon van een Griekse vader en een Joodse moeder. Om geen aanstoot te geven onder de Joden, besneed Paulus Timotheüs. Anders zouden de Joden zich afkeren van het Woord doordat het door een onbesnedene gebracht werd. Titus was afkomstig uit de heidenen en ging mee onder de heidenen. Daar zou geen weerstand ontstaan en de betekenis van de besnijdenis was vervangen door de doop.
4. Van de macht van de zonde. Zonder Christus dien je de duivel en zit je vast in zijn strikken. Dat is een leven in de zonde.
5. *Persoonlijk. Je kunt deze opdracht ook gezamenlijk invullen als woordweb. Schrijf alle antwoorden op het bord. Of laat iedereen een eigen antwoord op een plakbriefje schrijven en verzamel al die antwoorden.*
6. Jazeker, op het zendingsveld of in andere culturen wordt het Evangelie soms op een andere manier gebracht. De inhoud van het Evangelie blijft gelijk, maar de manier waarop dit verkondigd wordt mag afgestemd worden op de hoorders. Paulus heeft zelf gezegd dat hij de Joden een Jood en de Grieken een Griek wilde worden. En als hij op de Areopagus preekt, sluit hij aan bij beelden en woorden van zijn hoorders. Zo moet een predikant, zending of evangelist er alles aan doen om het Evangelie dicht bij zijn hoorders te krijgen. Wel geldt dat overal de inhoud van het Evangelie hetzelfde moet blijven.
7. Het denken aan de armen. Denk aan het werk van de diaconie. Bedenk met elkaar iets concreets wat je hierin kunt betekenen.
8. Wij zijn Joden, behorend tot het volk van Gods verbond. Maar ook wij weten dat we alleen zalig kunnen worden door het geloof in de Heere Jezus Christus, en niet door het houden van de wet. Want niemand kan de wet houden en dus is die weg om zalig te worden afgesloten.
9. Op www.heidelbergse-catechismus.nl vind je naast de klassieke weergave van de tekst ook een versie in gewone taal.
- Hoe ben je rechtvaardig voor God?
Ik ben alleen rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus.
Mijn geweten klaagt mij aan dat ik tegen alle geboden van God krachtig heb gezondigd en dat ik niet één gebod heb gehouden.
Ook heb ik nog steeds de neiging om alle verkeerde dingen te doen.
Ondanks dat geeft God, zonder dat ik daarvoor iets heb gedaan, uit genade e aan mij de volledige betaling,

gerechtigheid en heiligheid van Christus.

Hij rekent mij die toe, h alsof ik nooit had gezondigd

of heel mijn leven gehoorzaam ben geweest, zoals alleen Christus die gehoorzaamheid helemaal voor mij heeft nagekomen.

Ik deel in deze liefdesdaad als ik die met een gelovig hart aanneem.

10.

- a. Wij zijn nakomelingen van Adam. In erfelijke lijn zijn we zondaars, afgevallen van God.
- b. Door het geloof (zie ook zondag 23 van de Catechismus).
- c. Denk aan het beeld van de wijnstok. Alleen de ranken die verbonden blijven met de wijnstok blijven leven en zullen vrucht dragen. Zo moet een christen verbonden blijven met Christus. Dat betekent in alles met Hem leven. Dichtbij Hem zijn, Zijn aangezicht zoeken, Zijn Woord lezen en in Zijn wegen gaan. Biddend om de hulp en leiding van de Heilige Geest.
- d. Dan zijn er vruchten van geloof en bekering in zijn leven zichtbaar.

Stelling

Inderdaad is een christen met Christus gestorven en opgestaan in een nieuw leven. Tegelijk is en blijft hij zondaar. Hij wordt een tweemens: de oude en de nieuwe mens leven allebei in hem. Denk ook aan Paulus' uitspraak: Het goede dat ik wil doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, doe ik. Ik ellendig mens. Tot je dood hebben wij, ook als we tot geloof gekomen zijn, te strijden met de zonde die nog in ons is.

Slotopdracht

-

Schets 3 – Alleen door geloof

Galaten 3:1-18

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om een filmpje over Luther te bekijken, startopdracht.

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Galaten 3:1-18
 - ✓ Genesis 12:3
 - ✓ Genesis 18:18
 - ✓ Genesis 26:4
 - ✓ Genesis 28:14
 - ✓ Habakuk 2:4
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 22 en 24
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 27:7
 - ✓ Psalm 32:1 en 6
 - ✓ Psalm 118:10 en 11
 - ✓ Psalm 95:4
 - ✓ Alle roem is uitgesloten
 - ✓ 'k Heb geloofd en daarom zing ik
 - ✓ Nooit kan 't geloof teveel verwachten
 - ✓ Genade groot
- Gebedspunten:
 - ✓ Dank de Heere voor de genade die bij Hem verkrijgbaar is.
 - ✓ Bid om vergeving van zonden en geloof in de Heere Jezus Christus.
 - ✓ Bid voor predikanten dat ze Gods Woord in waarheid verkondigen.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Hoe dwaalden de Galaten en wat stelde Paulus daar tegenover?
2. Hoe word ik rechtvaardig voor God?

Alternatieve (start)opdracht

- Behandel de stellingen uit deze schets eens op een andere manier. Zie het begin van dit leidingdeel voor tips.
- Houd een gesprekje over de doop en welke plaats de betekenis hiervan in het leven van de jongeren inneemt.

Achtergrondinformatie

Betekenis benoemen

Paulus legt uit wat een waar en wat een vals geloof is. Geloven is vertrouwen dat wat God zegt waar is. Abraham geloofde God en dát werd hem tot rechtvaardigheid gerekend.

Actualiteit aangeven

Ook wij kunnen het zo moeilijk vinden om het 'alleen maar' te doen met wat Christus gedaan heeft, zonder iets van onszelf daaraan toe te voegen. Ook voor ons geldt dat we niets in onszelf moeten zoeken om bij te dragen aan onze zaligheid.

Christus centraal stellen

Deze schets gaat over de kern van het geloof: Jezus Christus en Die gekruisigd! Abraham kende Hem niet naar de Mens, maar wel door het geloof, dat is: Hij vertrouwde God op Zijn beloften. Zo was hij gerechtvaardigd door het geloof in Jezus, Die de zonden voor hem zou wegdragen.

Galaten 3

Je bent een kind van Abraham, niet door geboorte of besnijdenis, maar als je rust op de geloofsbeloften waar Abraham ook op rustte. De doop is nu daarvan het teken en de verzegeling dat God nog steeds doet wat Hij ook al aan Abraham beloofde.

Paulus staat nog eens extra stil bij de domheid van de Kelten: "Zijn jullie nu werkelijk zó dom?" Daarom stelt hij die retorische vraag: "Ontvingen jullie de Geest nu door de werken van de wet (te doen) of door gelovig te luisteren naar de boodschap van Jezus Christus?" Het antwoord spreekt voor zichzelf: de neiging om bepaalde wetswerken te gaan volbrengen, is immers nog maar heel recent. Paulus vraagt naar de voor hen bekende weg. Hij doet dit om de domheid van de lezers te laten zien: ze waren eerst heel blij met een cadeau dat ze nu achteraf willen gaan betalen! Ze begonnen met de Geest en willen nu eindigen met het vlees. Geest staat hier voor alles wat van God is en 'vlees' voor uiterlijke handelingen die men lichamenlijk en stoffelijk wil gaan doen, b.v. de besnijdenis of allerlei andere voorschriften.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Een filmpje over Luther en zijn betekenis kun je hier vinden:
<https://www.youtube.com/watch?v=KnyOAd2nCpM>.

1. -
2. De Galaten zijn gered door het geloof in het offer van de Heere Jezus Christus. Alleen door genade zijn ze zalig geworden. Maar nu willen ze deze genade inwisselen voor gehoorzaamheid aan de wet. De wet is dan het wrakhout waarmee ze zichzelf denken te kunnen redden. Maar dat is onmogelijk! Wie door de wet gered wil worden, moet zich volmaakt aan de wet houden. En dat kan niemand. Dus is die weg afgesloten, doodlopend. Alleen het offer van Jezus Christus, de genade die Hij verdiend heeft, maakt zalig. Dat is de reddingsboot.
3.
 - a. Elke zonde die we doen is onrechtvaardig tegenover de Heere. Het maakt ons schuldig voor Hem. Je zou verwachten dat God niets meer met mensen te maken wil hebben.

Dat is Zijn goed recht. Maar wat een wonder: God wil het Zelf weer goed maken! Door het sterven van Zijn Zoon aan het kruis is de schuld betaald en het onrecht rechtgezet voor iedereen die in Hem gelooft (Titus 3:3-7). God ziet je dan door het werk van de Heere Jezus als rechtvaardig. Hij wil de vieze, besmeurde kleren van onze zonden uitdoen en ons bekleden met de 'mantel van gerechtigheid' (Jesaja 61:10).

- b. Het geloof is als de open hand die de gerechtigheid ontvangt. De Heere wil ieder die in geloof tot Hem komt, deze gerechtigheid om Jezus' wil geven.

4.

- a. *Persoonlijk.*
- b. *Persoonlijk.*

Stellingen

In elke preek moet het gaan over Jezus Christus, de Gekruisigde. Dit is waar. Jezus is de kern van het Evangelie en prediking moet daarom Christus-verkondiging zijn. Ook het Oude Testament kunnen we alleen maar lezen met het oog op de Heere Jezus. Luther zag Hem op elke bladzijde van het Oude Testament.

Wetten, regels en tradities in de kerk staan de Geest in de weg. Genoemde zaken hoeven (het werk van) de Geest zeker niet in de weg te staan: het is goed als er in de eredienst sprake is van een bepaalde orde. Tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat wetten, regels, tradities en reglementen zo verstold en bindend zijn dat ze boven Gods Woord gaan staan. Dan kunnen deze dingen inderdaad het werk van de Heilige Geest in de weg gaan staan.

De Heere Jezus kennen als je Zaligmaker betekent altijd liefde tot de wet krijgen. Vergelijk Psalm 19 en 119. Dat klopt. Het wordt de wet houden uit dankbaarheid. En ook als leefregel omdat je weet dat je uit jezelf zo geneigd bent om bij God vandaan te dwalen.

Je moet niet vragen om zondebesef, maar om Christus te mogen kennen. Als een jongere bidt om zondebesef als voorwaarde om tot Christus te komen, leg dan uit dat je altijd onzeker blijft: wanneer heb je dan voldoende zondekennis? We mogen tot Christus komen zoals we zijn en Hem vragen ons alles te leren wat nodig is. Dan zal de Heilige Geest ons Zelf wel leren wie we in onszelf zijn, maar ook wie Christus is.

5. Op www.dordtse-leerregels.nl vind je naast de klassieke uitgave van de leerregels ook een weergave in gewone taal.

God maakt mensen zalig door de Heilige Geest en het evangelie

Wat het licht van de natuur en de Wet niet kunnen doen, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het Woord of de bediening van de verzoening.

Dat is het Evangelie van de Messias,

waardoor het God behaagd heeft hen die geloven

– zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament – zalig te maken.

6.

- a. Het gaat daar over het verbond met Abraham dat van kind tot kind bevestigd wordt.
- b. Je draagt het teken van het verbond met je mee. De Heere God heeft Zijn naam verbonden aan jouw naam. Hij heeft beloofd als een Vader voor je te willen zorgen, als de Zoon je zonden te willen vergeven en als de Heilige Geest in je hart en leven te willen wonen. Hij vraagt, eist van jou een leven in gehoorzaamheid aan Hem, als Zijn kind.

- c. Als je gedoopt bent, wil dat niet automatisch zeggen dat je net als Abraham persoonlijk geloof hecht aan Gods beloften. Er is een uitdrukking die zegt: 'van nature zijn we kinderen van Adam'. Dat wil zeggen: we zijn niet automatisch mensen die geloven. Tegelijkertijd komt de drie-enige God bij onze Doop met al Zijn beloften tot ons: alles wat nodig is voor onze zaligheid ligt klaar! Jezus heeft het werk volbracht. Nodig is dat we persoonlijk in deze God gaan geloven. En dat geloof wil de Heilige Geest schenken. Ook dat is bij onze Doop beloofd. Kind van God zijn we als we ons gelovig toevertrouwen aan Jezus Christus Zijn Zoon en heel onze zaligheid van Hem verwachten. Een kind van Abraham ben je door het geloof.
- 7.
- a. *Persoonlijk.*
- b. Het is altijd makkelijker om iets zelf te kunnen doen dan om toe te geven dat we het zelf niet kunnen. Denk maar aan een klein kind dat altijd alles zelf wil doen. Zo lijkt het ons ook fijner en beter om de zaligheid zelf te verdienen dan om de Heere te belijden dat we er zelf niks van terecht brengen en dat we echt alleen zalig kunnen worden uit genade. Dat vraagt zelfverloochening.
8. Dat is iets wat nooit 'vanzelf' gaat maar elke dag weer bekering vraagt. Het leven van een christen is een strijdend leven. Jezelf helemaal toevertrouwen aan de Heere en Zijn genade heb je nooit 'op zak'. Je moet alles uit handen geven en dat is niet makkelijk... Het is wel het beste leven wat er is!
9. Sola Scriptura: vers 8, de Schrift; vers 2, de prediking.
Sola Gratia: vers 18, God heeft de belofte genadig geschonken.
Sola Fide: vers 6, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.
Solus Christus: vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet.
Soli Deo Gloria: het is niet uit mensen, het is door God en tot eer van God dat een mens zalig wordt.

Slotopdracht

-

Schets 4 – Is de wet nog nodig?

Galaten 3:19-29

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Vellen papier voor de schuifdiscussie, alternatieve opdracht.
- Apparatuur om het filmpje op ABC van het geloof te bekijken.

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Galaten 3:19-29
 - ✓ Hosea 5:1-5
 - ✓ Romeinen 3:19-31
 - ✓ Romeinen 4
 - ✓ Hos. 5: 1-5; Rom. 3: 19-31 en Rom. 4.
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 2
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 33
 - ✓ Doopformulier
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 119:1, 2 en 3
 - ✓ Berijming van de tien geboden
 - ✓ Psalm 19:4
 - ✓ Psalm 86:6
 - ✓ Eens was ik een vreemd'ling
 - ✓ Heer', wat wilt Gij dat ik doe?
 - ✓ Laat m'in U blijven, groeien, bloeien
- Gebedspunten:
 - ✓ Dank God voor het heilzame van Zijn geboden.
 - ✓ Bid om een leven in overeenstemming met Gods wet.
 - ✓ Bid voor ons land, dat ook daar Gods wetten gehoorzaamd worden.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Welke functies heeft de wet?
2. Wat is in Christus zijn?

Alternatieve (start)opdracht

- Begin met de stellingen, bespreek ze met de schuifdiscussie.
- Begin met het gesprek tussen Pieter en Esmée.

Achtergrondinformatie

Betekenis benoemen

Deze schets gaat in op het tweëerlei doel van de wet: enerzijds geeft de wet Gods leefregels aan. Zo moet de mens leven. De mens overtreedt vanwege zijn zondige natuur echter steeds deze regels. Anderzijds brengt de wet de mens tot Christus. De wet laat ons zien dat wij zondig en onvolmaakt zijn. De Heere Jezus heeft de wet volkomen gehouden en door het geloof in Zijn volbrachte werk wordt de gelovige schuldvrij verklaard.

Actualiteit aangeven

De wet wordt door velen opgevat als een bundel regels, met dikwijls de nadruk op de verboden. Het gevaar van wetticisme ligt op de loer. Velen, zowel binnen als buiten de kerk, vragen naar de betekenis en het doel van de wet. Het doel van de wet is echter geweldig: het schakelt onze eigen verdienste wat betreft onze zaligheid volledig uit en dat moet ons juist brengen bij Jezus Christus. Anderzijds laat Gods wet zien, hoe de Heere wil dat we lezen zullen. En als we zo leven is dat heilzaam voor zowel onszelf als de mensen om ons heen.

Christus centraal stellen

Christus heeft de wet vervuld voor zondaren. Alleen door persoonlijk geloof in Jezus Christus is er ontkoming van de straf op de zonde. Door het geloof in Jezus Christus (dat de Heilige Geest in ons hart wil werken) word je een kind van God.

Galaten 3

De wet: de wet is niet alleen de Decaloog (tien geboden), maar omhelst alle wetten van het Oude Testament.

Tuchtmeester: in het Grieks staat er een afgeleide van pedagoog. Pedagogiek wordt ook wel opvoedkunde genoemd. In deze opleiding zoekt men in een veelheid van opvoedmethoden de meeste effectieve methode om *een bepaald doel* te bereiken.

Uit het geloof gerechtvaardigd worden: door een waar geloof in de Heere Jezus schenkt God de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus aan de gelovige. Ondanks het feit dat een gelovige nog zondigt, ziet God die persoon toch als rechtvaardig, omdat Christus de schuld voor de gelovige gedragen heeft maar ook plaatsvervangend een volkomen goed leven geleid heeft.

Niet meer onder de tuchtmeester: de tuchtmeester moet gezien worden als een middel om het uiteindelijke doel te bereiken en niet als een doel op zichzelf. Het doel van de tuchtmeester is leiding geven totdat Christus komen zou.

Calvijn stelt drie functies van de wet:

1. De wet overtuigt van onze zonden en brengt ons ertoe God om hulp te bidden. Hierbij beroept Calvijn zich op o.a. Rom. 3:20, Rom. 5:20. De wet leert de ernst van de zonde en de onmogelijkheid van de mens om goed te doen. Dat moet hem doen vluchten tot God.
2. De wet beteugelt de boosdoeners en degenen die nog niet tot geloof gekomen zijn. De straf op de zonden (het overtreden van Gods wet) heeft een remmende functie op het willens en wetens zondigen.
3. De wet vermaant de gelovigen en spoort hen aan het goede te blijven doen. Calvijn noemt dit de voornaamste functie van de wet. Denk in dit verband aan het leven van

de dankbaarheid en het verlangen van gelovigen om naar Gods wet te leven. Tegelijk laat de wet steeds weer zien dat zelfs de allerheiligste een klein beginsel van deze gehoorzaamheid heeft (HC 44:114).

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Je kunt hierbij gebruik maken van de bespreking van de geboden in de Catechismus. Daar wordt vaak zowel de positieve als de negatieve kant van het gebod genoemd.

1. Het wordt één grote chaos. Ieder doet wat goed is in eigen oog.
2.
 - a. *Persoonlijk*
 - b. *Persoonlijk*
3.
 - a. Iemand die bemiddelt tussen twee partijen. Hij staat dus letterlijk tussen de partijen in.
 - b. Mozes.
 - c. Door het geloof in de Heere Jezus.
 - d. Tuchtmeester of leermeester. De wet als leermeester had de functie om overtredingen aan te wijzen en te voorkomen. Ook wijst de wet op deze manier vooruit naar de komst van Christus.
 - e. De Galaten.
4. *Persoonlijk.*
5.
 - a. Jazeker. Als ik de tien geboden hoor, wijst dat me erop dat ik deze geboden niet kan houden. Het drijft me uit naar Christus. Hij heeft de wet volmaakt gehouden.
 - b. Christus is gekomen om de wet te vervullen. Hij heeft Zich onderworpen aan de wet en heeft de vloek van de wet op Zich genomen. Door Zijn volmaakte leven heeft Hij de wet vervuld. Aan het kruis heeft hij de straf op de zonde van ongehoorzaamheid aan de wet gedragen en daarmee de vloek weggenomen.

Stellingen

Als christen ben ik bevrijd van de wet. Ja, want Christus heeft de wet vervuld en de vloek van de wet gedragen. Daarom is een christen niet meer gevangen door de wet.

Als christen ben ik vrij om te doen wat ik wil. Met deze stelling kun je meerdere kanten op. Ja, je leeft als christen in de vrijheid. Maar dat is wel een vrijheid binnen het heilzame van Gods wil en wet. Een christen wil als het goed is doen wat de Heere wil. Maar dat is een aangevochten leven, denk maar aan Paulus in Romeinen 7: het goede dat ik wil dat doe ik niet en het kwade dat ik niet wil dat doe ik.

Als christen ben ik gebonden aan de wet. Ook hier kun je twee kanten mee op. Een christen is niet meer gebonden door de wet in de zin dat hij onder de vloek van de wet ligt. Aan de andere kant gelden voor een christen nog steeds de kaders van de wet.

6.

ZIJN DOOD MIJN LEVEN!

(OP DE WIJS VAN: EENS WAS IK EEN VREEMD'LING)

Ooit was er een tijd dat ik los was van God
Mijn hart zat potdicht, voor genade op slot.
Ik voelde geen last, want mijn schuld woog niet zwaar
en ondanks mijn zonden zag ik geen gevaar.

Mijn vrienden vertelden van Christus, vol vuur.
Maar heel hun betoog ketste af op een muur.
Al spraken ze veel over kruisdood en graf. .
Het raakte mij niet, maar het stootte mij af.

Ik nam wel mijn bijbel en las voor mijn rust
Jesaja aandachtig, Johannes bewust.
Hoewel het daar ging over Jezus als Lam
had ik geen besef van wat Hem overkwam.

Soms hilde ik mee om Zijn pijn en verdriet.
Zijn lijden was zwaar, ik benijdde Hem niet.
Ik vond het aangrijpend, maar dacht er niet aan
dat Hij in mijn plaats deze strijd moest doorstaan.

Maar toen Gods genade mij bracht naar het licht,
kreeg ik door Zijn Geest alles helder in zicht.
Ik vreesde Gods oordeel; Zijn wet liet mij zien
dat ik om mijn zonden de doodstraf verdien.

Ik móést naar het kruis, want het drong tot mij door:
Mijn eigen verdiensten, ze stellen niets voor.
Bij Hem ben ik veilig, mijn Schuilplaats in nood.
Alleen Jezus Christus redt mij van de dood.

Geen angst en paniek houden mij in hun klem.
Mijn schuld is volledig gedragen door Hem.
Nu krijg ik genade, nu spreekt Hij mij vrij.
Verwonderd belijd ik: Hij stierf ook voor mij!

Dat houd ik voor ogen, dat troost mij in pijn.
Ja, zelfs als het uur van mijn dood er zal zijn,
zing ik in vertrouwen Hem blij tegemoet:
'Uw dood gaf mij leven, ik dank U voorgoed!'

7. Laat de jongeren zelf argumenten bedenken. Eventueel kun je van deze vraag een discussie of lagerhuisdebat maken.

Aandachtspunten bij het gesprek: probeer met elkaar te bedenken wat het heilzame van de wet is. Gebruik hierbij de drie functies van de wet (zie achtergrondinformatie). Het is steeds weer nodig om aangeklaagd te worden door de wet. Dat wordt nooit een gepasseerd station. En als leefregel der dankbaarheid kun je de wet ook niet missen.

8. Een gelovige blijft heel zijn leven te maken houden met de aanklacht van de wet. Een gelovige blijft een zondaar maar de Heere ziet die persoon als rechtvaardig door het werk van de Heere Jezus.
9.
 - a. De doop veronderstelt geen wedergeboorte. De doop is het teken en belofte van de waarheid van het Evangelie. In en door Jezus Christus wil God jouw God en Vader zijn. Dat belooft de Heere je ook. En Hij vraagt van jouw kant gehoorzaamheid.
 - b. Nee, het is dezelfde doop in die zin dat bij beiden verwezen wordt naar wat God doet in Jezus Christus. Het water verwijst naar het reinigende bloed van Christus. Het verschil is dat als een volwassene gedoopt wordt dat gebeurt ná persoonlijk belijden van het geloof. Als iemand als kind (van gelovige ouders) gedoopt is, vraágt die doop om geloof.
 - c. –
10. Je bekleden met de nieuwe mens doe je door alles wat niet past bij een leven met Christus af te leggen, weg te doen. Alles wat bij een leven met de Heere hoort, ga je doen, toepassen, aantrekken. Wat je aandacht geeft groeit, zeggen we wel. Dat geldt ook in het leven met de Heere. Als je bezig bent met God en Zijn Woord, dan zegt de Heere dat.
Probeer dit met elkaar heel praktisch te maken. Je zou deze tekst op je kledingkast kunnen plakken: elke morgen als ik me aankleed, bedenk ik, neem ik me voor om me ook met de nieuwe mens te bekleden.

Slotopdracht

-

Schets 5 – Ben je slaaf of ben je vrij?

Galaten 4

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om het filmpje te bekijken op www.geloofstoerusting.nl.

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Galaten 4
 - ✓ Efeze 2:1-11
 - ✓ Genesis 12-18
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, vraag 33 en 120
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 25 en 27
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 27:7
 - ✓ Psalm 124:1 en 4
 - ✓ Gebed des Heeren: 1, 2, 7 en 10
 - ✓ Onze Vader
 - ✓ Vaste rots van mijn behoud
 - ✓ De kerk van alle tijden
- Gebedspunten:
 - ✓ Bid voor allen die gebonden zijn in slavernij. Denk aan kindslaven, maar ook aan drugsverslaafden e.d.
 - ✓ Bid dat de Heere ons bevrijdt van de duivel.
 - ✓ Dank God voor Zijn verlossing en genade.
 - ✓ Bid voor evangelisatie- en zendingswerk.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Wat betekent het om slaaf van de wet te zijn?
2. Wat betekent het om kind van God te zijn?

Alternatieve (start)opdracht

- Vertel wat over een zending; waar werkt hij, wat zijn de taken? Misschien kun je een nieuwsbrief met elkaar doorlezen en bespreken. Bid voor deze zending en zijn werk.
- In deze schets komt twee keer een opdracht voor over het gesprek met andersgelovigen. Praat daar eens met elkaar over door. Kom je veel andersgelovigen tegen? Is het moeilijk om met hen in gesprek te gaan? Wissel ervaringen uit.
- Introduceer het thema 'slavernij' aan de hand van het verhaal 'De hut van oom Tom'.

Achtergrondinformatie

Betekenis benoemen

De Galaten zijn weer terug bij af: de evangelische vrijheid hebben ze vervuild voor wetticisme. De Galaten menen dat de beloften van God op zichzelf onvoldoende zijn en denken dat het je houden aan Gods wetten toegevoegd moet worden aan het evangelie van vrije genade.

Actualiteit aangeven

Zelf genade willen verdienen, is een kenmerk van ieder mens. Ook na ontvangen genade kan iemand weer terug vallen in het idee de genade zelf te moeten verdienen.

Christus centraal stellen

Christus is het enige fundament waardoor wij zalig kunnen worden. De komst van Jezus Christus naar de aarde is een vervulling van Gods belofte. De gelovigen vóór Zijn komst hebben deze belofte niet zelf gezien, maar wel geloofd en omhelsd (Hebr. 11:13). Uit de komst van Jezus Christus naar de aarde blijkt de waarheid van Gods beloften. De zekerheid van deze beloften moet de enige hoop en grond zijn van iedere gelovige.

Kerntekst is:

“Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb” (Gal. 4:11).

Paulus is bang dat zijn werk tevergeefs geweest is: de Galaten hebben de vrijheid van de kinderen van God ingewisseld voor de oude ‘dienstplicht’ van de wet. De angst van Paulus is dat de Galaten de reden en het doel van het leven en sterven van Jezus Christus niet begrepen hebben.

Tevergeefs: zonder vrucht. De uitwerking van Paulus’ prediking heeft zijn doel niet bereikt.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Dit brengt het thema van Galaten 4 op een bepaalde manier heel dichtbij. Tegelijk kun je over deze vorm van slavernij en de manier waarop wij daar nu mee om gaan ook een avond lang in gesprek zijn. Kader het gesprek zo nodig wat in.

1. Het is mooi en helpend om hierbij gebruik te maken de Bijbel met uitleg of een studiebijbel.
2. *Persoonlijk.*
3.
 - a. Dat is in Zijn hele leven zichtbaar. Een paar voorbeelden: Hij werd besneden, in de tempel aan de Heere voorgesteld, gedoopt, ging naar de synagoge, hield de sabbat en feestdagen, enz.
 - b. Hij is gekomen onder de wet om de wet te vervullen en de vloek van de wet te dragen. Hij was volmaakt gehoorzaam in onze plaats.
4.
 - a. Op www.heidelbergse-catechismus.nl vind je naast de klassieke weergave van de tekst ook een versie in gewone taal.
Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, wij zijn toch ook Zijn kinderen?
Alleen Christus is vanaf de eeuwigheid

- de enige, natuurlijke Zoon van God.
Vanwege Hem zijn wij uit genade geadopteerd
om kinderen van God te worden.
- b. Dan deel je in de volle rechten en plichten van het gezin. Je bent geadopteerd. Geen vreemdeling of gast, maar kind aan huis.
- 5.
- a. *Persoonlijk.*
 - b. *Persoonlijk.*
 - c. Dat de Heere Jezus ons hiermee geleerd heeft God zo aan te spreken.
6. Hij is bang dat de Galaten terug bij af zijn, dat ze alles wat hij hen heeft verkondigd vergeten zijn. Ze dreigen zichzelf weer aan de slavernij te onderwerpen. Ze geven hun positie als kind van God daarmee op en verwerpen de Heere. Het zou zijn alsof ze het Evangelie nooit gehoord hebben.
7. Inventariseer of jongeren dergelijke contacten hebben. Laat degenen die ervaring hebben eerst vertellen. Vraag anders wat ze weten over de islam en vul zo nodig aan.
Op de website van Evangelie en Moslims lees je het volgende:

Wat zijn de verschillen tussen islam en christelijk geloof? Hieronder lees je de belangrijkste verschillen tussen wat moslims geloven en wat de Bijbel leert op een rij.

God

Moslims geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat we Hem moeten dienen als onze Heer. Allah is het Arabische woord voor God. De Bijbel vertelt ons dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld: Het is de bedoeling dat wij God kennen, liefhebben en eren als een kind zijn vader.

Heilig Boek

Moslims geloven dat God via de engel Gabriël in de periode van 610-632 AD boodschappen aan Mohammed dicteerde die hij moest doorgeven aan zijn volgelingen. Na zijn dood is dat verzameld in een boek dat de Koran heet. Moslims geloven dat de hele Koran exact zo door God aan Mohammed is gegeven. Als christenen kunnen we niet geloven dat de Koran van God komt, want veel dingen kloppen niet met de Bijbel en we herkennen elementen uit andere bronnen die we niet vertrouwen. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat de kruisiging niet heeft plaatsgevonden, wordt er over Jezus geschreven op een manier die haaks staat op de Bijbel, herkennen we verhalen uit apocriefe evangeliën en zien we historische onzorgvuldigheden zoals de suggestie dat, Maria, de moeder van Jezus, de zus van Aaron is. Volgens veel moslims is de Bijbel vervalst, maar daar is geen historisch bewijs voor.

Zonde

Volgens moslims kan ieder mens de regels (wetten) van God houden. Soms weten mensen die regels niet (meer) of worden ze misleid. Als je toch een zonde doet, moet je berouw tonen en je oprecht inspannen om het goede te doen. Veel moslims gaan er vanuit dat je als moslim, wanneer je geen ernstige zonden doet, berouw hebt over je fouten en je inspant om goede daden te doen, mag rekenen dat God je beloont met het paradijs. Misschien moet je daarvoor nog een tijdelijke straf ondergaan. Hierover zijn verschillen de meningen wel onder moslimse theologen. De Bijbel zegt dat wij zonden doen omdat ons

hart niet op God gericht is. We zijn verslaafd aan het kwaad en daarom is er zoveel zonde en lijden in de wereld. Alleen door het bloed van Jezus Christus kunnen we van onze schuld bevrijd worden en rechtvaardig voor God staan.

Profeet of Redder?

Volgens moslims zijn profeten mensen die (bijna) zondeloos leven. Ze zijn een voorbeeld voor gewone mensen zoals jij en ik. Jezus is volgens moslims niet meer dan een bijzonder profeet. Dat Jezus van God kwam en onze zonden droeg is volgens moslims echt niet mogelijk en ook niet nodig. Mohammed streed ook als legeraanvoerder voor God. De Bijbel vertelt dat Jezus van de hemel kwam om onze zonde te dragen aan het kruis. Hij kwam om het weer goed te maken tussen ons en God. Dat kon Hij omdat Hij niet alleen mens was, maar ook God. Wie op Hem vertrouwt, zal God niet veroordelen, maar eeuwig leven geven. (Joh.3:16-18).

Goede daden

Moslims hebben veel regels voor wat je wel en niet mag doen. Volgens hen word je geboren met de neiging om de regels van God te houden en doe je dat ook als je je niet laat misleiden, maar je verstand gebruikt. Soms praten ze ook over punten die je kunt verdienen met goede werken. God weegt volgens hen je goede en slechte daden op de oordeelsdag.

Heilig leven is volgens de Bijbel heel belangrijk. Maar het lukt je alleen als God je leven verandert. Dat doet God door de Heilige Geest bij iedereen die in Jezus Christus gelooft. Stap voor stap. Gebed, bijbellezen en meeleven met de christelijke gemeente zijn belangrijk om te groeien in je geloof. (Joh. 15:4-5)

Paradijs?

Wie niet in God gelooft gaat naar de hel zegt de islam. Maar moslims die goede daden doen en berouw hebben over hun zonden, gaan naar het paradijs. Dat is een beloning voor je goede daden.

Jezus heeft beloofd dat Hij terug komt. Dan zal er voor iedereen die op Hem vertrouwt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Daar mogen mensen weer in vrede met God leven. Dat is geen beloning. Het is genade, want Jezus verdiende die plaats voor ons. (Openbaring 21:1-8)

Stellingen

Zonder liefde tot God leven volgens de regels van de wet is net zo erg als afgoden dienen. Wanneer je volgens de regels van Gods wet leeft om Zijn genade te verdienen, is dit inderdaad een verkapt heidendom. Het heidendom kenmerkt zich hierdoor dat gelovigen hun god gunstig moeten stemmen. Je dient net zo goed God niet als dat een heiden dat niet doet.

Een christen hoeft zich niet meer te houden aan de Joodse spijswetten. Dat klopt. Je kunt lezen in Handelingen 15 dat dit besloten is.

Jood en heiden kunnen op hun eigen manier tot geloof komen. Dat is niet waar. Er is maar één weg tot God en dat is door Jezus Christus Die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

8. Geboren uit de slavin – Ismaël
Geboren door het geloof in Gods belofte – Izak
Wordt door de ander vervolgd – Izak

Krijgt geen erfenis – Ismaël

Is verbonden met het hemels Jeruzalem – Izak

Staat voor degenen die door de wet zalig willen worden – Ismaël

9. Overeenkomsten tussen Joden en christenen: het Oude Testament, het geloof in één God. Het grote en wezenlijke verschil is dat Joden hun messias nog verwachten, terwijl christenen geloven dat Hij in Jezus gekomen is. Alle andere verschillen vloeien hieruit voort.

Slotopdracht

Je vindt het filmpje op <https://www.geloofstoerusting.nl/videos/een-man-in-een-put/>. Het geeft op een treffende manier de verschillen tussen de religies en het unieke van het christelijk geloof weer.

Schets 6 – Werken of vrucht

Galaten 5

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om het filmpje op ABC van het geloof te bekijken.
- Materiaal voor het maken van een tekening of schilderij (slotopdracht).

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Galaten 5
 - ✓ Romeinen 14:13-23
 - ✓ Efeze 4:1-32
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 32 t/m 44
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 24
 - ✓ Dordtse Leerregels hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 4
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 15
 - ✓ Psalm 17:3
 - ✓ Psalm 119:3 en 18
 - ✓ Psalm 143:10
 - ✓ Laat m'in U blijven groeien, bloeien
 - ✓ Al sprak ik met een mensentong
 - ✓ Jezus, open mijn oren
 - ✓ Wees ook jij een discipel
- Gebedspunten:
 - ✓ Bid of de vrucht van de Geest zichtbaar mag worden in ons leven.
 - ✓ Vraag of de Heere de werken van de duivel af wil breken.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Hoe gebruik je christelijke vrijheid op een goede manier?
2. Wat is het verschil tussen de werken van het vlees en de vrucht van de Geest?

Alternatieve (start)opdracht

Verdeel de groep jongeren in kleine groepjes van ca. 5 personen. Verdeel de negen woorden uit vers 22 over de verschillende groepjes. Bij de woorden die een groepje jongeren gekregen heeft, moeten ze een bijbels voorbeeld én een actueel voorbeeld noemen. Dat mag iemand uit hun familie zijn maar ook breder. Voorbeeld: bij het woord zachtmoedigheid is een bijbels voorbeeld Mozes. Een actueel voorbeeld zou kunnen zijn: mijn opa.

Achtergrondinformatie

Betekenis benoemen

Galaten 5 zoomt in op de concrete invulling van de christelijke vrijheid.

Actualiteit aangeven

Vrijheid wordt soms opgevat als een losbandig leven. Dat is de christelijke vrijheid echter niet. Een vrij leven is een leven dat geleid wordt door de Heilige Geest. Door Hem kan en wil de gelovige tegen alle zonden in zijn leven strijden. Paulus geeft praktisch onderwijs door aan te tonen wat een geestelijk leven uitwerkt in tegenstelling tot een vleeselijk leven.

Christus centraal stellen

De vrijheid is alleen te danken aan de vrijmaking door Jezus Christus.

Kerntekst is:

“Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen” (Gal. 5:1).

Het hele hoofdstuk maakt een scherp onderscheid: of je staat in de christelijke vrijheid die door Jezus Christus verworven is óf je staat nog onder de wet en probeert door eigen werken zalig te worden. In het laatste geval zal Christus geen waarde voor je hebben.

Het juk der dienstbaarheid: Het onderhouden van de Joodse ceremoniële wetten en regels.

Elkaar bijten en vereten: Ruziemaken en twisten met elkaar

De vrucht van de Geest

Paulus, de schrijver van deze brief, richt zich tot christenen in Galatië, een gebied in het noorden van centraal Klein-Azië (het huidige Turkije). De brief maakt duidelijk dat de dood van Christus het begin is van de tijd van het nieuwe verbond. Gelovigen hoeven geen Jood meer te worden of zich aan de wet van Mozes te houden. Het Evangelie is juist dat men gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, niet door gehoorzaamheid aan de wet. In deze tijd van het nieuwe verbond moeten christenen leven door de leiding en kracht van de Geest.

Dat brengt bij hoofdstuk 5 en 6 van deze brief. Leven door de Geest. In 5:1-12 roept Paulus de Galaten ertoe op te staan in de vrijheid, te leven uit de vrijheid. Als christen zijn ze niet meer gebonden aan de wet, maar vrij. Dat is een vrijheid waarmee Christus hen heeft vrijgemaakt. Daarom moeten ze zich niet weer laten belasten door het juk van de slavernij. In Christus Jezus heeft alleen het geloof kracht, en dat geloof is door de liefde werkzaam.

In v.13 gaat Paulus hierop door: geroepen tot vrijheid. Leef niet als slaaf, maar als vrije. Hoe? Dien elkaar door de liefde. Dat is namelijk de vervulling van de wet (v.14).

Vanaf v.15 worden ‘vlees’ en ‘Geest’ tegenover elkaar gezet. De gemeente wordt ertoe opgeroepen te wandelen (!) door de Geest. Want als je uit het vlees leeft, doe je ook de werken van het vlees, v.19: overspel, onreinheid, afgoderij, ruzie, moord, enz. Heel duidelijk is het slot van v.21: wie dit doet, wie leeft uit het vlees, zal het Koninkrijk van God niet beërven!

En dan v.22: **Maar** de vrucht van de Geest is: Maar... hoe klinkt hier de tegenstelling! Daar staat iets heel anders tegenover! Het leven uit het vlees, met al die boze, donkere werken en daden. Duisternis, zonde. En dan aan de andere kant: het leven uit de Geest, met **vrucht**. Werken is iets wat je zelf voor elkaar krijgt, iets wat je zelf bewerkt. Maar vrucht, dat krijg je.

Vrucht laten wij niet zelf groeien. Vrucht ontvang je. Wanneer je als christen leeft uit de Geest, wanneer door wedergeboorte de Heilige Geest in je hart woont, dan komt die vrucht er ook. De Heilige Geest neemt die vrucht Zelf mee! Hij staat er voor in, Hij zorgt ervoor.

En wat is die vrucht dan? Die ene vrucht, met die negen aspecten: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Eén vrucht, met negen aspecten. Een vrucht heeft tijd nodig om te groeien. Die groei geeft de Heere. Als je een appelboom plant duurt het wel even voordat je de eerste appel in handen hebt. Er kan van alles mis gaan: te weinig regen of zon, te weinig voeding in de grond, een zware storm... Maar er zijn ook dingen die je wel kunt doen: bemensten, extra water geven, snoeien. Zo is het ook met de vrucht van de Geest. Zonder de Heere komt er geen vrucht. Maar van ons wordt tegelijk gevraagd om ons te richten op die vrucht, om als het ware belemmeringen weg te halen, om te snoeien op z'n tijd. v.25: Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen! Dit houdt zowel leiding als kracht in: beslissingen en keuzes moeten we maken volgens de leiding van de Heilige Geest, en we moeten handelen in de geestelijke kracht die de Geest geeft. *Wandelen* wordt in de Schrift vaak gebruikt om de handelwijze voor het hele leven te vertegenwoordigen.

Als we beter gaan kijken naar die negen aspecten van de Geest, moeten we ons oog eerst en vooral op de Heere Jezus richten. Hij is Degene die volmaakt leefde door de Geest. In Zijn leven zie je de volmaakte vrucht bloeien. Al deze eigenschappen zijn zichtbaar in Jezus. Hij *is*: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Daarom moet ons oog steeds weer op Hem zijn. Biddend: Heere Jezus, laat Uw liefde in mij zijn. Laat Uw blijdschap in mij zijn. Geef mij Uw vrede, Uw lankmoedigheid, Uw goedertierenheid. Laat Uw goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid in mij zijn.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Een leven met de Heere wordt ook zichtbaar.

1.
 - a. *Persoonlijk.*
 - b. –
2.
 - a. *Persoonlijk.*
 - b. Een juk ligt als een last op je schouders. Het bindt je en drukt je neer. Zo is de wet. Je bent gebonden, als een slaaf.
 - c. Je bent bevrijd van de slavernij van de wet en vrijgemaakt om de Heere te dienen. Dan zul je uit liefde tot Hem Zijn geboden gaan houden.
3.
 - a. Omdat het om de kern van het Evangelie gaat.
 - b. Dat ook in ons leven het gaat om de vraag of wij geloven in de Heere Jezus Christus alleen.
4. –

- 5.
- a. *Persoonlijk.*
 - b. Een leven dicht bij de Heere. Dat is een liefde van liefde tot God en je naaste. Die liefde wordt op allerlei manieren ook (praktisch) zichtbaar.
- 6.
- a. In de verzen 19-21 worden allerlei werken van het vlees opgenoemd. Het vlees staat tegenover de Geest.
 - b. Die vormen voor alle tijden en plaatsen een groot gevaar.
 - c. Het is nooit goed om teveel alcohol of andere middelen te gebruiken. Die benevelen je brein, zorgen ervoor dat je niet meer goed kunt nadenken en dan ga je domme, zondige dingen doen. Dat past niet bij een leven met de Heere.
 - d. In de hel.
- 7.
- a. *Persoonlijk.*
 - b. *Persoonlijk.*
- 8.
- Op www.dordtse-leerregels.nl vind je ook een weergave in eigen woorden.
- Gelovigen worden verlost van de overheersende macht van de zonde, maar niet van de oude mens*
- De mensen die God naar Zijn voornemen tot de gemeenschap met Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest doet wedergeboren worden, verlost Hij wel van de heerschappij en slavernij van de zonde, maar Hij verlost hen in dit leven niet helemaal van het vlees en het lichaam van de zonde.
- De inwonende zonde*
- Hieruit komen de dagelijkse zonden van zwakheid voort; ook aan de allerbeste werken van de heiligen kleven gebreken. Dit is voor hen steeds weer een reden om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus en om de neiging om te zondigen hoe langer hoe meer te doden door de Geest van de gebeden en door heilige oefeningen in godsvrucht. Zo hunkeren zij naar het einddoel van hun geloof, de volmaaktheid, totdat zij van dit 'lichaam van de dood' verlost zijn en met het Lam van God in de hemel zullen regeren.
- a. Van de overheersende macht van de zonde maar nog niet van de oude mens.
 - b. De zonde heeft geen heerschappij, geen macht meer over je. Tegelijk blijf je wel een zondig mens, dat geneigd is tot het kwade. Daartegen hebben we te strijden, en daarvoor hebben we Gods hulp nodig. Die zonde moeten we ook belijden, God wil ze ons uit genade vergeven.
 - c. *Persoonlijk.*

- d. Dan zouden we Hem niet meer nodig hebben. Nu hebben we elke dag weer de Heere en Zijn genade nodig. Dat maakt en houdt ons afhankelijk van Hem!

Slotopdracht

Een mooie opdracht om met de inhoud van de vrucht van de Geest bezig te zijn.

Schets 7 – Een loflied op het kruis

Galaten 6

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om het filmpje op ABC van het geloof te bekijken.
- Briefpapier en pennen, slotopdracht.

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Galaten 6
 - ✓ Spreuken 10:12
 - ✓ Jakobus 5:19-20
 - ✓ 1 Petrus 4:8 en 23
 - ✓ Efeze 4:1-32
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 55
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 24
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 126
 - ✓ Psalm 98:2 en 3
 - ✓ Psalm 22:1, 12, 14 en 16
 - ✓ Psalm 85:1
 - ✓ Psalm 107:1 en 19
 - ✓ Ik wil zingen van mijn Heiland
 - ✓ Voor Uw liefde, Heer' Jezus
 - ✓ Vader, maak ons één
 - ✓ Op die heuvel daarginds
- Gebedspunten:
 - ✓ Bid voor het Joodse volk, dat ook zij Jezus als hun Messias mogen belijden.
 - ✓ Dank de Heere voor de lessen die Hij ons wil leren vanuit Zijn Woord.
 - ✓ Bid en dank voor de gemeente.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Welke opdracht legt Paulus in de gemeente neer?
2. Wat is de kern uit deze brief en wat betekent dat voor ons?

Alternatieve (start)opdracht

- Laat de jongeren in groepjes een psalm en een lied opzoeken over het lijden van de Heere Jezus en zing dat met elkaar.
- Bespreek en beantwoord de kernvragen met elkaar.

Achtergrondinformatie

Betekenis benoemen

Galaten 6 is een uitwerking van het christelijke leven in de praktijk.

Actualiteit aangeven

Een waar christelijk leven is niet makkelijk in een tijd waarin 'ik en mijzelf' centraal staan. Een christelijk leven is niet gericht op zichzelf, maar heeft oog voor de ander, met name de medegelovigen.

Christus centraal stellen

Ook uit hoofdstuk 6 van Galaten blijkt dat alleen het kruis van Christus waarde heeft voor God. Christus heeft de aller zwaarste last gedragen voor een ander. Dit moet de drive zijn om zo ook anderen bij te staan.

Kerntekst is:

"Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus" (Gal. 6:2).

Gelovigen kennen elk hun eigen (karakter) zonden en verleidingen. In de christelijke gemeente moeten we niet op elkaar neerkijken maar die moeilijkheden en zonden als gezamenlijke last dragen. In de gemeente zijn we voor elkaar verantwoordelijk.

Het vervullen van de wet: Door elkaars lasten te dragen, vervullen we de wet die Christus gegeven heeft. Jezus heeft de zonde van de mensheid op Zich genomen. Paulus leerde de Galaten dat ze niet meer de Joodse ceremoniële wetten hoefden te gehoorzamen maar de 'zedelijke wet' (Gods geboden die altijd geldend zijn) moeten zeker nog wel gehouden worden.

In het vlees zaaien en in de Geest zaaien: Het doet er wel degelijk toe hoe wij hier op aarde leven. Als we wandelen in de Geest, Gods geboden houden, goeddoen aan de medegelovigen, dan zullen we eeuwige zegeningen beërven. Maar als we egoïstisch, zelfzuchtig en zondig leven zullen we daar ook het oordeel over ontvangen.

Huisgenoten des geloofs: Het woord 'huisgenoten des geloofs' beschouwt de gelovigen als één groot gezin.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

-

1. –

2.

a. *Persoonlijk.*

b. Een mooi voorbeeld hiervan is de eerste gemeente in Handelingen 2: ze hadden alle dingen gemeenschappelijk, ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En daar blijkt Barnabas, Handelingen 4, dan weer een mooi voorbeeld van.

Stellingen

Zonde die er bij een ander uitkomt, zit er bij mij in. Als je jezelf hebt leren kennen, weet je dat dit waar is. Fatsoen, normen en waarden zorgen ervoor dat we niet alles doen wat we willen – in de meeste gevallen tenminste – maar mijn hart is net zo slecht als dat van een moordenaar. En ook van allebei geldt dat alleen Jezus Christus ons kan redden.

Wie zichzelf leert kennen, komt aan een ander niet meer toe. Een bekend gezegde is dat een christen voor zichzelf nauw leeft en tegelijk ruim voor een ander is. De Heere Jezus zei ook dat we eerst de balk uit ons eigen oog moeten halen voor we kijken naar de splinter van een ander. Toch zal het een christen pijn doen als iemand anders zondigt. Uit liefde wil je de ander weer op het rechte pad brengen.

Eenzaamheid komt in de christelijke gemeente niet voor. Dat hoort in ieder geval zo te zijn! Echt omzien naar elkaar betekent dat niemand uit het oog verloren wordt.

3. De Bijbel spreekt op verschillende manieren over de mens. Allereerst is de mens door God geschapen. Volmaakt goed geschapen. De mens is dus schepsel en verbonden met zijn Schepper. Vervolgens is de mens zondaar, Adamskind. In die zin kunnen wij niets goeds meer doen. Wij zijn verdorven en alles wat we doen is met zonde bekleet. Het is belangrijk om dit allebei in het oog te houden. Je bent als mens door God Zelf geschapen, daarom mag je dankbaar zijn met wie je bent. Maar het is ook goed te beseffen dat je voor God niet kunt bestaan. Je hebt de Heere Jezus nodig! Als je in Hem gelooft, mag je rechtvaardig zijn in Gods oog. Dan ziet de Heere niet jou met jouw zonden, maar de Heere Jezus met Zijn gerechtigheid. Dan ben je zondaar en rechtvaardige tegelijk!
4.
 - a. In Galaten 5 zie je ook de tegenstelling tussen vlees en Geest. Bij het vlees horen al die zonden. Zaaïen in het vlees is een leven in zonde. Dan houd je die zonden aan de hand, moedwillig, dan blijf je er in. En dan zul je ook oogsten wat je gezaaid hebt.
 - b. Nee, die garantie geeft de Bijbel niet. Wel belooft de Heere eeuwige vrucht. Zaaïen in de Geest levert eeuwig leven op. Juist op aarde kan een christen moeite ervaren, maar dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt!
 - c. Te blijven goed doen. Aan alle mensen, maar wel in het bijzonder aan de medegelovigen.
5.
 - a. Of je buigt voor het kruis van Christus → een leven uit geloof. Of je struikelt over het kruis → een leven in ongelooft.
 - b. –
6.
 - a. De Heere heeft met dat volk een verbond gesloten. Dat verbond geldt nog steeds want de Heere verandert niet.
 - b. We mogen grote dingen verwachten omdat onze God een groot en machtig God is. Je leest hierover in Romeinen 9-11. De bekering van de Joden en de gevolgen hiervan voor de christenen. Het wat en hoe weten we niet precies, maar we moeten er vooral veel om bidden!
 - c. –

7. Paulus weet van het geloof dat er in hun leven was. Daar spreekt hij hen in deze brief dan ook op aan. Het is een troost dat Paulus hen broeders noemt. Hij heeft goede hoop en verwachting, omdat de Heere nooit loslaat wat zijn hand begonnen is! Dat is ook een grote bemoediging voor ons!

Slotopdracht

Een mooie opdracht om de bespreking van de Galatenbrief mee af te sluiten.