

# Schets 4 – Is de wet nog nodig?

## Galaten 3:19-29

### Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Vellen papier voor de schuifdiscussie, alternatieve opdracht.
- Apparatuur om het filmpje op ABC van het geloof te bekijken.

### Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
  - ✓ Galaten 3:19-29
  - ✓ Hosea 5:1-5
  - ✓ Romeinen 3:19-31
  - ✓ Romeinen 4
  - ✓ Hos. 5: 1-5; Rom. 3: 19-31 en Rom. 4.
- Vanuit de belijdenis:
  - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 2
  - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 33
  - ✓ Doopformulier
- Suggesties om te zingen:
  - ✓ Psalm 119:1, 2 en 3
  - ✓ Berijming van de tien geboden
  - ✓ Psalm 19:4
  - ✓ Psalm 86:6
  - ✓ Eens was ik een vreemd'ling
  - ✓ Heer', wat wilt Gij dat ik doe?
  - ✓ Laat m'in U blijven, groeien, bloeien
- Gebedspunten:
  - ✓ Dank God voor het heilzame van Zijn geboden.
  - ✓ Bid om een leven in overeenstemming met Gods wet.
  - ✓ Bid voor ons land, dat ook daar Gods wetten gehoorzaamd worden.

### Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Welke functies heeft de wet?
2. Wat is in Christus zijn?

### Alternatieve (start)opdracht

- Begin met de stellingen, bespreek ze met de schuifdiscussie.
- Begin met het gesprek tussen Pieter en Esmée.

### Achtergrondinformatie

#### *Betekenis benoemen*

Deze schets gaat in op het tweeërlei doel van de wet: enerzijds geeft de wet Gods leefregels aan. Zo moet de mens leven. De mens overtreedt vanwege zijn zondige natuur echter steeds deze regels. Anderzijds brengt de wet de mens tot Christus. De wet laat ons zien dat wij zondig en onvolmaakt zijn. De Heere Jezus heeft de wet volkomen gehouden en door het geloof in Zijn volbrachte werk wordt de gelovige schuldvrij verklaard.

#### *Actualiteit aangeven*

De wet wordt door velen opgevat als een bundel regels, met dikwijls de nadruk op de verboden. Het gevaar van wetticisme ligt op de loer. Velen, zowel binnen als buiten de kerk, vragen naar de betekenis en het doel van de wet. Het doel van de wet is echter geweldig: het schakelt onze eigen verdienste wat betreft onze zaligheid volledig uit en dat moet ons juist brengen bij Jezus Christus. Anderzijds laat Gods wet zien, hoe de Heere wil dat we lezen zullen. En als we zo leven is dat heilzaam voor zowel onszelf als de mensen om ons heen.

#### *Christus centraal stellen*

Christus heeft de wet vervuld voor zondaren. Alleen door persoonlijk geloof in Jezus Christus is er ontkoming van de straf op de zonde. Door het geloof in Jezus Christus (dat de Heilige Geest in ons hart wil werken) word je een kind van God.

### Galaten 3

*De wet:* de wet is niet alleen de Decaloog (tien geboden), maar omhelst alle wetten van het Oude Testament.

*Tuchtmeester:* in het Grieks staat er een afgeleide van pedagoog. Pedagogiek wordt ook wel opvoedkunde genoemd. In deze opleiding zoekt men in een veelheid van opvoedmethoden de meeste effectieve methode om *een bepaald doel* te bereiken.

*Uit het geloof gerechtvaardigd worden:* door een waar geloof in de Heere Jezus schenkt God de volkomen gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus aan de gelovige. Ondanks het feit dat een gelovige nog zondigt, ziet God die persoon toch als rechtvaardig, omdat Christus de schuld voor de gelovige gedragen heeft maar ook plaatsvervangend een volkomen goed leven geleid heeft.

*Niet meer onder de tuchtmeester:* de tuchtmeester moet gezien worden als een middel om het uiteindelijke doel te bereiken en niet als een doel op zichzelf. Het doel van de tuchtmeester is leiding geven totdat Christus komen zou.

Calvijn stelt drie functies van de wet:

1. De wet overtuigt van onze zonden en brengt ons ertoe God om hulp te bidden. Hierbij beroept Calvijn zich op o.a. Rom. 3:20, Rom. 5:20. De wet leert de ernst van de zonde en de onmogelijkheid van de mens om goed te doen. Dat moet hem doen vluchten tot God.

2. De wet beteugelt de boosdoeners en degenen die nog niet tot geloof gekomen zijn. De straf op de zonden (het overtreden van Gods wet) heeft een remmende functie op het willens en wetens zondigen.
3. De wet vermaant de gelovigen en spoort hen aan het goede te blijven doen. Calvijn noemt dit de voornaamste functie van de wet. Denk in dit verband aan het leven van de dankbaarheid en het verlangen van gelovigen om naar Gods wet te leven. Tegelijk laat de wet steeds weer zien dat zelfs de allerheiligste een klein beginsel van deze gehoorzaamheid heeft (HC 44:114).

### Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

#### Startopdracht

Je kunt hierbij gebruik maken van de bespreking van de geboden in de Catechismus. Daar wordt vaak zowel de positieve als de negatieve kant van het gebod genoemd.

1. Het wordt één grote chaos. Ieder doet wat goed is in eigen oog.
2.
  - a. *Persoonlijk*
  - b. *Persoonlijk*
3.
  - a. Iemand die bemiddelt tussen twee partijen. Hij staat dus letterlijk tussen de partijen in.
  - b. Mozes.
  - c. Door het geloof in de Heere Jezus.
  - d. Tuchtmeester of leermeester. De wet als leermeester had de functie om overtredingen aan te wijzen en te voorkomen. Ook wijst de wet op deze manier vooruit naar de komst van Christus.
  - e. De Galaten.
4. *Persoonlijk*.
5.
  - a. Jazeker. Als ik de tien geboden hoor, wijst dat me erop dat ik deze geboden niet kan houden. Het drijft me uit naar Christus. Hij heeft de wet volmaakt gehouden.
  - b. Christus is gekomen om de wet te vervullen. Hij heeft Zich onderworpen aan de wet en heeft de vloek van de wet op Zich genomen. Door Zijn volmaakte leven heeft Hij de wet vervuld. Aan het kruis heeft hij de straf op de zonde van ongehoorzaamheid aan de wet gedragen en daarmee de vloek weggenomen.

#### Stellingen

*Als christen ben ik bevrijd van de wet.* Ja, want Christus heeft de wet vervuld en de vloek van de wet gedragen. Daarom is een christen niet meer gevangen door de wet.

*Als christen ben ik vrij om te doen wat ik wil.* Met deze stelling kun je meerdere kanten op. Ja, je leeft als christen in de vrijheid. Maar dat is wel een vrijheid binnen het heilzame van Gods wil en wet. Een christen wil als het goed is doen wat de Heere wil. Maar dat is een aangevochten leven, denk maar aan Paulus in Romeinen 7: het goede dat ik wil dat doe ik niet en het kwade dat ik niet wil dat doe ik.

*Als christen ben ik gebonden aan de wet. Ook hier kun je twee kanten mee op. Een christen is niet meer gebonden door de wet in de zin dat hij onder de vloek van de wet ligt. Aan de andere kant gelden voor een christen nog steeds de kaders van de wet.*

6.

# ZIJN DOOD MIJN LEVEN!

**(OP DE WIJS VAN: EENS WAS IK EEN VREEMD'LING)**

Ooit was er een tijd dat ik los was van God  
Mijn hart zat potdicht, voor genade op slot.  
Ik voelde geen last, want mijn schuld woog niet zwaar  
en ondanks mijn zonden zag ik geen gevaar.

Mijn vrienden vertelden van Christus, vol vuur.  
Maar heel hun betoog ketste af op een muur.  
Al spraken ze veel over kruisdood en graf. .  
Het raakte mij niet, maar het stootte mij af.

Ik nam wel mijn bijbel en las voor mijn rust  
Jesaja aandachtig, Johannes bewust.  
Hoewel het daar ging over Jezus als Lam  
had ik geen besef van wat Hem overkwam.

Soms huilde ik mee om Zijn pijn en verdriet.  
Zijn lijden was zwaar, ik benijdde Hem niet.  
Ik vond het aangrijpend, maar dacht er niet aan  
dat Hij in mijn plaats deze strijd moest doorstaan.

Maar toen Gods genade mij bracht naar het licht,  
kreeg ik door Zijn Geest alles helder in zicht.  
Ik vreesde Gods oordeel; Zijn wet liet mij zien  
dat ik om mijn zonden de doodstraf verdien.

Ik móést naar het kruis, want het drong tot mij door:  
Mijn eigen verdiensten, ze stellen niets voor.  
Bij Hem ben ik veilig, mijn Schuilplaats in nood.  
Alleen Jezus Christus redt mij van de dood.

Geen angst en paniek houden mij in hun klem.  
Mijn schuld is volledig gedragen door Hem.  
Nu krijg ik genade, nu spreekt Hij mij vrij.  
Verwonderd belijd ik: Hij stierf ook voor mij!

Dat houd ik voor ogen, dat troost mij in pijn.  
Ja, zelfs als het uur van mijn dood er zal zijn,  
zing ik in vertrouwen Hem blij tegemoet:  
'Uw dood gaf mij leven, ik dank U voorgoed!'

7. Laat de jongeren zelf argumenten bedenken. Eventueel kun je van deze vraag een discussie of lagerhuisdebat maken.  
Aandachtspunten bij het gesprek: probeer met elkaar te bedenken wat het heilzame van de wet is. Gebruik hierbij de drie functies van de wet (zie achtergrondinformatie). Het is steeds weer nodig om aangeklaagd te worden door de wet. Dat wordt nooit een gepasseerd station. En als leefregel der dankbaarheid kun je de wet ook niet missen.
8. Een gelovige blijft heel zijn leven te maken houden met de aanklacht van de wet. Een gelovige blijft een zondaar maar de Heere ziet die persoon als rechtvaardig door het werk van de Heere Jezus.
9.
  - a. De doop veronderstelt geen wedergeboorte. De doop is het teken en belofte van de waarheid van het Evangelie. In en door Jezus Christus wil God jouw God en Vader zijn. Dat belooft de Heere je ook. En Hij vraagt van jouw kant gehoorzaamheid.
  - b. Nee, het is dezelfde doop in die zin dat bij beiden verwezen wordt naar wat God doet in Jezus Christus. Het water verwijst naar het reinigende bloed van Christus. Het verschil is dat als een volwassene gedoopt wordt dat gebeurt ná persoonlijk belijden van het geloof. Als iemand als kind (van gelovige ouders) gedoopt is, vraágt die doop om geloof.
  - c. –
10. Je bekleden met de nieuwe mens doe je door alles wat niet past bij een leven met Christus af te leggen, weg te doen. Alles wat bij een leven met de Heere hoort, ga je doen, toepassen, aantrekken. Wat je aandacht geeft groeit, zeggen we wel. Dat geldt ook in het leven met de Heere. Als je bezig bent met God en Zijn Woord, dan zegt de Heere dat.  
Probeer dit met elkaar heel praktisch te maken. Je zou deze tekst op je kledingkast kunnen plakken: elke morgen als ik me aankleed, bedenk ik, neem ik me voor om me ook met de nieuwe mens te bekleden.

*Slotopdracht*

-