

Schets 2 – God onze Schepper

Genesis 2:4-25

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Genesis 2:4-25
 - ✓ Genesis 1:26-31
 - ✓ Psalm 8
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 8:4, 5, 6
 - ✓ Psalm 139:7, 8, 9
 - ✓ Psalm 146:4
 - ✓ Zie ik sterren aan de hemel staan
 - ✓ Ik heb je bij je naam geroepen
 - ✓ Create in me a clean heart
 - ✓ Heer' wat wilt Gij dat ik doe
- Dankpunten:
 - ✓ Dank de Heere dat Hij je Schepper is; Hij gaf je het leven
 - ✓ Dank God voor het mooie dat er nog in de schepping overgebleven is
- Gebedspunten:
 - ✓ Bid om het herscheppende werk van de Heilige Geest
 - ✓ Vraag om kracht om een goede rentmeester op deze aarde te zijn

Doelstelling

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende 2 kernvragen beantwoorden:
 1. Wat betekent het dat de Heere jouw Schepper is?
 2. Welke opdracht(en) heeft de mens op aarde gekregen en wat betekent dat voor mij?
- De jongeren denken naar aanleiding van het besproken Bijbelgedeelte na over de schepping van de mens als man en vrouw.

Alternatieve startopdracht

Je leest zowel in Genesis 1 als in Genesis 2 de geschiedenis van de schepping. Wat zijn de verschillen? Zoek ze op en zet ze op een rij.

Achtergrondinformatie bij Genesis 2:4-25

Genesis 1:26-31 en Genesis 2:4-7

Zo maakt God de kroon op Zijn scheppingswerk: de mens. Bijzonder is het overleg dat de Heere als het ware met Zichzelf heeft. Daarbij kunnen we denken aan het – zeker voor kinderen – toch wel moeilijke begrip: Gods Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Iets daarvan komen we ook al tegen in vers 2: 'De Geest Gods zweefde op de wateren.

Deze mens zal gemaakt worden naar Gods beeld en gelijkenis. De mens zal op God lijken, trekken van God vertonen. Die trekken zijn alles waarin een mens verschilt van het overige leven. Maar vooral gaat het om 'ware kennis, gerechtigheid en heiligheid' (HC vraag en antwoord 6 en Efeze 4:24 en Kolossensen 3:10).

Daarbij komt duidelijk zijn verbondenheid met het stof der aarde tot uitdrukking. Hij maakte de mens uit aarde. En Hij blaast hem de levensadem in. Zo ontvangt de mens van zijn Schepper het leven. Hij kan liefhebben, zich dingen herinneren, in relatie met God leven, kiezen. God maakte hem tot een levende ziel; de mens heeft een zielenleven.

Ook legt God in de mens de levenskracht om zich voort te planten. Dit komt uit in de zin: 'God zegende hen.' De eerste mens heet Adam, letterlijk 'mens'. Het werd de eigennaam van de eerste mens.

De mens krijgt als taak om de hele schepping goed te beheren: het rentmeesterschap. Het voedsel voor de mens is plantaardig. In vers 4 t/m 7 wordt de geschiedenis van de schepping samengevat.

Vers 8-14

De HEERE heeft de hele aarde volmaakt geschapen. Maar Hij maakt op die aarde ook een speciale plek waar de mens zijn taak kan uitvoeren: de hof van Eden. Eden betekent letterlijk 'genot'. 'Hof van Eden' betekent dus 'lusthof'. Deze hof heeft zich waarschijnlijk bevonden op de plek waar tegenwoordig Irak ligt. 'Geplant' wil zeggen dat deze hof speciaal door de HEERE gemaakt wordt. In vers 9 wordt dat onderstreept: de HEERE laat daar vruchtbare bomen groeien. Ook twee heel speciale bomen krijgen daar hun plek (zie vers 16-17). Door het water van de rivier die in vier stromen opsplijt, wordt de vruchtbaarheid van de hof nog meer benadrukt.

Vers 15

Adam krijgt de taak om de hof te bebouwen en te bewaren, om tuinman te zijn dus. In dat werk wordt Adam niet gehinderd door doornen (Genesis 3:17-18) en andere ongemakken. Voor de zondeval is het werk dat Adam opgedragen krijgt alleen maar een heerlijke taak.

Vers 16-17 In het paradijs krijgt Adam een gebod van de HEERE. Er is één boom in de hof waarvan Adam niet eten mag, de boom der kennis des goeds en des kwaads. Zo krijgt Adam de mogelijkheid om te laten zien dat hij de HEERE vrijwillig wil volgen. Adam kan kiezen: voor of tegen God. De consequentie van die laatste keus vertelt de HEERE er wel direct bij: dat betekent zijn dood. Door niet van de boom te eten toont Adam zijn trouw en toewijding aan de HEERE.

Vers 18-25 Al de dieren die de Heere bij Adam bracht, kwamen paarsgewijs. Adam echter is nog maar alleen. Hij vond niemand die op hem lijkt en hem kan helpen. Ook dat weet en ziet

de Heere. Hij geeft Adam zijn vrouw. Vanaf het begin is het Gods bedoeling dat man en vrouw samen mens zullen zijn voor Zijn aangezicht. Man en vrouw verlaten het ouderlijke huis en leven in huwelijksgemeenschap samen. Telkens moeten nieuwe gezinnen worden gesticht. Maar in de door de Heere, vanuit de schepping, aangewezen weg!

Manninne is het Hebreeuwse woord voor 'vrouw', gevormd door het woord 'man' met de toevoeging van de vrouwelijke uitgang. In hun zondeloze staat, waarin voor onreinheid en schaamte geen enkele plaats is, schamen ze zich niet voor hun naaktheid.

De brug naar jongeren

Met deze schets wordt het iets persoonlijk. God is niet alleen Schepper, Hij is ook mijn Schepper. Dat wil zeggen dat ons leven door de Heere gewild is. Maar ook dat Hij mij gemaakt heeft zoals ik ben. Jongeren kunnen op zoek zijn naar hun identiteit, of zelfs ook worstelen met vragen rondom hun geaardheid. Wees je hiervan bewust en houd in de gaten of er jongeren (kunnen) zijn die hiermee zitten. Zorg voor een veilige setting en geef jongeren de ruimte om met vragen of hun mening te komen. Kies er zo nodig voor om een andere keer op dit onderwerp terug te komen.

Ook de vraag naar het herscheppende werk van de Heilige Geest komt in deze schets aan de orde. Jongeren kunnen zoeken naar de zekerheid van het heil. Laat de Bijbel zelf aan het woord komen en wijs steeds weer de weg naar de Heere Jezus toe.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Neem twee jongeren apart en geef een situatieschets: een auto komt aanrijden, kan niet remmen als de auto voor hem stopt voor het rode licht. De automobilist in de auto veroorzaakt een kettingbotsing.

Laat de 1^e jongere aan de groep het verhaal vertellen als zijnde de automobilist. Wat gebeurde er, wat beleefde hij, wat is zijn ervaring?

Laat de 2^e jongere aan de groep het verhaal vertellen als zijnde een voorbijganger. Wat zag hij gebeuren, hoe beleefde hij dit?

Je krijgt twee verschillende verhalen van dezelfde gebeurtenis. Het vertelperspectief is namelijk anders. Iets dergelijks zien we gebeuren bij Genesis 1 en 2.

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.

1. -
2. *Eigen antwoord. Zie hiervoor Genesis 2 en de informatie hierboven.*
3.
 - a. Rechtvaardigheid, heiligheid en kennis.
 - b. Rechtvaardigheid: de mens weet van goed en kwaad; de mens weet wat de wil van de Heere is.
Heiligheid: de mens leeft voor de Heere, om Hem te dienen, om tot Zijn eer te leven.

Kennis: de mens kent God en heeft kennis van de wereld om zich heen (verstand zoals de dieren dat niet hebben).

4.
 - a. *Persoonlijk*
 - b. *Persoonlijk*
5.
 - a. –
 - b. –
6.
 - a. *Persoonlijk*
 - b. *Persoonlijk*
 - c. Door het werk van de Heilige Geest in je hart en leven.
 - d. –
7.
 - a. Dat het de gewone gang van zaken is dat een man zijn ouders verlaat om met zijn vrouw één te worden.
 - b. Dat het iets heel bijzonders is tussen één man en één vrouw en dat de Heere dit al bij de schepping zo gemaakt heeft.

Stellingen

- Hier lees je dat de Heere gezegd heeft dat het niet goed is dat een mens alleen zou zijn. Later zegt Paulus dat hij vanwege zijn ongehuwd-zijn veel meer kan betekenen in Gods koninkrijk.
 - De mens is een sociaal wezen, dus in zekere zin hebben we elkaar nodig. Het allerbelangrijkste is echter dat je de Heere aan je zij hebt.
 - Het behoort er in ieder geval niet te zijn!
8.
 - a. *Dit is een uitgebreide vraag die veel op kan roepen bij de jongeren. Houd in de gaten of er een veilige sfeer heerst om over deze dingen te praten en of iedereen in zijn waarde gelaten wordt. Als deze vraag veel oproept, kan het goed zijn om hier op een andere avond nog eens over door te spreken.*

De Heere heeft ons lichaam geschapen, Hij heeft ons bedacht en gemaakt. Hij schiep ons mannelijk of vrouwelijk. De seksuele gerichtheid zoals God die bedoelt is die van een man tot een vrouw en andersom. De seksuele gemeenschap tussen één man en één vrouw hoort thuis binnen het huwelijk.
 - b. Ons lichaam is onvolmaakt. Je kunt lesbische of homofiele gevoelens hebben. Je kunt je niet thuis voelen in je eigen lichaam.

- c. Door veiligheid te bieden. Door eerlijk en open naar elkaar te luisteren. Door voor die ander te bidden.
- 9.
- a. *Persoonlijk*
 - b. *Persoonlijk*
 - c. Het geloof in de Heere Jezus als je Verlosser.
 - d. –
10. *Dit kan een mooie discussie opleveren over je verantwoordelijkheid hier op en voor deze aarde en de gerichtheid op de hemel.*

Slotopdracht

Mooi om met de kern van deze schets af te sluiten.