

Schets 5 – Zonde bereikt zijn hoogtepunt

Genesis 6

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- Papier en tekenmateriaal voor de startopdracht
- Papier en potloden voor vraag 1
- Knutselmateriaal voor vraag 8

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Genesis 6
 - ✓ Mattheüs 24:36-51
 - ✓ Psalm 14
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 6:2, 3, 4 en 9
 - ✓ Psalm 14:1, 2, 3 en 7
 - ✓ Psalm 84:6
 - ✓ Psalm 130:1, 2, 3
 - ✓ Genade groot
 - ✓ God zal het heelal bewaren
 - ✓ Woord, voor ons geschreven
 - ✓ Wend u tot Mij
 - ✓ Zoals ik ben, kom 'k onbereid
- Dankpunten:
 - ✓ Dank God voor de redding die er is in Christus, de Ark van het behoud.
 - ✓ Dank de Heere dat Hij het oordeel nog uitstelt en genadetijd geeft.
- Gebedspunten:
 - ✓ Vraag om vergeving voor onze zonden waarmee we de Heere zoveel verdriet doen.
 - ✓ Bid dat velen (vandaag) Christus als hun Zaligmaker belijden.

Doelstelling

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvraag beantwoorden:
Waarom vond de zondvloed plaats en waarom ontving Noach genade in Gods ogen?
- De jongeren denken naar aanleiding van het besproken bijbelgedeelte na over wat de betekenis van genade voor hen is.

Alternatieve startopdracht

Bedenk met elkaar voorbeelden uit de Bijbel van zonde die op een hoogtepunt komt. Hoe gaat het vervolgens verder? Grijpt de Heere in? Is er nog een uitweg mogelijk? Vergelijk deze voorbeelden met de geschiedenis van Noach.

Achtergrondinformatie bij Genesis 6

Vers 1 In hoofdstuk 5 vinden we de geslachtslijst van Adam via Seth tot Noach. Het gaat dus over het nageslacht dat de Heere dient (vgl. Genesis 4:26), in tegenstelling tot de geslachtslijn van Kaïn (Genesis 4:17-24). Toch wordt ook hier de vreze des Heeren schaars. In Genesis 5:22 wordt met nadruk van Henoch vermeld dat hij wandelt met God: blijkbaar is dat dan al meer uitzondering dan regel. Zo wordt de toon gezet voor de oordeelsaankondiging in hoofdstuk zes. De bevolking groeit snel en de mensen blijven lang leven.

Vers 2-3 Sommige mensen menen dat Gods zonen, goddelijke wezens, engelen, geweest zijn. Waarschijnlijker is dat het om godvrezende mensen uit het geslacht van Seth gaat en om goddeloze mensen uit de geslachtslijn van Kaïn. De kinderen van gelovige ouders vinden het niet belangrijk of die vrouw of man met wie ze trouwen de Heere liefheeft. Deze gemengde huwelijken bevorderen de toenemende goddeloosheid op de aarde. Daarom roepen zij Gods toorn op. Hij zal niet eindeloos oproepen tot bekering. Hij geeft echter genadetijd: 120 jaar uitstel van de zondvloed.

De gelovigen worden vaker aangeduid als kinderen van God, zie Deuteronomium 14:1, Psalm 73:15, Jesaja 43:6, Lukas 3:38. Ook in Johannes 1:12 en 13 staan degenen die uit het vlees geboren zijn ('kinderen van de mens') in contrast met degenen die uit God geboren zijn ('kinderen van God').

Vers 4-5 In de tijd voor, maar ook na, de zondvloed kwamen reuzen voor (Deuteronomium 1:28 en 1 Samuël 17:4). De zonden van de mensen zijn zo veel geworden, dat zij als het ware de aarde bedekken als een duistere deken. Wat er in het hart van de mens opkomt, is niet godvrezend, maar goddeloos.

Vers 6 In dit vers zien we de pijn van God om de zondige mens. Zó heeft Hij het niet bedoeld. Zó heeft Hij deze aarde met haar bewoners niet geschapen. Zo mist Zijn schepping haar doel (zonde betekent doel-missen!).

Vers 7 In het oordeel sleurt de mens ook de dieren mee.

Vers 8-13 Wat een wonder van genade dat God toch verder gaat met de mens. Hij vergeet zijn verbond en beloften nooit (Gen 3:15). God zorgt altijd voor een 'rest', een overblijfsel dat Hem dient. Hier vindt Noach genade in de ogen van de Heere. Hij is rechtvaardig, hij leeft naar Gods geboden. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Hij wordt ook oprecht genoemd. Zijn vroomheid is geen huichelarij, maar een zaak van zijn hart. Net zoals van Henoch meldt de Heilige Schrift van Noach dat hij wandelt met God, dat wil zeggen dat hij in het dagelijkse leven leeft met de Heere.

Het contrast tussen Noach en zijn goddeloze medemensen die steeds verder bij de Heere vandaan gaan, is groot. De genadetijd zal een eind kennen, waarna de aarde verdorven zal worden.

Vers 14-17 Van goferhout, waarschijnlijk een soort cipressenhout, moet Noach een enorme drijvende kist bouwen van 150 m lang, 25 m breed en 15 meter hoog; (Een el is ongeveer 50 cm). Er komen drie verdiepingen. Er moet ook een lichtopening in de ark komen en aan de zijkant een grote deur. Alle levende wezens zullen sterven als de Heere de watervloed over de aarde brengt.

Vers 18-22 Met Noach maakt de Heere een verbond. Hij wil hem en zijn gezin behouden. Ook van de dieren ontkomen er steeds twee aan het oordeel. Er moet ook genoeg te eten zijn voor Noach, zijn gezin en de dieren.

Wat een wonder! Noach werkt nauwgezet uit wat God hem bevolen had. Hij handelt naar Gods bevel. Hij gelooft Gods waarschuwing, ook als hij er 100 jaar lang om wordt uitgelachen en bespot. Dat vraagt God van ons allemaal (Psalm 119:1 berijmd).

De brug naar jongeren

Uiteindelijk wordt de zonde zo erg, dat God het niet meer aan kan zien. Het is goed om richting de jongeren duidelijk te maken wat God van zonde vindt: Hij kan het gewoon niet aanzien. Uiteindelijk straft de Heere de zonde ook. Na de komst van de Heere Jezus liggen zonde en oordeel niet meer zo dicht bij elkaar. Het uiteindelijke oordeel wordt uitgesteld, tot de wederkomst van Christus. Dat is tegelijk het ernstige van deze geschiedenis: de realiteit van Gods oordeel komt indringend op ons af. De vraag over Mattheüs 24 legt als vanzelf de brug naar onze tijd.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Dit maakt overzichtelijk hoeveel geslachten er bijvoorbeeld tussen Adam en Noach zitten. Als je de leeftijden erbij vermeldt, kun je ook ontdekken hoeveel generaties tegelijk leefden.

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.

1. –
2.
 - a. De kinderen van de mensen en de kinderen van God. Daarmee worden bedoeld de mensen die zonder de Heere leven en zij die met Hem leven.
 - b. Deze twee groepen vermengen zich door middel van huwelijken.
3.
 - a. *Persoonlijk.*
 - b. Het eigenlijke probleem is dat ze zonder de Heere leven, ze roepen Hem niet aan.

- c. De dichter bidt om verlossing, om terugkeer uit de gevangenschap.
 - d. *Persoonlijk.*
 - e. Deze psalm roept om de komst van de Heere Jezus. Hij is de Mens Die wel in staat is goed te doen, volmaakt goed.
 - f. –
4. Het doel van ons leven is het dienen van God, dat mag je in een relatie ook samen doen. Als het goed is, is het geloof het belangrijkste in je leven. Als je dat niet samen kunt delen, mis je alles. Verschillende voorbeelden in de Bijbel laten zien hoe verkeerd het afloopt als je niet één in het geloof bent. Denk aan koning Achab die door zijn vrouw Izebel steeds meer de afgoden ging dienen. In het Nieuwe Testament is Paulus hier heel duidelijk over, zie 2 Korinthe 6:14-7:1. Als gelovige ben je een tempel van God en hebben we ons verre te houden van de wereld.
- 5.
- a. *Persoonlijk.*
 - b. *Persoonlijk.*
 - c. De Heere is betrokken op deze wereld, het gaat Hem aan het hart wat er met en door ons gebeurt. Zijn onveranderlijkheid wil niet zeggen dat Hij onbewogen is. Hij is juist in liefde met de mens begaan en daar past ook dit berouw bij. Er is ruimte voor menselijke inbreng zonder dat de onveranderlijkheid van de Heere daardoor wordt aangetast.

Stellingen

- De Heere doet wat Hij zegt. Dat geldt voor Zijn beloften, maar evenzeer voor Zijn oordeel. Wel is er door Gods genade altijd ruimte voor vergeving. Voor allen die hun zonden aan de Heere belijden en Hem om vergeving vragen, heeft Jezus de straf gedragen.
 - God is en blijft liefde. Dat wil echter niet zeggen dat de mens niet met Gods toorn en straf te maken kan krijgen.
 - Kijk maar naar Golgotha, daar was Gods straf op het hevigst voelbaar voor Gods eigen Zoon. Je kunt wel zeggen dat het oordeel in het Nieuwe Testament niet meer zo direct volgt op de zonde, maar is uitgesteld tot de wederkomst van de Heere Jezus.
- 6.
- a. Noach is vroom, hij leeft oprecht naar Gods geboden. Dat wil niet zeggen dat hij zonder zonde is, maar dat zijn hart gericht is op de Heere. Het is zijn verlangen om tot Gods eer te leven.
 - b. Dat God genadig is.
 - c. *Persoonlijk.*
 - d. –
 - e. Hij handelde uit geloof. Hij had ontzag voor de Heere. Hij is rechtvaardig. Hij heeft met zijn daad de wereld geoordeeld.

- 7.
- Persoonlijk.*
 - Zonder deze gerechtigheid kunnen wij voor God niet bestaan.
 - Alleen door een waar geloof in Jezus Christus.
 - Dan blijven we in de verlorenheid waarin we al liggen en gaan we voor eeuwig verloren.
8. Zie hiervoor een filmpje op www.arkvannoach.com.
- 9.
- - Persoonlijk.*
 - In de ark was je veilig voor de vloed die over de aarde ging. In de Heere Jezus ben je veilig voor Gods toorn en de eeuwige straf.
 - Persoonlijk.*
- 10.
- De slechtheid van de mens is groot. Zijn gedachten zijn door en door slecht. Er is veel geweld. De levenswandel is verdorven, slecht.
 - Wees waakzaam. Weet dat de wederkomst van de Heere Jezus komt. Wees klaar voor dat moment!

Slotopdracht

Neem deze boodschap mee in het slotgebed.