

Schets 3 – Onverdiend

Jeremia 24

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende
- Papier en potloden/pennen voor de bijbelstudiemethode 'Wat zie je?'

Opening

- Te lezen Bijbelgedeelte:
 - ✓ Jeremia 24
- Tweede suggestie:
 - ✓ Psalm 73
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 145:6
 - ✓ Psalm 73
 - ✓ Psalm 1
 - ✓ Psalm 2:6 en 7
 - ✓ God is getrouw
 - ✓ Genade groot (Amazing grace)
 - ✓ Groot is Uw trouw o Heer
- Dankpunten:
 - ✓ Voor onverdiende genade
- Gebedspunten:
 - ✓ Om helder zicht op de uitverkiezing, dat het geen struikelblok maar een troost is

Doelstelling

- De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende twee kernvragen beantwoorden:
 1. Wat is Gods vrijmacht en wat betekent dit voor de uitverkiezing?
 2. Hoe kan de uitverkiezing een persoonlijke troost en houvast zijn?

Alternatieve startopdracht

De Dordtse Leerregels zeggen veel over de uitverkiezing. Waarschijnlijk is de inhoud voor veel jongeren onbekend. Mooi om met elkaar hier wat uit te lezen. Je kunt evt. een hertaling gebruiken. Lees en bespreek D.L. 1, art. 1-6.

Achtergrondinformatie bij Jeremia 24

Vers 1-3

Opnieuw krijgt Jeremia een visioen te zien. De Heere geeft hem niet alleen Zijn woord door, maar onderstreept dit ook door beelden. Jeremia wordt meegenomen naar de tempel en ziet daar twee manden met vijgen staan. We lezen dat de eerste wegvoering (597 v.Chr.) plaatsgevonden heeft. De koning, de hovelingen en belangrijke ambachtslieden zijn door Nebukadnezar naar Babel gevoerd. De smeden en timmerlieden kan Nebukadnezar goed gebruiken. Tegelijk legt hij het hele openbare leven van Juda plat door deze onmisbare werkers mee te nemen. De tempeldienst ging echter nog wel door, en Jeremia ziet bij de tempel twee manden vijgen staan die wellicht gebracht zijn als tienden: dat deel van de oogst dat voor de Heere bestemd is.

Eén mand is gevuld met heel goede vijgen, dat zijn vroegrijpe vijgen, de lekkerste vijgen. In de andere mand zitten zeer slechte vijgen. Zo slecht, dat ze niet te eten zijn. Jeremia beschrijft op de vraag van de Heere wat hij ziet. Zie ook Jer.29:17 waarin gesproken wordt over slechte vijgen.

Vers 4-7

De Heere geeft Zelf de uitleg van het beeld. In deze verzen eerst de betekenis van de goede vijgen. De goede vijgen zijn de weggevoerde ballingen. Gods oog zal op de ballingen zijn en ze zullen uiteindelijk terug mogen keren in hun land. Bij het begin van de ballingschap wordt dus ook het einde al in het vooruitzicht gesteld (zie hiervoor ook Jer. 29). De Heere zal hen bouwen en planten. Hier worden nadrukkelijk de positieve woorden genoemd die Jeremia bij zijn roeping meekreeg (Jer. 1). Een boodschap van heil dus voor de ballingen! Geheel tegen het gevoel van de mensen in Juda, vallen juist zij (de achterblijvers) en niet de weggevoerden in ongenade bij God. Het gaat zelfs nog verder: God zal het hart van de weggevoerden veranderen. Ze zullen echt de HEERE kennen. Het gaat hier om kennis om behouden te worden op basis van Gods vrijmachtige genade (zie ook Jer. 4:4 en 31:31-34). Ze zullen weer worden wat ze door het verbond zijn: volk van God. Ze zullen zich namelijk tot de Heere bekeren. Deze verbondswoorden doen denken aan Deut. 30:1-10 en we lezen deze verwachting ook in Ez. 36:22-28. Daar lezen we ook van de Geest die komen zal in de harten waardoor ze zich bekeren.

Vers 8-10

Dan de slechte vijgen. Zij verwijzen naar de koning, het volk dat achtergebleven is in Juda en naar het volk dat naar Egypte is gevluht. Zij zijn als niet eetbare, slechte vijgen. We weten niet precies wanneer de vlucht naar Egypte, waarover hier gesproken wordt, plaatsgevonden heeft. In ieder geval moet het voor of gelijk na de wegvoering in 597 v. Chr. geweest zijn. Degenen die achtergebleven zijn, beschouwden zichzelf als gered. Ze verhieven zich boven de weggevoerde volksgenoten. Ze zagen zichzelf als 'goede vijgen', maar God zal hen tot de 'kwade vijgen' maken. Deze mensen zullen onder de volken worden tot een schrikbeeld, een smaad, een spreekwoord en spot en een vloek. Als de heidenen rondom Israël een bijzonder grote ramp willen vertellen, dan zal het volk van Juda als voorbeeld genomen worden: 'Zo ging het ook met de Judeërs!' Als vloek zullen de heidenen tegen elkaar zeggen: 'Ga ten onder als een Judeeër!' Ze zullen als balling in het vreemde land met de vinger nagewezen worden. Hier zie je dat de zegen die beloofd was aan Abraham, wordt veranderd in een onheilsdreiging. Aan hem werd beloofd dat zijn naam tot een spreekwoordelijke zegen zou worden (Gen. 12:3). Nu wordt voorzeggd dat de naam van zijn nakomelingen spreekwoordelijk zal worden als er

over vloek en ondergang gesproken wordt. We zien hier een verwijzing naar de vervloekingen in Deut. 28:25, 37 en 45. Ze gaan in vervulling bij de verwoesting van Jeruzalem in 586 v.Chr. Voor de weggevoerden dreigt er naast de ballingschap ook het zwaard, de honger en de pest (zie ook Jer. 21:7).

De brug naar jongeren

Vragen over de uitverkiezing kunnen een grote rol spelen in het (geloofs)leven van (serieuze) jongeren. Probeer erachter te komen wat het begrip bij jongeren oproept zodat je hierop in kunt gaan tijdens deze avond.

Het kan voor jongeren ook een onbekend onderwerp zijn. Leg dan vanuit dit gedeelte uit wat het betekent.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Deze opdracht kun je goed uitvoeren met de hele groep, maar het is ook mogelijk om de jongeren hier over na te laten denken in kleine groepjes. Verzamel zoveel mogelijk dromen en visioenen.

1. Laat een aantal jongeren (als ze willen) hun tekening presenteren.
2. In 605 en/of 597 v.Chr:
 - ✓ Koning Jojachin weggevoerd
 - ✓ Daniël en zijn vrienden weggevoerd
 - ✓ Ambachtslieden en smeden weggevoerd
 - ✓ Jeruzalem geplunderd
 - ✓ Kostbaarheden uit de tempel meegenomenIn 586 v. Chr.:
 - ✓ Koning Zedekia weggevoerd
 - ✓ Veel gewoon volk weggevoerd
 - ✓ De tempel verwoest
 - ✓ Jeruzalem verwoest
3.
 - a. Gelijkenissen over twee soorten mensen: de wijze en de dwaze bouwer, de wijze en de dwaze maagden bijvoorbeeld.
 - b. Om hun boodschap duidelijk te maken en dichtbij de hoorders te brengen.
 - c. Om de inhoud van Zijn boodschap niet direct duidelijk te maken. Vaak gaf Hij alleen aan discipelen de betekenis van de gelijkenis en hield Hij dit voor het volk verborgen.
4. Bespreek de stellingen op verschillende manieren. Zie hiervoor de didactische handleiding voor schets 1.
5.
 - a. Ook hier gaat het over twee soorten mensen. Het lijkt de mensen die met God willen leven slecht te gaan (en andersom).
 - b. Omdat het hen zo goed ging.
 - c. Vers 17. Hij ging naar Gods huis en hij lette op het einde van de goddelozen.
 - d. Eigen antwoord.
6.
 - a. Dat de Heere vrij is om te doen wat Hij wil, wat Hij goed vindt.

- b. Dat de Heere mijn leven leidt naar Zijn wil. Dat er in mijn leven niks gebeurt zonder dat Hij het wil. Dat geeft troost! Maar als je de Heere niet persoonlijk kent, kan het een benauwend gevoel geven. Want ook dan gebeurt er niks in je leven buiten Hem om.
 - c. Dat wij maar hele kleine, nietige mensjes zijn die veel denken te kunnen, maar uiteindelijk alleen leven omdat God ons de adem geeft. Elke seconde van ons leven zijn we afhankelijk van de Heere. Het is een zegen als je dit gaat inzien en dat je de Heere dan nodig krijgt voor heel je leven.
- 7.
- a. Eigen antwoord.
 - b. Eigen antwoord. Geef de ruimte om hier persoonlijk over na te denken.
 - c. Als het goed is, worden ongelovigen opgeroepen tot bekering. Maar ook voor gelovigen is die dagelijkse bekering nodig. Hun leven moet elke dag geheiligd worden. De vraag hoe je praktisch kunt leven als christen moet in de preek aan de orde komen. De drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid biedt voor alle hoorders een boodschap.
- 8.
- a. Een oproep om de roeping en verkiezing vast te maken. Dat wil zeggen: de oproep om bezig te gaan met de roeping en verkiezing.
 - b. Elke uitverkorene komt tot geloof. Als er in je leven vruchten van geloof en bekering zijn, ben je dus uitverkoren. De uitverkiezing komt openbaar in liefde tot God.
 - c. Persoonlijk. Zie de opmerkingen bij 'brug naar jongeren'.
Als er veel vragen bij de jongeren leven over dit onderwerp, kun je meer informatie vinden op abcvanhetgeloof.nl bij het kernwoord uitverkiezing. Bekijk evt. het filmpje met elkaar.
- 9.
- a. Dat je nooit moet beginnen met de vraag 'ben ik uitverkoren?'. Dan loop je namelijk vast, want daar kom je nooit uit. De uitverkiezing dient als troost achteraf. Het geeft zekerheid: de Heere is al in de eeuwigheid met mij begonnen, en Hij maakt Zijn werk vast en zeker af. Het ligt vast – niet in mezelf, maar in Hem!
 - b. De tweede uitspraak is onjuist. Dan kom je namelijk nooit zover.