

Schets 3 – De zonde

Artikel 14-17

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur voor het bekijken van het filmpje bij de startopdracht.
- Folders, kranten, vellen papier en lijn voor de alternatieve startopdracht.

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Genesis 3
 - ✓ Psalm 14
 - ✓ Psalm 51
 - ✓ Johannes 6:22-59
 - ✓ Romeinen 1:18-32
 - ✓ Efeze 1:3-14
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 14-17
 - ✓ Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, artikel 6-18
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 2-4
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 14:2, 3 en 7
 - ✓ Psalm 51
 - ✓ Psalm 33:6
 - ✓ Psalm 6:1 en 2
 - ✓ Alle roem is uitgesloten
 - ✓ Doorgrond mijn hart
 - ✓ Hoe kom ik van zonde vrij?
 - ✓ Ik heb je bij je naam geroepen
- Gebedspunten:
 - ✓ Belijd de Heere onze zonden, verkeerde gedachten, woorden en daden, maar ook dat we zonde zijn.
 - ✓ Bid om vergeving van zonden en een vernieuwd leven door de Geest.
 - ✓ Dank de Heere voor Zijn eeuwige liefde en de verlossing die Hij mogelijk heeft gemaakt.
 - ✓ Vraag om zekerheid voor hen die twifelen en worstelen met vragen rondom de uitverkiezing.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Wat is (erf)zonde?
2. Wat is Gods reactie op de zonde?

Alternatieve (start)opdracht

- Laat de jongeren in folders en kranten zoveel mogelijk plaatjes en woorden zoeken die te maken hebben met zonde. Scheur ze uit en plak ze op een (of meerdere) vel(len) papier. Hang het op en bespreek dit met elkaar. Kom er aan het eind van de bijeenkomst nog even op terug.
- Bekijk een filmpje van ABC van het geloof, bijvoorbeeld over zonde of uitverkiezing.

Achtergrondinformatie – bij de artikelen

Artikel 14

Op de achtergrond van met name artikel 14 staat de eeuwenlange strijd over de vraag of de mens een vrije wil heeft om het goede te doen, of niet. Augustinus moest het opnemen tegen Pelagius, Luther tegen Erasmus en de Dordtse vaders tegen de Remonstranten. En de strijd gaat door tot op de dag van vandaag.

De evolutieleer keert de bijbelse volgorde om. Zij zegt: aan het begin van alles staat een zeer laag ontwikkeld wezen, op de grens tussen mens en dier. Door evolutie klimt hij steeds hoger en wordt hij steeds beschaafder. (Lees de krant en je vindt het tegendeel). De Bijbel zegt: in den beginne schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, in ongekende hoogte en rechtheid. Maar door de zonde is hij van de hoogste hoogte in de diepste diepte getuimeld van totale verlorenheid en verdorvenheid.

Pelagius (een Ierse monnik uit de 5^e eeuw) leerde: we komen als een onbeschreven blad ter wereld. Een baby heeft noch goed noch kwaad gedaan. Pas als hij later een ander ziet zondigen, komt hij tot navolging van de zonde. Wie gelooft, en zich van de zonde-navolging verre houdt, kan tot de volmaaktheid, zondeloosheid geraken. Je vindt deze zelfde gedachte terug in de sommige pinksterkringen. Dit is een oppervlakkige en onschriftuurlijke kijk op de zonde, en – dus – ook op de genade van God.

De kleine overblijfsels van het beeld Gods (artikel 14)

Vergelijk het met een ruïne: je kunt nog wel zien dat het eens in zijn glorie een imposant bouwwerk moet zijn geweest, maar nu is het enkel puin. Zo is de mens door de zonde verworpen. Die puinhopen spreken van onze schuld.

Zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan (artikel 15)

Tegenover de Rooms-katholieke kerk, die leert dat door de doop de erfzonde wordt weggevoerd. De bedoeling van artikel 15 is niet om hier al iets over de doop te zeggen, maar om de blijvende schade in het licht te stellen, die de val van Adam heeft teweeggebracht.

Verkiezen en verwerping (artikel 16)

Verkiezing en verwerping staan niet op één lijn. De verwerping vloeit niet op dezelfde wijze uit het besluit van God voort als Zijn verkiezing. God bewerkt wel het geloof maar niet het ongeloof. God is verre van goddeloosheid.

Verwerping is nooit los te zien van de goddeloosheid – van de zonde. Artikel 17 zegt: De mens heeft zich alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen. De verwerping hebben wij verdiend. De verkiezing tot zaligheid is pure barmhartigheid van de Heere.

Duidelijk is in artikel 17 dat God Zelf het initiatief neemt. Dit initiatief is noodzakelijk, genadig en evangelisch. De Heere Die beledigd is begeeft Zich om de mens te zoeken. God zoekt een mens die bevend voor Hem op de vlucht staat. Dan spreekt de Heere met twee woorden: ontdekkend (waar zijt gij?) en vertroostend: Hij belooft de Zoon. Daarin ligt de troost. We zullen goed moeten bedenken dat troost ook hier betekent tegenover een zeker kwaad een zeker goed zetten; tegenover de daad van Adam en Eva zet de Heere de zending van Zijn Zoon.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Je vindt het filmpje hier: <https://abcvanhetgeloof.nl/zonde#kijk-luister>.

1.
 - a. Misschien voor iets wat je jammer vindt, bijvoorbeeld: zonde dat ik die jurk niet meer pas.
 - b. Zonde is de grote 'kapotmaker'. Het betekent dat de mens de relatie met God en de naaste doelbewust vernietigt. Zonde is je doel missen, niet toekomen aan je bestemming. Zonde is opstand tegen God.
2. –
3.
 - a. Omdat de Heere geen slaven wil, maar kinderen die Hem uit liefde dienen. Zonder keus was Adam niet anders geweest dan een robot die wel moest gehoorzamen.
 - b. Dan zouden ze eeuwig hebben mogen leven met de Heere.
4. Geestelijk: in het paradijs mochten Adam en Eva leven met God, geestelijk leven. Dit is door de zonde veranderd, ze zijn geestelijk dood. De band met de Heere is doorgesneden. Wie wedergeboren wordt, wordt van geestelijk dood weer leven.
Lichamelijk: ze zullen de lichamelijke dood sterven, hun lichaam zal vergaan.
Eeuwig: de straf op de zonde is de eeuwige dood, dat is de hel. Eeuwig van God verlaten, eeuwig sterven.
5. De jongeren kunnen met deze opdracht op een speelse manier hun mening geven. Laat steeds enkele jongeren uitleggen waarom ze voor die plaats gekozen hebben.
6. –

7. De Heere heeft de mens niet in de zonde – waarvoor hij zelf gekozen had – laten liggen, maar is de mens op gaan zoeken. Hij komt met een plan van verlossing. Alles komt bij God vandaan!

8.
 - a. *Persoonlijk*
 - b. Uitverkiezing is dat God in de eeuwigheid mensen uitverkoren, uitgekozen heeft die zalig zullen worden. De reden voor die keuze ligt helemaal bij God. Er was in de mensen geen enkele reden te vinden waarom zij uitverkoren zouden worden. Het is Gods vrijmacht en genade. Het is onverdiend en komt helemaal bij de Heere vandaan.

9.
 - a. Kom tot Mij, geloof in Mij.
 - b. De mensen die tot Jezus komen, zijn door de Vader aan Hem gegeven (uitverkoren). De mensen die tot Jezus komen, zullen niet verworpen worden. Jezus zal hen niet wegsturen. Dus: als je in geloof tot Jezus komt, ben je uitverkoren en zul je behouden worden.
 - c. Alleen door de trekkende liefde van de Vader zul je tot Jezus komen.

Slotopdracht

Wij zijn gevallen in zonde. Het is Gods genade dat er een weg tot behoud is. Wie in geloof tot Jezus (de Weg) gaat, wordt behouden en mag tot zijn troost weten dat hij uitverkoren is.