

Schets 2 – De priesters

Leviticus 8 en 9

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om een filmpje voor de startopdracht af te spelen of afbeeldingen te laten zien.
- Het spel 'Kaarten op tafel' voor de alternatieve opdracht (of andere afbeeldingen).

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Leviticus 8 en 9
 - ✓ Hebrëen 4:14-5:10
 - ✓ Hebrëen 7 en 8
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 12
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 21
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 116:9 en 10
 - ✓ Psalm 108:1
 - ✓ Psalm 118:2 en 13
 - ✓ Psalm 133
 - ✓ Psalm 141:2
 - ✓ Neem mijn leven
 - ✓ Wie zijn het die daar komen
 - ✓ Spreek Heer', spreek want ik luister
 - ✓ Om onze overtredingen
- Gebedspunten:
 - ✓ Dank voor de komst van de Heere Jezus als de Hogepriester Die Zijn leven heeft gegeven.
 - ✓ Bid dat wij allemaal persoonlijk deel hebben aan de verzoening.
 - ✓ Vraag om een leven dat toegewijd is aan God en Zijn dienst.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Wat was de invulling van het priesterschap?
2. Hoe vindt dit zijn vervulling in de Heere Jezus?
3. Wat betekent het priesterschap voor de gelovige

Alternatieve (start)opdracht

- Neem het spel Kaarten op tafel mee. Leg de kaartjes met afbeeldingen op een tafel neer. Stel een aantal vragen en laat de jongeren steeds een kaartje kiezen dat bij hun antwoord past. *Heb je het spel niet? Neem dan zelf afbeeldingen mee of laat de jongeren een eenvoudige tekening maken als antwoord. Je kunt ze ook plaatjes laten zoeken op internet.*
Mogelijke vragen:
 - Waar doet het onderwerp van deze schets (de priesters) je aan denken?
 - Wat betekent het dat de Heere Jezus priester is?
 - Bij offeren denk ik aan...
 - Geloven betekent voor mij...
 - Als ik een plaatje moet kiezen bij onze gemeente, kies ik...
 - Enz.

Achtergrondinformatie

Leviticus 8

In Exodus 28-29 lezen we de geboden om de priesters te wijden. In dit hoofdstuk wordt het vervuld. Je leest een gedetailleerde beschrijving van de wijding in zeven delen. De zin 'zoals de HEERE geboden had' komt steeds terug. Het laat zien dat alles gebeurt zoals de HEERE het wilde. Het getal zeven wil hier zeggen dat aan het eind de wijding van de priesters volledig is afgerond.

De HEERE spreekt tot Mozes en Mozes roept het hele volk samen bij de tabernakel. De zeven delen van de wijding zijn:

Vers 5-9

Aäron en zijn zonen worden gewassen (reiniging) en gekleed. De kleding van de priesters bestaat uit een onderkleed van fijn linnen, een linnen gordel, een sierlijke hoofddoek van fijn linnen en een linnen onderbroek.

De kleding van de hogepriester is veel kleuriger en sierlijker en bestaat uit:

1. Het onderkleed, een witte lijfrok.
2. De gordel voor het onderkleed, gemaakt van veelkleurig weefwerk, maar zonder gouddraad zoals bij de gordel voor de efod.
3. Het bovenkleed geheel van blauwpurper, met granaatappels en gouden belletjes onderaan de zomen.
4. De priesterlijke efod, kunstig vervaardigd van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd (d.i. dubbeldraads) fijn linnen. Dit was een soort vest dat werd gedragen op het bovenkleed, met kostbare chrysopraasstenen ingevat in gouden kassen op de schouderstukken ter gedachtenis voor de Israëlieten.
5. De bijbehorende gordel van de efod, gemaakt in dezelfde kleuren, om de efod goed vast te binden op het bovenkleed.
6. Het borstschild (of: de borsttas) van de beslissing met twaalf edelstenen met de namen van de zonen van Israël, bovenaan verbonden met gouden kettinkjes aan de schouderstukken van de efod en onderaan met een blauwpurperen snoer en gouden

ringen aan de gordel van de efod. In het borstschild bevonden zich de Urim en de Tummim, twee stenen om de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op het hart van de hogepriester te laten dragen.

- De tulband of de hoed op het hoofd van de hogepriester, met een gouden plaat aan de voorkant – de heilige diadeem of kroon – met daarop de woorden ‘De HEERE heilig’.



Vers 10-13 De tabernakel en alle bijbehorende voorwerpen moeten worden geheiligd. Dit doet Mozes door dit met de heilige zalfolie te besprenkelen. Ook Aäron en zijn zonen worden gezalfd.

Vers 14-17 Mozes brengt een zondoffer om het altaar en de priesters te reinigen. Het bloed wordt aan de horens van het altaar gesmeerd. *Over de (betekenis van de) verschillende offers gaat het in de andere schetsen. Daarom wordt dat hier heel summier weergegeven.*

Vers 18-21 Er wordt door Aäron en zijn zonen een brandoffer gebracht. Door hun handen op de kop van het offerdier te leggen, wijden ze zich aan de HEERE. Het is een teken van volledige overgave aan de HEERE.

Vers 22-29 Nog een ram wordt geofferd, dit is het wijdingsoffer. Mozes smeert bloed aan de rechteroorlel, de rechterduim en de rechterteen van Aäron en zijn zonen. Dit wijst erop dat ze helemaal aan de HEERE zijn toegewijd en gereinigd. Je kunt ook zeggen dat het staat voor alles wat de priesters doen: hun gehoor, hun handelingen en hun gaan. Hun hele leven komt de HEERE toe. Bij het offer horen ook drie broden of broodkoeken die voor het aangezicht van de HEERE bewogen moeten worden, een beweegoffer. Met het offerdier worden ze helemaal verbrand.

Vers 30 Voor de tweede keer worden de priesters gezalfd met zalfolie. Ook worden ze met bloed van het altaar besprenkeld. Zo zijn ze geheiligd.

Vers 31-36 De wijding neemt zeven dagen in beslag. Al die tijd zijn Aäron en zijn zonen bij de tent van ontmoeting. Ze eten van het brood en het vlees van het wijdingsoffer. Met die maaltijd wordt het verbond bekrachtigd. Het symboliseert de verbondenheid tussen de HEERE en Zijn priesters. Gods geboden moeten precies worden opgevolgd, het gaat immers om de heilige dienst van de HEERE.

Leviticus 9

Na de zeven wijdingsdagen, vindt op de achtste dag de eerste 'eredienst' van de priesters plaats. Mozes roept Aäron en zijn zonen bij zich, samen met de oudsten van het volk. Vandaag zal de HEERE aan het volk verschijnen en daarom moeten zowel de priesters als het volk voor het aangezicht van de HEERE verschijnen met offers. Voor zichzelf moeten de priesters een kalf als zondoffer en een ram als brandoffer brengen. Voor het volk moet er een geitenbok als zondoffer, een kalf en een lam als brandoffer, een rund en een lam als dankoffer en een graanoffer gebracht worden.

Terwijl het volk toekijkt, slacht Aäron het kalf dat hij als zondoffer moet brengen. Het bloed smeert hij op de horens van het altaar. Het brandoffer wordt geslacht en ook hiervan wordt het bloed op het altaar gesprendeld. Het bloed wijst op de verzoening en reiniging. Ook de offers van het volk worden gebracht, precies op de manier zoals de HEERE geboden heeft.

Als de offers gebracht zijn, zegent Aäron het volk. Samen met Mozes gaat Aäron de tent van de ontmoeting in. Je zou kunnen zeggen dat Mozes hier zijn taak (de bemiddeling tussen de HEERE en het volk) aan Aäron overdraagt. Als ze naar buiten komen, zegenen ze het volk opnieuw. En dan verschijnt de heerlijkheid van de HEERE aan heel het volk. Het is als een reactie op de offers die gebracht zijn, een goddelijke blij van goedkeuring. Er komt een grote vlam die de offers op het altaar verteert. De verzoening is een feit, de offers zijn aanvaard. Als het volk dat ziet, juichen ze en buigen ze zich in eerbied neer op de grond.

Jezus als Lam en Priester

Alle offers verwijzen naar de Heere Jezus. Hij is het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. In de brief aan de Hebreeëen wordt de Heere Jezus onze Hogepriester genoemd en wij zijn 'geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied' (Hebr. 10:10). Jezus Christus is Priester en Lam tegelijk. Zo verwijst de hele dienst rondom de tabernakel en tempel, de offers en de priesters naar de Heere Jezus. De Hebreeënschrijver benadrukt: 'Alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving' (Hebr. 9:22).

Kernwoord: Priester

Een priester is een knecht van God die in de tabernakel of tempel werkt. Priesters komen uit de stam van Levi, uit het geslacht van Aäron. Jezus is ook gezalfd tot Priester. Door Zijn dienst wordt de hele priesterdienst vervuld.

Aäron is de eerste hogepriester. Hij brengt de offers voor zichzelf en voor het volk. Zo doet hij verzoening voor de zonden. Hij mag het volk ook zegenen. Hij geeft daarmee de zegen die van God komt aan het volk door.

Een christen is ook een priester. Hij hoeft geen dieren te offeren, hij mag geestelijke offers brengen. Dat is alles wat je doet uit liefde tot Jezus Christus.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Suggesties voor een filmpje of foto's:

<https://watzeqtdelijbel.wordpress.com/video-over-de-eindtijd/video-van-de-tabernakel>

<https://www.christipedia.nl/wiki/Tabernakel>

<https://www.jair-bijbelstudies.nl/bijbelse-onderwerpen/tabernakel-uitgebreide-informatie>

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabernakel_\(tent\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabernakel_(tent))

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.

1. -
2.
 - a. Zij hebben niet meegedaan aan de verering van het gouden kalf.
 - b. Hij mocht als enige het heilige der heiligen binnengaan, op Grote Verzoendag. Hij is de middelaar tussen God en het volk.
 - c. Ze offeren. Ze zegenen het volk. Ze verklaren mensen en/of dingen rein en onrein. Ze geven onderricht.
 - d. De levieten helpen de priesters bij het uitvoeren van hun taak. Ze zorgen voor de onderdelen van de tabernakel in de woestijn; ze zorgen voor de heilige voorwerpen uit de tempel; ze zingen tijdens de bijeenkomsten in de tempel; en ze bewaken de tempelpoorten.
3.
 - a. *Persoonlijk.*
 - b. *Persoonlijk.*
 - c. De God van het Oude Testament is Dezelfde als in het Nieuwe Testament. Wat in het OT over de Heere gezegd wordt, geldt in het NT en in onze tijd nog net zo goed. Wel kun je zeggen dat in het NT meer en duidelijker wordt Wie de Heere is in en door de Heere Jezus Christus. Maar ook in het OT is God genadig. Denk maar aan het volk Israël en hoe het steeds weer een nieuwe kans krijgt. In het NT zie je evengoed terugkomen dat God heilig is. Denk maar aan de geschiedenis van Ananias en Safira.
4.
 - a. De priester draagt wit linnen kleding. De hogepriester heeft naast deze kleding ook zijn mooi gekleurde kleding. Zie de achtergrondinformatie hierboven voor een uitgebreide beschrijving en afbeelding.
 - b. Dit zijn twee stenen die de hogepriester in de borsttas draagt. Deze stenen worden gebruikt om de Heere te raadplegen. Het kan zo zijn dat de ene steen wit en de andere zwart was. Als er een vraag voor de Heere was, werd Hij gebeden om antwoord te geven en dan trok de hogepriester een steen waarmee de Heere antwoord gaf. Dit is een mogelijke verklaring van hoe het gegaan is, precies weten we het niet omdat dit niet in de Bijbel staat. Wel kom je vaker tegen dat het lot geworpen wordt. Iets dergelijks zal dit ook geweest zijn.
 - c. Op de plaat staat 'De heiligheid des Heeren'. Hiermee laat de priester zien dat hij (en allen die hij vertegenwoordigt) gewijd is aan de Heere.

5.
 - a. De predikant mag de zegen van de Heere aan de gemeente meegeven. Het onderwijzen is een taak van de predikant en ouderlingen. Het offeren namens het volk zie je terug in de dienst van de diakenen.
 - b. *Persoonlijk.*
 - c. Dat Hij Dezelfde is en blijft!
6.
 - a. Om de belijdenis dat Jezus de Hogepriester is die medelijden met ons heeft, vast te houden. En om door Hem – dankzij het offer dat Hij heeft gebracht – vrijmoedig te naderen tot Gods genadetroon.
 - b. Dat we barmhartigheid krijgen, genade vinden en geholpen worden.
 - c. *Persoonlijk.*
7.
 - a. Hij is door de Heilige Geest gezalfd tot Profeet, Hogepriester en Koning.
 - b. Als Hogepriester heeft Hij ons verlost door Zichzelf te offeren en pleit Hij voor ons met Zijn voorbede bij de Vader.
 - c. Tot profeet, priester en koning.
 - d. Als priester geef ik mijzelf aan Hem over als een levend dankoffer.
 - e. Door elke dag mijn leven in Gods hand te leggen en te zeggen: 'Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Ik ben hier, beschikbaar voor U.' Dan neem ik beslissingen en maak ik keuzes die passen bij het leven met de Heere, naar Zijn geboden. Dat kan ik niet uit mezelf, daarvoor heb ik de Heilige Geest zo nodig. Daarom bid ik elke dag of Hij me leiden wil. En als ik in zonde val – wat elke dag weer gebeurt – dan bid ik om vergeving door het bloed van de grote Hogepriester, de Heere Jezus Christus.

Slotopdracht

-