

Schets 3 – Verhinderend – nodigend

Markus 10:13-16; Mattheüs 18:1-6; Mattheüs 16:21-23;
Handelingen 3 en 4; 1 Petrus 2:4-5

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om het filmpje ‘Heilige Geest’ te bekijken op www.abcvanhetgeloof.nl.

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Markus 10:13-16
 - ✓ Mattheüs 18:1-6
 - ✓ Mattheüs 16:21-23
 - ✓ Johannes 18:1-11
 - ✓ Handelingen 3 en 4
 - ✓ 1 Petrus 2:1-5
 - ✓ Psalm 118
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 20
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 31
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 21
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 118:11
 - ✓ Psalm 95:4, 5
 - ✓ Psalm 67:2
 - ✓ Psalm 119:7 en 86
 - ✓ Kom tot Mij
 - ✓ Laat mij zijn een instrument
 - ✓ Liefde was het, onuitputt'lijk
 - ✓ Roept uit aan alle stranden
- Gebedspunten:
 - ✓ Dank de Heere voor de verkondigers van het evangelie, ook bij ons.
 - ✓ Vraag de Heilige Geest om Zijn zegen over het Woord, overal waar dat gebracht wordt.
 - ✓ Bid dat we allemaal uitnodigers tot Jezus mogen zijn.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Hoe verandert Petrus in iemand die anderen niet verhindert maar nodigd tot Jezus?

2. Hoe kun jij voor een ander een uitnodiging tot Jezus zijn?

Alternatieve (start)opdracht

- Begin met het beeld van de steen uit Psalm 118 en 1 Petrus 2. Praat door over wat dit betekent.
- Bekijk het filmpje over het kernwoord 'Heilige Geest' op [abcvanhetgeloof](#).
- Maak een woordweb over 'uitnodiging'. Waar denken de jongeren aan? Betrek ook de Bijbel hierbij: wat lees je in de Bijbel over uitnodigingen?

Achtergrondinformatie

Er komen veel verschillende bijbelgedeelten aan de orde in deze schets. Hieronder tref je een exegese van enkele belangrijkste gedeeltes aan.

Markus 10:13-16

Hier komen ouders met hun kinderen tot de Heere Jezus. Het Grieks laat zien dat het in ieder geval vaders zijn; ouders is dus een goede vertaling. De ouders willen dat Jezus hun kind aanraakt en voor hen bidt (zie Matth. 19:13). Door Jezus' aanraken werden zieken genezen. Hier zoeken ouders voor hun kwetsbare kinderen bescherming. Van de Heere Jezus verwachten ze het.

De discipelen denken hier echter anders over. Zij vinden deze kinderen maar een lastige afleiding. Hun Meester mag niet door hen gestoord worden. Jezus heeft wel iets anders te doen: het brengen van het Koninkrijk van God.

Vers 14 vertelt dat Jezus het *ziet*. Hij heeft oog voor Zijn omgeving. Het ergert Hem, Hij is verontwaardigd. De leerlingen willen helpen maar ze begrijpen er niets van. Nu moeten ze juist de kinderen bij hun Meester brengen. Hij omarmt hen en legt zegenend Zijn handen op hen. 'Israëls jeugd krijgt uit Jezus' handen de zegen voor de toekomst.'

In Zijn les aan de discipelen laat de Heere Jezus zien dat Hij de Weg, de Poort naar het Hemelrijk is. Wie tot Hem komt, gaat het Koninkrijk van God binnen. Dit Koninkrijk wordt niet door mensen voorbereid, je kunt het alleen ontvangen. Zoals een kind eenvoudig zijn hand openhoudt en ontvangt. Dit vraagt van de leerlingen (en van ons) om eigen inbreng en eerezucht achter te laten en Jezus te ontvangen. Zijn handen die hier zegenen zullen straks doorboord worden. Zo is Hij de Weg naar het Koninkrijk van God!

Mattheüs 18:1-6

Een heel menselijke vraag wordt door de discipelen gesteld. Ze hebben een verkeerd begrip van wat belangrijk is in Gods Koninkrijk. Ze denken aan menselijke inzet, status en succes. De Heere Jezus bestraft hen niet om deze vraag, maar Hij leert hen een les. Hiervoor neemt Hij een kind als voorbeeld. Een kind kan niks zonder zijn ouders. Het is kwetsbaar maar heeft tegelijk een groot vertrouwen. Moet zo'n kind hen nu iets leren over wie de belangrijkste is?

De Heere Jezus verlegt de vraag: het gaat niet meer om wie de belangrijkste is in het Koninkrijk, het gaat om de vraag of je dat Koninkrijk zult binnengaan. Want dat kan alleen als je wordt zoals dit kind. Dit kind liet zich roepen. Kinderen besturen niet maar worden gestuurd. Zo moeten de discipelen, volwassenen, zich laten sturen. Ze moeten niet meer willen zijn dan

kinderen die worden thuisgebracht. Dit vraagt om nederigheid. Als je dit Koninkrijk binnengaat, als je je vernedert, dan ben je de belangrijkste. Het gaat niet om het regeren van Gods Rijk maar om het binnengaan in dat Rijk.

Voor zulke kinderen zijn de discipelen geroepen. Het gaat niet om hun eigen glorie maar om het binnengaan van mensenkinderen. Daar moeten zij zich op richten. Tegenover dit ontvangen van een kind staat het doen struikelen van een kind. Wie dat doet, is slecht af; hij krijgt te maken met de toorn van God. De heftigheid van deze woorden laat zien hoe groot de liefde van deze goede Herder voor de lammetjes is!

Handelingen 3:1-19

Het wonder dat in Handelingen 3 staat beschreven, gebeurt kort na het Pinksterfeest. De eerste gemeente valt op door trouw te blijven aan de leer van de apostelen en door de onderlinge liefde. In deze tijd staat zij ook goed bekend bij het volk. Dagelijks komen er door Gods genade nieuwe mensen bij.

Vers 1-2 De eerste christenen zijn 'dagelijks in de tempel' (Handelingen 2:46). Petrus en Johannes ook; ze zijn er dus niet toevallig eens een keer. Dat ze er zijn op het tijdstip van het gebed geeft meteen aan wat ze er doen: bidden. Er zijn iedere dag drie gebedstijden: 's morgens om 9:00 uur, 's middags om 15:00 uur (dat is 'de negende ure' zoals het hier genoemd wordt), en de derde bij het vallen van de avond.

Bij de poort van de tempel treffen ze een kreupele man aan. Hij is van kinds af aan kreupel en volgens Handelingen 4:22 is dat inmiddels al meer dan veertig jaar. Bij welke poort de man precies zit, is niet helemaal zeker. Maar de naam doet vermoeden dat het één van de mooiste poorten is. Het contrast met deze bedelaar is daarom des te groter. Overigens mochten er in Israël volgens Deuteronomium 15:4 helemaal geen bedelaars in Israël zijn. Een bedelaar zou de indruk wekken dat Gods zegen voor Zijn volk niet voldoende is.

De poort is natuurlijk praktisch gezien een handige plek om als bedelaar te gaan zitten, omdat daar de meeste mensen voorbij komen. De man zit er dagelijks en de apostelen gaan dagelijks naar de tempel. Petrus en Johannes zullen deze man dus ook al eerder gezien moeten hebben.

Vers 3-7 Of Petrus en Johannes door de bedelaar herkend worden als discipelen/apostelen van Jezus, is niet te zeggen. Hij vraagt van hen een aalmoes, wat geld of iets om van te leven. Petrus blijkt de leiding te hebben binnen de kring van de apostelen, want hij neemt het woord. De kreupele man krijgt veel meer dan hij hoopte. Geen zilver of goud, maar volkomen genezing. God laat hier zien dat Zijn zegen inderdaad ruim voldoende is. Zijn zegen komt door de Heere Jezus tot mensen. De Naam van Jezus verwijst naar Jezus' autoriteit en gezag. De kreupele moet wel eerst kijken naar Petrus en Johannes, maar zij genezen hem niet. Het gebeurt 'door Christus' bevel en kracht, of vertrouwend op de beloften en kracht van Christus' (kanttekeningen bij vers 6).

Vers 8-11 De allereerste reactie van de genezen man is er één van uitzinnige blijdschap. Hij springt op, hij kan dat en doet dat uit pure vreugde (zie hierbij Jesaja 35:6). Let er op dat hij nu ook met de apostelen meegaat de tempel in. Hij dankt en looft God. Hij heeft dus ook vanaf het begin door, dat hij dit wonder niet aan de discipelen, maar aan God te danken heeft.

Tot de mensen die ook in de tempel zijn, begint het langzaam maar zeker door te dringen dat hier iets bijzonders is gebeurd. De man wordt herkend als de bedelaar die altijd bij de poort zat. En nu loopt hij hier rond te springen en voor God te dansen. Wat is dit? Wat hebben de apostelen hier mee te maken? Het volk raakt 'verbaasd'. Dat is meer dan wat dit woord tegenwoordig bij ons betekent. Het gaat hier om ontzetting, verbijstering, ze zijn volledig van slag. Er ontstaat een soort volksoploop rondom Petrus en Johannes en de genezen man. Dat gebeurt in de zuilengang van Salomo. In dat deel komen mensen vaker bij elkaar om met elkaar te spreken of naar iemand te luisteren (zie bijvoorbeeld ook Johannes 10:23).

Vers 12-16 Petrus ziet deze dingen als een door God gegeven kans om te getuigen van de Heere Jezus en Zijn werk. Hij reageert allereerst op een manier, waarmee hij probeert alle aandacht van zichzelf en Johannes af te brengen. Laten de mensen vooral niet denken dat dit wonder gebeurd is doordat zij zoveel kracht zouden bezitten of zo vroom zouden zijn. Petrus verwijst meteen door. Dat doet hij in een preek, die boordevol verwijzingen zit naar het Oude Testament en naar wat er gebeurd is met de Heere Jezus.

Over het wonder:

De kreuple is genezen door de kracht van de Heere Jezus. En let er op, dat zowel de kracht voor deze genezing als de kracht om te geloven allebei bij de Heere Jezus vandaan komen. Alles is uit Hem.

Vers 17-19 Petrus' preek is scherp over de zonde en ruim over de genade. Allereerst wijst hij op de onwetendheid van hen, die Jezus gemarteld en gedood hebben. Dit zegt hij om hen te troosten met de hoop van de vergeving, also zij niet tegen de Heilige Geest gezondigd hadden (kanttekeningen met verwijzing naar Lukas 23:34; Johannes 16:3; 1 Korinthe 2:8; 1 Timotheüs 1:13). Het wonderlijke is dat God door deze zonde van onwetendheid heen Zijn Raad heeft vervuld.

Daaruit volgt dan wel een dringende oproep om nú tot bekering te komen. Om berouw te tonen door een veranderd leven. Nu is het daarvoor de tijd. 'De tijden van de verkoeling' wijst op de genadetijd. Gods toorn wordt ingehouden. Er is behoud voor iedere zondaar die tot Jezus vlucht. Dat geldt totdat ... Jezus terugkomt. Daarom geldt nu: 'Zo gij Zijn stem dan heden hoort, geloof Zijn heil- en troostrijk woord. Verhardt u niet, maar laat u leiden' (Psalm 95:4, berijmd).

Vers 20-26

In deze verzen gaat het over de komst en wederkomst van Jezus Christus. De eeuwen door hebben de profeten van Hem gesproken. Eerst werd de Messias alleen tot Israël gezonden, maar zoals al aan Abraham beloofd was zullen alle geslachten van de aarde in deze zegen delen.

Handelingen 4:1-22

Intro Na de genezing van een kreuple en een daarop volgende vlammende preek van Petrus komen de leiders van het Joodse volk in actie tegen de discipelen. Hier gaat de profetie van de Heere Jezus in vervulling: 'Gedenkt het woord dat Ik u gezegd heb: 'Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren (Johannes 15:20)'.

I. De arrestatie (vers 1 – 12)

Vers 1-4 De apostelen worden gearresteerd door de priesters, met een hoofdman – door de Romeinen aangesteld om met behulp van een aantal Levieten de algemene orde rondom de tempel te bewaken – en Sadduceeën. Sadduceeën loochenden onder andere de opstanding; daarom ergeren zij zich aan de prediking van Jezus' opstanding.

Vanwege die prediking worden Petrus en Johannes gevangen gezet. De rechtszaak zal de volgende dag plaatsvinden. Daarmee lijkt de zaak stil te liggen. Toch is dat niet waar. Er blijken al veel mensen tot het geloof gekomen te zijn dat Jezus de Messias, de door God gezonden Zaligmaker is. De vijfduizend betekent: óf het totaal aantal leden van de gemeente óf het is het aantal uit Handelingen 2:41 met een aanvulling. In ieder geval een flinke groep.

Vers 5-7 Gelet op de deelnemers aan het proces is duidelijk dat deze kwestie hoog wordt opgevat. Sommigen zijn naar Jeruzalem geroepen en vanuit allerlei groepen en geledingen zijn er mensen bij. Dé vraag aan Petrus en Johannes is hoe ze in staat zijn geweest de kreupele te genezen.

Vers 8-12 Het eerste dat over Petrus gezegd wordt, is dat hij vervuld is met de Heilige Geest. De man, die kortgeleden zijn Meester verloochende, getuigt nu in alle vrijmoedigheid (vergelijk zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus).

Allereerst spreekt Petrus zijn verbazing uit over de aanleiding tot deze rechtszaak: de aanklacht is de weldaad van de genezing van een kreupele man.

Daarop houdt Petrus een preek waarin hij ingaat op die genezing. Samengevat: de kreupele man is genezen door de kracht en autoriteit van Jezus. Die is door de Joodse leiders gekruisigd, maar door God opgewekt. Daarmee werd in Hem Psalm 118 vervuld. Jezus is de Messias, de enige Zaligmaker. Redding is er alleen door Hem, omdat Hij door God is aangesteld als Zaligmaker (zie Lukas 20:17).

II. God meer gehoorzaam zijn dan mensen (vers 13 – 22)

Vers 13-16 Met zijn vrijmoedigheid, welsprekendheid en wijsheid brengt Petrus de leiders in verwarring ('slecht' betekent hier: zonder opleiding). De enige van wie ze het geleerd kunnen hebben, moet dan wel Jezus zijn, met Wie ze omgingen. Daar komt nog bij, dat de genezen man als levend bewijs van Gods kracht naast deze mannen staat.

Maar terwijl de hoorders de waarheid niet kunnen ontkennen, weigeren ze te geloven in de naam van Jezus. Ze sturen de apostelen naar buiten en overleggen hoe ze hier vanaf kunnen komen.

Vers 17-19 De grootste angst blijkt te zijn, dat het geloof in de Heere Jezus zich nog meer zal uitbreiden. Besloten wordt om Petrus en Johannes vrij te laten, op voorwaarde dat ze niet meer zullen spreken over de Heere Jezus. Doen ze dat wel, dan zullen er harde maatregelen volgen.

Vers 20-22 Petrus en Johannes preken meteen door. Heel persoonlijk stellen ze hun beschuldigers 'voor Gods aangezicht'. Deze mensen, die blijik geven inzicht in de waarheid te

hebben, moeten zelf maar zeggen wie je meer moet gehoorzamen: God of mensen? Er volgt geen antwoord, alleen een bedreiging. Het antwoord van de apostelen is wel helder: 'We kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben.'

De verharding bij de leiders is vérgaand. Ze maakten het mee: de preken van de apostelen, de genezing van de kreuple man en ze zien en horen dat het volk God looft. Maar ze vrezen de mensen en niet God.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Sleutel: dit symbool hoort bij de zgn. sleutelmacht die Petrus ontvangen heeft. Zie Matth. 16:29 en zondag 31 van de Catechismus.

Haan: de verloochening.

Omgekeerd kruis: zo zou Petrus volgens de overlevering gekruisigd zijn; hij wilde niet op dezelfde manier als zijn Meester sterven, die eer vond hij te groot.

Schip: verschillende geschiedenissen spelen zich af op het meer van Galilea, in een dergelijk bootje.

Vis: Petrus is visser en wordt door Jezus tot visser van mensen gemaakt. Ook zijn er verschillende wonderen beschreven die te maken hebben met vissen.

Kerk: De Sint Pieter zou gebouwd zijn op het graf van Petrus. In de Roomse Kerk is Petrus de eerste Paus, alle volgende Pausen volgen hem op.

De antwoorden op deze vragen zijn in uitgebreide vorm terug te vinden in bovenstaande achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.

1. -
2.
 - a. Door het gebed kun je iedereen bij de Heere Jezus brengen. Het gebed is een machtig wapen!
3. Door verkeerd te spreken over God en Zijn dienst of door met ons leven een verkeerd voorbeeld te geven. Ook door het verkeerd uitleggen van bijbelteksten kun je een blokkade opwerpen.
4. Wij geloven dat Jezus Christus onze eeuwige Hogepriester is, zoals Melchizédek. Dit heeft God met een eed bevestigd. Hij heeft Zichzelf in onze plaats voor de rechterstoel van Zijn Vader geplaatst, om door een volledige betaling Zijn toorn te stillen. Om onze zonden te reinigen heeft Hij Zichzelf opgeofferd aan het kruis en heeft Hij Zijn kostbaar bloed vergoten.
5.
 - a. De Heere Jezus moest deze weg gaan omdat anders niemand gered kan worden.
 - b. *Persoonlijk*.
 - c. Door Zijn Woord en Geest wil de Heere je daarin de weg wijzen. Bid om Zijn hulp, zegen en wijsheid.
6.
 - a. Omdat ook Petrus een zondaar was die genade nodig had.
 - b. *Persoonlijk*.

7. – *Je kunt er ook voor kiezen de uitkomst van deze opdracht aan het eind van de avond (als slotopdracht) te bespreken.*
8.
 - a. Je levend maken.
 - b. Dagelijkse bekering. Elke dag opnieuw heb je vergeving van zonden en reiniging van je leven nodig.
 - c. –
9. De Steen is door mensen verworpen. De Steen is kostbaar in Gods oog. Wie komt tot deze Steen – de Heere Jezus – zal ook zelf gebruikt worden als steen in Gods huis. Je wordt dan priester die zijn leven offert in dienst van God. Door de Heere Jezus ben je zo aangenaam in Gods oog.

Slotopdracht

-